

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Borre Van de walle
Schouwbroekstraat 83
9921 Vinderhoute

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022



Het hoekje van de eenheidsleiding



Beste ouders, leden en sympathisanten

Met de grote eer om het eerste artikel in dit boekje te schrijven blikken we als eenheidsleiding graag eens terug op de laatste activiteiten van onze eenheid. Verder is dit artikel perfect om enkele vrijwilligers extra in de bloemetjes te zetten voor hun enorme hulp aan onze scoutsgroep. Om af te sluiten vermelden we met veel enthousiasme de belangrijkste activiteiten van het nieuwe scoutsjaar.

Eind april, vlak na ons vorige scoutskamp, werd iedereen uitgenodigd voor een geslaagde brunch, een kijkje in het museum en een gezellige babbel met verschillende generaties scouts en gidsen van onze eenheid. Deze dag vol oude scoutsverhalen werd georganiseerd ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van onze scoutsgroep. Bedankt aan alle bezoekers die samen met ons de liefde voor deze scoutsgroep delen en uiteraard ook een dikke merci aan de organisatoren van het **Zwaluw jubileum!**

Tijdens de laatste vergaderingen van het scoutsjaar 2021-2022 zorgden de examens voor een dubbele agenda bij sommige leiding. Gelukkig kunnen wij op momenten zoals deze steeds rekenen op de Stam, enthousiaste oud-leiding die met plezier komen helpen zodat wij toffe activiteiten kunnen blijven garanderen voor alle leden. Als afsluiter van het jaar zorgde de leiding voor een verrassende verrassingsvergadering voor de leden, daarna kon iedereen beginnen aftellen naar ons zomerkamp.

Zoals steeds was 120^{ste} FOS De Zwaluw gedurende 18 dagen terug te vinden in het Kattenbos in Lommel voor alweer een geslaagde editie van ons **Groot Kamp**. De leiding, Seniors, VG's en enkele dappere helpers van de Stam begonnen op maandag 1 augustus met het inladen van de camions, waarna we met al ons materiaal richting Lommel konden vertrekken. Dit jaar zag de planning van het voorkamp er iets anders uit dan normaal, want in mei kregen we te horen dat we voor het eerst in lange tijd niet op bomendag mochten. Om toch een mooi scoutskamp te kunnen opbouwen hebben we het sjoorhout van FOS De Hinde uit Tienen mogen huren. Met iets meer planning op voorhand en een pak minder hout hebben alle takken toch opnieuw een prachtig kamp kunnen opbouwen. De Lommelse bossen werden helemaal omgebouwd in een fantastisch scoutskamp, waar we op de bezochtdag ongeveer 200 ouders, familie en vrienden van onze leden mochten verwelkomen. Na enkele

coronaedities met een kiss & ride in het Kattenbos waren we heel verheugd dat we opnieuw een BBQ konden organiseren tijdens de bezochtdag. Voor het vervolg van het zomerkamp kunnen jullie de wellicht avontuurlijke verhalen van de kinderen aanvullen met de kampartikels van de takken verder in dit boekje.

Voor, tijdens en na het Groot kamp kunnen we rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers die één voor één hun steentje bijdragen en ons helpen bij de organisatie van het hoogtepunt van het scoutsjaar. **Alle leiding** mag zeker bedankt worden voor hun inzet tijdens het hele jaar en de mooie kampprogramma's die ze samengesteld hebben voor dit zomerkamp. Verder is er de **Stam** die instaat voor de catering tijdens het kamp, hierbij moeten ze rekening houden met de meerdaagses, barbecues, omgekeerde dagen en zotste ideeën die de leiding in de programma's verwerkt heeft. Zeker **Grizzly** en **Cholo** die de volle 18 dagen mee op kamp waren verdienen een vermelding in dit artikel. Zelfs met de algemene planning waarbij een professionele grootkeuken met de handen in het haar zou zitten slaagt de Stam er steeds in om voor iedereen verse maaltijden te bereiden. Ook **de grijzen** (oud-eenheidsleiding) verdienen een welgemeende merci, hun ervaring en blijvende engagement zijn een gigantische meerwaarde tijdens de opbouw en afbraak van het kamp. Verder staan zij in voor de winkelbezoeken (inkopen doen voor 180 personen is uiteraard geen sine cure), wordt de materiaaltent in goede banen geleid en worden er heel wat uiteenlopende reparaties uitgevoerd tijdens het kamp. Ook het vele werk van de grijzen achter de schermen gedurende het hele jaar vergeten we uiteraard niet.

Last but not least moeten de **camionchauffeurs** zeker bedankt worden voor hun tijd. Bedankt **Fabrice Despriet, Pascal Eggermont** en **Isabelle De Maere** voor jullie tijd, het is heel belangrijk voor onze eenheid dat we steeds op gemotiveerde vrijwilligers kunnen rekenen. Verder moeten **Thierry Verbeke** en **Hilde Cleemput** duizendmaal bedankt worden voor de vele trajecten die ze deze zomer afgelegd hebben met een remorque, onze camions of hun eigen camions en containers. Thierry heeft in totaal zeker 14 trajecten gereden voor onze scouts tijdens dit kamp, waarvan meerdere keren het traject Gent-Lommel, maar ook ritten naar Tienen voor het siorhout, Nossegem voor de tenten ... Thierry heeft ten slotte nog een aantal uur gekampeerd naast onze camion die in panne gevallen is in Mol en is zo als allerlaatste Zwaluw thuisgekomen na ons scoutskamp.



Ook dit jaar hebben we op Groot Kamp heel wat lekkere sandwiches kunnen eten, 3610 op precies te zijn! Hiervoor willen we **familie Van Troys** bedanken voor hun hulp en tijd bij het verzamelen van de codes voor deze spaaractie. Het is een grote luxe dat we met onze scoutsgroep op zo'n grote groep vrijwilligers kunnen rekenen. Er zijn nog heel wat vrijwilligers die niet vermeld staan in dit artikel, maar we zijn hen natuurlijk allemaal even dankbaar!

Na ons zomerkamp zijn er steeds veranderingen in het organigram en zijn er heel wat kinderen die kunnen uitkijken naar avonturen bij een nieuwe leeftijdsgroep. De Teerpoten zullen dit jaar onder de vleugels genomen worden door **Lacha**, die de taak als takleidster overneemt van **Jacana**. **Lijster** en **Patrijs** nemen nog een jaar de Welpen en Wolven onder hun hoede als takleidster. Bij de JVG's zal **Picus** dit scoutsjaar de functie als takleider overnemen van **Koedoe**. **Sika** zal volgend jaar de takleidster van de VG's worden na **Fitis**. **Raaf** en **Seriema** zullen de Seniertak begeleiden als Seniormoderators. Onze leidersploeg zal verder versterkt worden door 6 nieuwe leid(st)ers: **Zeepaardje**, **Anioema**, **Kariboe**, **Jaklin**, **Jako** en **Anoa**. Het volledige nieuwe organigram kan je verder in dit boekje terugvinden. Met zo'n mooie leidersploeg kan het niet anders dan dat we opnieuw kunnen uitkijken naar een fantastisch scoutsjaar.

Jammer genoeg betekent het einde van een scoutsjaar ook steeds dat we **afscheid** moeten nemen van enkele actieve leiding die naar de Stam gaan. Dit zomerkamp verlaat er in totaal maar liefst 56 jaar aan ervaring de leidersploeg, gelukkig blijven zij steeds bereikbaar om hun kennis te delen wanneer nodig. Dit jaar zal de leidersploeg afscheid nemen van: **Banteng** (1 jaar leiding), **Spinaap** (1 jaar leiding), **Koi** (2 jaar leiding), **Fodi** (2 jaar leiding), **Koala** (3 jaar leiding), **Zwaan** (3 jaar leiding), **Emoe** (3 jaar leiding), **Toko** (4 jaar leiding), **Koedoe** (5 jaar leiding), **Cavia** (6 jaar leiding, waarvan 4 als AEL), **Wouw** (6 jaar leiding, waarvan 1 als AEL), **Ree** (6 jaar leiding, waarvan 2 als AEL), **Fennek** (7 jaar leiding) en **Fitis** (7 jaar leiding, waarvan 1 als AEL). Hun vele jaren inzet voor de eenheid wordt heel hard geapprecieerd, verder in deze editie van "Steeds Bereid" worden ze nog één voor één besproken en nogmaals bedankt.

Verder zijn er binnen de eenheidsleiding wat veranderingen. **Patrijs** zal dit jaar als AEL de verantwoordelijke voor de financiën worden, **Sika** blijft zoals vorig jaar AEL. **Jacana** zal dit scoutsjaar geen leiding meer geven, maar versterkt de eenheidsleiding als fulltime AEL. **Kameleon** blijft de eenheidsleider dit jaar.

In september verwelkomen we jaarlijks heel wat **nieuwe leden**, dit jaar kunnen de jongste leden met het geboortjaar 2016 de Teerpoten vervoegen. Nieuwe leden kunnen ingeschreven worden op het tablad "Inschrijven" op onze website. Bij de Wolven (geboortejaren 2011-2012) hebben we momenteel al heel veel leden, waardoor we voor deze tak werken met een wachtlijst.

Tijdens de herfstvakantie vertrekken we met de hele eenheid voor de eerste keer op kamp dit scoutsjaar. Van 29 oktober tot en met 2 november trekken we naar de

Zozimus in Bekkevoort voor ons **Herfstkamp**. De leiding begint alvast met de voorbereidingen en kijkt er hard naar uit.

19 november kunnen jullie vastleggen in de agenda, want dan organiseren we ons eerste eetfestijn van het jaar. Op de **Spaghettivond** kunnen jullie opnieuw genieten van onze overheerlijke verse spaghettisaus. Eetfestijnen en verkoopacties van de eenheid zijn steeds heel belangrijk om onze werking draaiende te houden. Wij proberen steeds om ons lidgeld zo laag mogelijk te houden en democratische kampprijzen te hanteren, maar met de algemene prijsstijgingen moeten we daarvoor op steunacties rekenen. Het belang van deze eetfestijnen en onze verkoopacties mag dus zeker niet onderschat worden, jullie steun is nodig om onze werking op dit niveau te houden.

Voor vragen over de eenheid of algemene opmerkingen kunnen jullie steeds terecht op het e-mailadres van de eenheidsleiding: el@dezwaluw.org. Verder zijn wij steeds beschikbaar in De Muze aan het begin en het einde van de scoutsvergaderingen. Tot op een van de komende scoutsactiviteiten!

Vriendelijke scoutsgroeten
De eenheidsleiding

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de walle

Eenheidsleider

kameleon@dezwaluw.org

+32 489 44 94 25

Aanwezige Jacana

Margot Despriet

Assistent-Eenheidsleidster

jacana@dezwaluw.org

+32 477 06 87 51

Bescheiden Sika

Marthe Theunissen

Assistent-Eenheidsleidster

sika@dezwaluw.org

+32 471 99 68 29

Ondoorgrondelijke Patrijs

Paulien Mens

Assistent-Eenheidsleider

patrijs@dezwaluw.org

+32 473 28 82 03

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: **BE40 0014 9451 4463**
 120° FOS De Zwaluw
 Ralingen 53
 9940 Evergem

**DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR HET HERFSTKAMP,
 EIND OKTOBER!!!**

Sociale media

Zoals velen onder jullie weten, zijn ook wij "mee met onzen tijd" en is De Zwaluw al jaren actief op [Facebook](https://www.facebook.com/120eFOSDeZwaluw). Onze pagina vind je terug onder de naam "**120e FOS De Zwaluw**". Als je daar eens een beetje rondsuffelt, vind je heel wat leuke dingen terug. Zo staan alle totems daarop, van oudleiding tot nieuw getotemiseerden, maar ook organigrammen door de jaren heen en interessante posts zijn daarop te vinden. Liken die handel!

We hebben ook een pagina op [Instagram](https://www.instagram.com/120e_fos_de_zwaluw), "**120e_fos_de_zwaluw**", waar je leuke foto's van activiteiten en kampen terugvindt. Met een simpele klik op "volgen", blijf je altijd op de hoogte. Zeker de moeite om in het oog te houden.

Solidariteit Op Maat en UiTPAS Gent

Als eenheid van FOS Open Scouting vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft en kan genieten van onze scoutsactiviteiten. Samen met FOS Open Scouting en Stad Gent proberen we daarom de (financiële) drempel naar scouting te verlagen. Het SOM-fonds werd door FOS Open Scouting in het leven geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen & jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe hobby, ook volop genieten van de scouts.



Daarnaast werken we ook samen UiTPAS Gent. UiTPAS Regio Gent is een persoonlijke spaar- en voordeelkaart voor allerlei vrijetijdsactiviteiten in Gent. Iedereen die deelneemt aan de activiteiten van onze scouts, kan via de UiTPAS-app bij ons een QR-code scannen om punten te sparen. Ben je inwoner van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle of Lochristi en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, leefloon of ben je in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding? Dan heb je bovendien recht op een UiTPAS met kansentarief. Hiermee krijg je 80% korting bij je inschrijving en op kampen. Geef je UiTPAS nummer dan zeker door bij de inschrijving.



Wil je meer informatie over het SOM-fonds, de UiTPAS of ben je benieuwd wie hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust een van de eenheidsleiding en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.

Organigram 2022-2023

Eenheidsleiding

Borre Van de walle – **Kameleon** – EL
 Margot Despriet – **Jacana** – AEL
 Marthe Theunissen – **Sika** – AEL
 Paulien Mens – **Patrijs** – AEL

Teerpoten

Muna Mann – **Lacha** – TL
 Marthe Michiels – **Chinchilla** – ATL
 Merel Geyskens – **Tarbagan** – HL
 Mirthe Lermytte – **Markoeb** – HL
 Anna Meyskens – **Zeepaardje** – HL

Welpen

Anna Boogaerts – **Lijster** – TL
 Arne Stroo – **Jakhals** – EATL
 Amelie Michiels – **Hoopoe** – ATL
 Gil Declercq – **Roodborstje** – HL
 Matthew De Schryver – **Kariboe** – HL
 Lara Coppens – **Anioema** – HL

Wolven

Paulien Mens – **Patrijs** – TL
 Simon Verschelden – **Klipdas** – ATL
 Seppe Bovyn – **Kantjil** – HL
 Wolf De Vylder – **Gnoe** – HL
 Milan Vande Geuchte – **Jako** – HL
 Jaklin Grela – HL

Jongverkeners-Jonggidsen

Ramon Demey – **Picus** - TL
 Tenzin Hoflack – **Alpaca** – ATL
 Benjamin Meersseman – **Gaviaal** – ATL
 Karel Boogaerts – **Salamander** – HL
 Leon Demey – **Lemming** – HL
 Kato Cosijns – **Anoa** – HL

Verkeners-Gidsen

Marthe Theunissen - **Sika** – TL
 Leon Tack – **Kapucijnaap** – ATL
 Keith De Schryver – **Oehoe** – ATL
 Joshua Naessens – **Maki** – HL

Seniors

Mel Van Rompay – **Seriema** – MOD
 Jannes Depoortere – **Raaf** – MOD

Stam

Jaarplanning 2022-2023

maand	dag	begin	omschrijving	eind
september	3	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	10	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	17	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	24		\	
oktober	1	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	8	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	15	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	22		\	
	29	08h30	Herfstkamp	2/nov
november	5		\	
	12	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	19	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	26		\	
december	3	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	10	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	17	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	24		\	
	31		\	
januari	7		\	
	14	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	21	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	28		\	
februari	4	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	11	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	18		\	
	25		\	
maart	4	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	11	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	18	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	25		\	
april	1	08h30	Paaskamp	5/apr
	8		\	
	15		\	
	22	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	29	14h	Scoutsactiviteit	17h30
mei	6	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	13	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	20	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	27		\	
juni	3	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	10		\	
	17	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	24	10h	Scoutsactiviteit	17h30
juli-augustus	31/07		Groot kamp	17/08

Leidersweekend

Elk jaar organiseren we ook 2 leidersweekenden. Deze educatieve weekenden worden georganiseerd voor alle leiding en seniors. Het aanbod is divers en gepersonaliseerd voor nieuwe én ervaren leiding. Dit leerrijke en sfeervolle weekend gaat door op ons terrein in Wondelgem van **zaterdag 22 oktober om 8u30 tot zondag 23 oktober om 16u00.**

Herfstkamp

Dit najaar maken we weer de Bekkevoortse bossen onveilig! Opnieuw trekken we naar het geweldige kampterrein "**Zozimus**", **Witteweg 30 3460 Bekkevoort.**

Het kamp zal doorgaan van **zaterdag 29 oktober tot en met woensdag 2 november 2022.** Kostprijs: **€90** tot en met 22 oktober, **€100** na 22 oktober. Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven! Je kan tijdens de vergadering op zaterdag cash betalen, maar bij voorkeur via overschrijving op ons rekeningnummer:

BE40 0014 9451 4463

Verdere informatie vind je in de kampfolder die op tijd en stond meegegeven wordt!

Spaghettiaavond

Op **zaterdag 19 november** houden we naar jaarlijkse traditie onze populaire spaghettiaavond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van vers gemaakte spaghetti bolognaise à volonté, die bovendien door onze eigen leiding met bijzonder veel liefde gemaakt is!

Dit evenement trekt al jaren heel veel volk. Ook dit jaar rekenen we op jullie steun, want onze spaghetti is om je vingers bij af te likken. Meer info vinden jullie in de spaghettiaavondfolder, die in oktober zal verschijnen. De thuisblijvers hebben ongelijk!

Overgang en takwerking

Teerpoten: geboortejaren 2015, 2016

Welpen: geboortejaren 2013, 2014

Wolven: geboortejaren 2012, 2012

JVG's: geboortejaren 2009, 2010

VG's: geboortejaren 2007, 2008

Seniors: geboorteaar 2006

Gaan over van de Teerpoten naar de Welpen: **Aiko De Clercq, Rémi De Wilde, Andres Guerfal, Noor Lamberigts, Jasper Laureys, Renoir Lebon, Sarah Meziani, Wout Panhuysen, Lars Peters, Morris Strubbe, Alexander Van Alboom, Jens Van Troys, Juliette Vandenbulcke, Cleo Vleurinck en Seb Wytinck.**

Gaan over van de Welpen naar de Wolven: **Rune Branswijk, Remi Crevits, Wannes De Coensel, Mia De Ketelaere, Marthe De Muynck, Juliet Demunter, Finn Dezutter, Anna Fransoo, Paulien Fransoo, Ada Gauderis, Noa Guerfal, Jente Laureys, Leni Neiryndck, Dalia Paridaen, Ito Pyliser, Bent Schuermans, Driss Vandekerckhove, Achille Vandenbulcke, Flor Vanhaverbeke, Lewis Vannoote, Marcel Verborgt, Lili Verplancke en Lise Verwest.**

Gaan over van de Wolven naar de JVG's: **Christ Adomako, Jérôme Berghe, Titus Bodé, Victor Crevits, Cas De Ketelaere, Victor Demunter, Yanis Meziani, Liv Noens, Darwin Van Gasse, Leon Van Peteghem en Jos Vandekerckhove.**

Gaan over van de JVG's naar de VG's: **Otto Bodé, Palaverende Pallaskat (Ine Borginon), Naarstige Mara (Helene Dezutter), Geestdriftige Loerie (Fé Houttekiet), Gezellige Spitsvogel (Rieke Maricou), Alice Merchiers, Lily Neiryndck, Livia Roobrouck, Competitieve Sperwer (Lies Van De Velde), Oni Van Hecke, Openhartige Coati (Jeff Van Peteghem), Renée Vandekerckhove, Fanatieke Rhea (Edith Vanhee), Jara Verbanck en Zaya Verbrigghe.**

Gaan over van de VG's naar de Seniors: **Gelaten Alces (Dante Busch), Wonderlijke Pongo (Stern De Hoon), Vredige Spreeuw (Lou Dezutter), Simon Govaerts, Schelmse Hauki (Ester Roos Hoflack), Zeno Leupe, Weetgrage Podenco (Viktor Van Huychem), Beheerste Jaguar (Brecht Van Overwalle), Dynamische Bonobo (Jonas Van Troys) en Fervente Steenarend (Nette Vanhee).**

Gaan over van de Seniors naar de leiding: **Vurige Anioema (Lara Coppens), Mijmerende Anoa (Kato Cosijns), Onversaagde Kariboe (Matthew De Schryver), Jaklin Grela, Fijnbesnaarde Mus (Elisabeth Meersseman), Snaaks Zeepaardje (Anna Meyskens) en Plezante Jako (Milan Vande Geüchte).**

Totemraad

Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar een aantal nieuw-getotemiseerden. Dit jaar waren dat niet minder dan 14 (!) toppers van formaat.

Lies Van De Velde – Competitieve Sperwer



Rieke Maricou – Gezellige Spitsvogel



Jeff Van Peteghem – Openhartige Coati



Helene Dezutter – Naarstige Mara



Ine Borginon – Palaverende Pallaskat



Edith Vanhee – Fanatieke Rhea



Fé Houttekiet – Geestdriftige Loerie



Jonas Van Troys – Dynamische Bonobo



Stern De Hoon – Wonderlijke Pongo



Dante Busch – Gelaten Alces



Tuur Boogaerts – Goedwillige Noko



Anna Meyskens – Snaaks Zeepaardje



Kato Cosijns – Mijmerende Anoa

Tot slot delen we nog mee dat er een adjectiefwissel heeft plaatsgevonden. Sommige totems worden op jonge leeftijd uitgedeeld, waarna iemand nog veel kan veranderen in diens ontwikkeling. In enkele gevallen herevalueren we dan de keuze van de totemraad. In dit geval stellen we met heel veel trots voor dat Markoeb haar adjectief veranderd is naar **Betrokken Markoeb**.

Een welgemeende proficiat aan alle nieuw getotemiseerden. Draag je totem met trots!

Verlaten de eenheid...

Elk jaar moeten we met pijn in het hart afscheid nemen van dierbare leiders en leidsters. Zoals de opmerkelijke lezer in het hoekje van de eenheidsleiding al gelezen heeft, nemen we dit jaar afscheid van 56 (!) jaar ervaring, goed voor niet minder dan 14 leiding. Aan alle mooie liedjes komt een einde, zo ook aan de leiderscarrière van onderstaande schatjes. Blik mee terug op het beste uit hun scouts carrière. Wenen is toegestaan.

Matisse Dewever of Weerbarstige Banteng

Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van een grote sfeermaker binnen de scouts. Matisse Dewever ofwel Weerbarstige Banteng heeft na 13 jaar scoutservaring, waarvan 1 jaar als leiding, besloten om zijn prachtverhaal bij De Zwaluw stop te zetten.



Matisse zat al van zijn 5 jaar in de scouts. Hij startte in 2009 bij de Bevertjes waar hij zijn eerste vrienden voor het leven leerde kennen. Toen hij later bij de Teerpootjes kwam, had hij ook zijn boezemvriend Emile Eggermont (**Spinaap**) overtuigd om in onze scouts te komen. Dat zorgde ervoor dat er een onvergetelijk trio gevormd werd tussen Matisse Dewever, Emile Eggermont en Leon Demey (**Lemming**). Samen spookten ze vele dingen uit en konden ze zich overal vanonder muizen, maar toch was Matisse de grootste sloeber van alle drie. Toen hij over ging naar de Wolven was het al snel duidelijk dat Matisse een zeer gedreven ventje was. Hij behaalde al direct zijn wolfje.

Later, bij de JVG's, won Matisse bijna elk spel doordat hij ongelofelijke risico's nam bij de casinopost en zo telkens zijn verdiende punten kon verdubbelen. Ook merkte iedereen dat Matisse een ware chef-kok was. Zijn patrouille had elke middag het lekkerste eten. Uiteindelijk kreeg hij zijn totem en kon hij naar de VG's overgaan als **Weerbarstige Banteng**. Bij de VG's legde hij zijn pionier af en behaalde daardoor zijn zilveren kroon. Bij de Seniors durfde Banteng al eens een duik te nemen, zowel tijdens het kajakken als tijdens het mountainbiken. Gelukkig liep alles goed af. Na zijn avontuurlijk jaar bij de Seniors begon Banteng aan zijn leiderscarrière bij de Teerpootjes als **Mang**. Banteng was een zeer goede leider en werd door de Teerpootjes gezien als een grote grapjas. Na deze vele jaren van avonturen beleven, grappen uithalen en plezier hebben, zullen we hem zeker en vast hard missen!



Emile Eggermont of Verwonderde Spinaap

Na 12 jaar moeten we afscheid nemen van **Spinaap** of **Emile Eggermont**. Emile kwam als Teerpootje in de eenheid waar hij opviel als een goede sporter. Al van toen hij klein was, werd hij gekenmerkt door de energie waarmee hij altijd meedeed. Emile behaalde zijn totem **Verwonderde Spinaap** bij de JVG's en al direct viel op dat zijn adjectief toch heel goed bleek te kloppen.



In zijn jaren bij de scouting viel vooral zijn gevoel voor humor op, de vergaderingen op zaterdag waren altijd een stuk leuker en grappiger als Spinaap aanwezig was. Toen hij bij de Seniors zat, beleefde hij ook enkele hilarische momenten met 'de Boys van 2004': **Banteng, Lemming, Salamander** en Spinaap zelf natuurlijk. Hij had altijd een nieuw plan om kattenkwaad uit te steken, dat was ook het geval tijdens het fantastische buitenlandse kamp. Dat kamp werd afgesloten als een heel hechte groep van 'de Boys van 2004' en **Markoeb**, waarbij Spinaap gekend stond als de persoon die de groep af en toe voorzag van een vleugje muziek.



Na de Seniors ging Spinaap naar de leiding, hij gaf een jaar leiding bij de Welpen. Volgens de kinderen in deze tak bleek hij één van de beste leiders van hun tak te zijn. Een leuke en lieve leider die altijd klaarstaat om iedereen te helpen, zoals hij ook gekend staat bij de leiding. We hopen oprecht om Spinaap nog veel terug te zien als hulp bij de Stam.

Marie Eggermont of Toegenegen Koi

Marie begon haar scoutscarrière bij de Teerpootjes. Al snel werd het duidelijk dat Marie een talent heeft voor het masseren van de leiding, een talent dat elk kamp en bij elke tak waarin ze kwam, goed getoond werd. Na een jaartje bij de Teerpoten gaat Marie naar de Wolven. Hier heeft ze niet stilgezeten en al snel behaalde ze haar wolfje. Samen met haar vriendinnen zag je Marie vooral heel veel lachen. Tot laat in de avond lagen zij, **Lijster** (Anna Boogaerts) en **Roodborstje** (Gil Declercq) vaak nog alle roddels en grappige momenten van de dag te bespreken waardoor de leiding vaak wel eens moest ingrijpen. Vooral de vele grappige woordversprekingen (zo is het geen mountainbike, maar een moutainbak volgens Marie) zorgde voor veel gegiechel.



Na de 3 leuke jaren bij de Wolven, ging Marie over naar de JVG's. Daar kwam ze terecht bij de Leeuwen. En ja, ook dit werd direct een patrouille met veel gelach. Tijdens de jaren bij de JVG's liet Marie zich vooral van haar sportieve kant zien. Zo behaalde ze de zilveren beker bij de sportproeven. Marie was niet alleen heel sportief, maar ook behulpzaam. Tot grote verbazing van de leiding wouden zij en haar vriendinnen elke keer heel graag helpen bij het kuisen van de bouw in plaats van spelletjes te spelen. Toen Marie bij de VG's kwam, werd het toch eens tijd om wat technieken af te leggen. Zo gezegd, zo gedaan. Marie behaalde haar teervoet en 2^{de} klas en verdiende zo de totem 'Toegenegen Koi'. Uiteindelijk ging Koi naar de Seniors. Een jaar vol plezier, iedereen verslaan bij Kubbwedstrijdjes, onnozel doen en vooral nog even genieten van zelf kindje te zijn totdat ze overging naar de leiding. Haar 1^{ste} jaar leiding begon ze als hulpleider bij de Wolven. Ze kreeg daar de wolvennaam 'Jaki'. Aangezien de kindjes Koi heel lief vonden en Koi dit ook vond van de kindjes, koos ze ervoor om het jaar erna nog een jaartje Jaki te blijven bij de Wolven. En wat waren de Wolven hier blij mee...nog een jaartje met hun grappige leidster. Na dit plezante jaar, besloot ze dat het nu jammer genoeg tijd is om te focussen op haar studies en gaat ze dus naar de Stam. Veel succes Koi, we gaan je gelach en vrolijkheid missen in De Zwaluw!



Pepijn Gyselinck of Nonchalante Fodi



Pepijn vervoegde De Zwaluw pas bij de VG's. Hij heeft vier fantastische scoutsjaren gehad. Door Pepijns grote lach en zijn enorm goed gevoel voor humor – en niet te vergeten zijn zotte dansskills – lag hij al snel goed in de groep. Als hij er was, werd iedereen vrolijk. Het viel op dat hij wel veel bij **Roodborstje** (Gil Declercq) was. Niet alleen waren ze veel bij elkaar, ze leken ook enorm op elkaar. Is het komische duo een koppel, zijn ze broer en zus of gewoon vrienden? Tot op de dag van vandaag is het voor velen een mysterie. Pepijn trok ook veel op met **Krekel** (Merlijn Dierickx) en **Oehoe** (Keith De Schryver). Als je **Koi** (Marie Eggermont) en **Lacha** (Muna Mann) eraan toevoegt was het jaar van 2003 compleet. Het was een hechte groep met veel herinneringen.

Pepijn ging samen met hen naar de Seniors, het veelbelovende jaar waar we allemaal naar uit hebben gekeken. Jammer genoeg gooide corona wat roet in het eten, maar niet getreurd. Door Pepijn zijn aanwezigheid is er altijd iets om mee te lachen. Ons Pepijntje was dan ook onafscheidelijk van zijn muziek. Geef Pepijn muziek en het feest kan beginnen. Zo legde hij op voorkampen vaak muziek op en stond hij meer te dansen en te zingen dan te werken. Soms kan het wel eens een vitsse hoger he Pepijn 😊.



Na twee leuke jaren werd hij leiding bij de Welpen. Hij kreeg ook de junglenaam Bagheera. Hij was het leidinggeven al rap gewoon en de kinderen waren direct verzot op de grappige leider. Een jaartje later kreeg Pepijn zijn totem, **Nonchalante Fodi**. Ook dat jaar bleef hij trouw aan de Welpen. Hij kreeg een de junglenaam **Baloe**. Het was duidelijk dat Fodi leidinggeven met passie deed. Het leukste vond hij om de kinderen wat te plagen en ze nieuwe dingen aan te leren dat hij zelf hilarisch vond. Met zijn eeuwige pipi-kakahumor leerde hij de Welpen op grootkamp een liedje “dampoe” aan, wat scheet betekent. De kinderen zagen alleen maar positieve eigenschappen in Fodi. Dat was dan ook

overduidelijk toen wel zeker de helft van de Welpentak aan het huilen was voor hun coole en grappige leider Baloe, een leider die ze levenslang gaan onthouden. Fodi verlaat het actieve leidinggeven zodat hij meer tijd heeft om zijn andere hobby's verder te ontwikkelen. We gaan hem wel nog veel terug zien in de Stam en ook wil hij graag inspringen als dat nodig is. Het is dus zeker geen afscheid. Merci om alle vergaderingen en kampen zo hilarisch te maken en tot snel Fodi!

Ilona Lust of Guitige Koala

Na 13 fantastische jaren moeten we spijtig genoeg afscheid nemen van **Koala**. Haar geweldige scoutscarrière begon in september 2009 bij de Teerpoten samen met verschillende vriendinnen. Al van kleins af aan was **Ilona Lust** heel geliefd bij zowel de leiding als haar medeteerpotjes. Jaar na jaar ging ze over naar de volgende tak met veel enthousiasme en een grote lach die steeds zichtbaar was. Het was al snel duidelijk dat technieken niet echt haar ding waren, het ging puur om de fun, het lachen en het samen zijn met haar vrienden. Dat ze goed kon lachen is zeker een feit, met Ilona erbij was hilariteit altijd verzekerd door de vele grappige en absurde opmerkingen die gemaakt werden.



Uiteindelijk behaalde ze bij de Seniors haar tweede klas en krijgt ze dus haar totem: **Guitige Koala**. Na een geweldig en zeer druk seniorjaar was het eindelijk zover, tijd om de leidersgroep te vervoegen. Ze komt bij de Wolven terecht en wordt al snel beschouwd als een zorgzame en lieve leidster. Na een jaar splitst de Wolventak en blijft ze bij de jongste kindjes achter, de Welpen. Daar start ze met veel goesting en enthousiasme. Dit jaar sluit ze na 3 jaar leiding haar leiderscarrière af bij de Wolven en beslist ze om naar de Stam te trekken. Doe zeker je best op school zodat we je nog veel terugzien op de scouts. Bedankt voor alle inzet en de mooie scoutsherinneringen!



Saar Lermytte of Zweverige Zwaan

Saar kwam bij De Zwaluw in haar tweede jaar Teerpoot samen met haar goede vriendinnetjes van De Muze. Zij waren overal in haar buurt te vinden. Het jaar daarachter ging ze over naar de Wolven. Ook in deze nieuwe omgeving amuseerde ze zich in de scouts en bloeide ze helemaal open. Ze werd in haar derde jaar Wolf grijze zus en nestleidster van nest geel. Dit deed ze heel goed. Door deze goede inzet en doordat ze haar zilveren wolf behaalde, werd ze dan ook Wolf van het jaar. In deze periode begon Saar meer nieuwe vriendschappen te maken binnen haar jaar. Ze kon goed de verschillende kliekjes bij elkaar brengen tot één geheel.

Bij de JVG's waren het dus niet meer enkel die Muzevriendinnen die in haar buurt liepen, maar ze amuseerde zich ook erg met alle andere kinderen. In haar derde jaar JVG werd ze patrouilleleidster van de Vossen. Door de leuke positieve sfeer die daar was, werd haar patrouille op groot kamp patrouille van het kamp. Dat kamp haalde Saar ook haar teervoet en tweede klas. Haar totemnaam **Zweverige Zwaan** past nog altijd heel goed bij haar. Bij de overgang naar de VG's kwam ze terecht bij de Condors waarin ze een jaar later PL werd.

Na een afsluitjaar als lid bij de Seniors ging Zwaan over naar de leiding. Ze deed haar eerste 2 jaar als leidster bij de JVG's. Daar was ze samen met **Tarbagan** de meest geliefde leiding die heel creatieve spelen bedacht. Dat



jaar deed ze haar woudloper. Na deze jaren sloot ze haar scoutscarrière af met een laatste jaar leiding bij de Welpen. Daar was ze opnieuw de lieve, zorgzame leidster en amuseerde ze zich met de jongere kindjes. We wensen haar nog heel veel geluk met alle zaken waar ze zich voor engageert en we gaan haar missen in De Zwaluw. Bedankt voor al je inzet!



Alix De Boever of Flegmatieke Emoe

Alix De Boever kwam in de scouts als tweede jaar Teerpoot, samen met haar vriendinnetjes van de Muze. Ze speelde goed mee en was altijd lief tegen haar medeteerpootjes. Met veel plezier ging ze over naar de Wolven waar ze zich uitleefde en zich goed amuseerde. Ondanks haar korte pauze bleef ze toch enthousiast om terug te komen en gaf ze het beste van zichzelf. Al snel werd tijdens de zanglessen duidelijk dat Alix een groot zangtalent heeft. Ze werkte goed samen met haar patrouilles en hielp altijd waar nodig. Bij de Seniors bloeide ze helemaal open als de enthousiaste en vrolijke dame die we nu kennen. Dat jaar kreeg ze ook de mooie totem **Flegmatieke Emoe**:

Eerlijk

Mooi

Optimistisch

Enthousiast

Ze startte haar eerste leidingjaar bij de jongsten, waar ze direct de kneepjes van het leidinggeven onder de knie kreeg. Ook in haar tweede jaar gaf ze enthousiast leiding, deze keer aan de Wolven, waar ze een hechte band opbouwde met de kinderen. Haar laatste leidersjaar deed ze terug bij de Teerpoten, die ze gegarandeerd een topjaar bezorgde door haar grote enthousiasme en betrokkenheid!

Emoe is doorheen haar jaren in De Zwaluw gegroeid van een klein meisje tot een zelfstandige leidster die altijd de kinderen vooropstelt en haar verantwoordelijkheden opneemt. Lieve Emoe, bedankt voor al die leuke jaren en jouw inzet binnen De Zwaluw! We gaan jou missen!



Gilles Dewever of Onbesuisde Toko

Gilles Dewever kwam van kinds af aan naar de scouts. Samen met enkele vrienden van zijn klas voelde hij zich meteen thuis. Elke zaterdag gaf hij alles van zichzelf. Deze ingrediënten waren het begin van een grootse scoutscarrière.



Op 16 september 2006 sloot Gilles zich aan bij de Bevertjes. Sindsdien was elke zaterdag een dag om naar uit te kijken. De vergaderingen waren het hoogtepunt van de week voor Gilles: samen met zijn beste vrienden spelletjes spelen en zich amuseren klonk als muziek in de oren. Hij kon ook niet wachten om op kamp te vertrekken. Na de tweede vergadering wou hij zijn valies al maken en op de bus springen.

Het werd al snel duidelijk dat Gilles uitblonk in sport en spel. Hij gaf altijd het beste van zichzelf en behaalde meerdere sportprijzen. Hij behaalde ook zijn wolfje en zilveren wolf, al had hij soms wat moeite met drijvende tenten en om boter en broccoli uit elkaar te halen. Bij de JVG's nam hij Joshua Naessens (**Maki**) direct onder zijn vleugels samen met Simon Verschelden (**Klipdas**). Het begin van een vriendschap die niet meer stuk te krijgen is. Deugnieterij ontbrak zeker niet. Als er iets aan de hand was, waren deze vrienden ergens in de buurt.



Bij de VG's wist Gilles zijn totem te behalen: **Onbesuisde Toko**. Een krachtige totem waar hij zeer trots op is. Toen kreeg ook zijn DJ-naam **Loko Toko** leven ingeblazen. Hij zorgde voor veel legendarische feestjes met luide techno.

Zijn leiderscarrière trapte hij samen met **Picus** (Ramon Demey) af bij de JVG's. Toko kwam direct al aangelopen met geniale ideeën zoals onze kampkippen. Toen één van onze kampkippen het leven liet, moest Toko toch een traantje wegpinken. De jaren daarop vervoegde hij de VG's. Toko maakte creatieve en originele spelen en tochten waarbij iedereen zich volop amuseerde.

Doorheen de jaren wist Toko zich te ontplooiën tot een persoon waar iedereen op kan rekenen. Toko is zeer

ijverig en iemand die van aanpakken weet. Hij is een geweldige persoon waar je als medeleiding, maar vooral als vriend op kan bouwen.

Van Bevertjes tot leiding heeft Gilles ons veel laten lachen. 16 jaar lang heeft hij De Zwaluw versterkt, waarvan 4 jaar als leiding. We zullen hem hard missen, maar ik ben zeker dat we hem nog vaak zullen zien en dat we nog vele feestjes met ‘guren techno’ mogen meemaken.

Sara Mens of Rustige Koedoe



Sara Mens vervoegde onze eenheid in 2006. Ze was een van de vele Muze-kinderen die zich aansloten bij onze scouts. Samen met haar klasgenoot Arne Stroo (**Jakhals**) zou ze nog een lange scoutscarrière tegemoet gaan. Tijdens haar eerste jaren in de scouts kenden we **Sara** als een rustiger lid. Ze speelde goed mee met alle spelen en behaalde alle mogelijke brevetten. Er was weinig aan te merken op haar. Dit bezorgde Sara in haar 3^{de} jaar JVG de totem **Rustige Koedoe**. Al snel werd duidelijk dat haar adjectief met een korreltje zout genomen moest worden en dat de uitdrukking “stille waters, diepe gronden” zeer toepasselijk was in haar geval.

Koedoe toonde zich bij de JVG's en VG's van haar beste kant als PL van zowel de Luipaarden als de Stieren. Hierna begon ze aan haar Seniorjaar als enige meisje tussen een bende op hol geslagen jongens. Ze liet zich zeker niet uit het veld slaan en startte het jaar daarna als leidster bij de Teerpoten. Al in haar 2^{de} jaar leiding stapte ze in de rol van takleidster **Raksha**, dit doen niet veel mensen haar na. Bij de Teerpoten toonde ze niet enkel dat ze verantwoordelijkheid kon dragen, maar ook dat ze niet bang was om haar van haar gekste kant te laten zien. Zo vertolkte ze vaker dan haar geliefd was de rol van wild beest die de Teerpootjes met een net moesten vangen tijdens spelen, dank aan **Ouistiti**. Soms leefde ze zich zelfs iets te goed in in de rol van Teerpoot, zo liet ze vaak een spoor van wasgerief achter onderweg naar de wastent.





Na 3 jaar bij de Teerpoten was ze klaar voor een nieuwe uitdaging, ze werd takleider van de JVG's. Hier toonde ze dat haar scoutingtechnieken op en top zijn. Alle taken werden 2 jaar lang eerlijk verdeeld met de app Radomizer. Na 5 jaar leiding geven vervoegd Koedoe zich bij de Stam. Je zal hard gemist worden door de leidersploeg en de kindjes.

Wat wij vooral zullen onthouden van **Koedoe** is haar goed humeur, het harde werk dat ze steeds opnam zonder te klagen en dat ze altijd klaar was voor een mopje. We zijn ervan overtuigd dat we Koedoe nog veel zullen zien op vergaderingen en kampen. Dankjewel **Koedoe** voor al die jaren inzet, de leidersploeg zal een stuk rustiger aanvoelen zonder jouw onuitputtelijke energie.

Maarten Depoortere of Verstandige Wouw

Maarten Depoortere oftewel **Verstandige Wouw** sluit zich aan bij onze eenheid in het jaar 2005 als eerste jaar Teerpoortje. Zijn tijd bij de cubbing verliep niet onopgemerkt, zo stond hij welbekend voor zijn fratsen, moppen en duidelijke uitspraken. Door zijn cubbingtijd heen blijkt Maarten een actieve jongeman te zijn, die het elke keer opnieuw uitmuntend doet bij de sportproeven, waar hij dan ook meerdere keren in de top 3 vermeld wordt. Dit zet hij verder bij de scouting. Hij sluit zijn Wolventijd ook af met een mooie Zilveren Wolf.



Aangekomen bij de JVG's in het scoutsjaar 2010-2011, besluit Wouw dat technieken hem wel liggen. Op het eerste Herfstkamp behaalt hij meteen zijn belofte-eisen. Vanaf de JVG's start ook een stevig duel op het vlak van sportproeven tussen Maarten en Arne Stroo (**Jakhals**), die samen ruim boven de rest presteren. In zijn laatste jaar JVG behaalt Maarten zijn totem, **Verstandige Wouw**, alvorens door te schuiven naar de VG's. Deze mooie totem blijft tot de dag van vandaag een schot in de roos en beschrijft Wouw perfect als opportunist die steeds voor humor kan zorgen in de groep.

Bij de grote jongens van de VG's voelt Wouw zich direct thuis. Elk middag- en avondspel probeert hij alles uit de kast te halen om te winnen. Toch bleek dit niet zo makkelijk met zijn lange benen, want op Herfstkamp gleed Wouw meerdere malen uit tijdens het lopen. Aangezien Wouw niet kan stilzitten, behaalde hij gedurende zijn volledige scoutsperiode heel wat badgen: onder andere Pionier, Woudloper, EHBO en Hiker.

Deze laatstgenoemde was zeker verdiend, want de tuchtmars die Wouw aanhoudt, was moeilijk om bij te houden voor zijn patrouilleleden. Zoals eerder vermeld, blijft Wouw sterk presteren op fysiek vlak. Uiteindelijk behaalde Wouw ook zijn Gouden Kroon en Eerste Klas, waarvoor je heel wat tijd en moeite in badgenwerking moet steken.



Wouw startte zijn leiderscarrière in 2016 bij de JVG's, waar hij 4 jaar het beste van zichzelf gegeven heeft. Als leider stond Wouw bekend als iemand die steeds actief meespeelt, alle technieken volledig beheerst en zich steeds volledig inzet voor de scouts. Het feit dat de JVG's tijdens deze hele periode geen andere negatieve eigenschap konden vinden dan "Wouw is te lang" spreekt boekdelen en bevestigt nogmaals wat voor een topleider Wouw geweest is. Al hadden we als leiding misschien wel "snurker" willen toevoegen op de evaluaties na het kamp. Ook tijdens zijn periode als leider blijven humor en speelsheid belangrijke eigenschappen

van Wouw, vooral zijn speciale relatie met butternut pompoenen (of b  b  s) zijn een rode lijn in zijn avonturen. Als leider bij de JVG's behaalde Wouw met glans zijn rode linten van assistent-takleider.

Na zijn avonturen als JVG-leider heeft Wouw nog 2 jaar bij de Seniors gestaan als hoofdmoderator, waar hij verschillende binnenlandse en buitenlandse kampen heeft helpen organiseren. Ook daar hebben de leden zich hard kunnen amuseren met Wouw als leider. Om zijn scoutscarri  re in schoonheid af te sluiten is Wouw nog wat meer engagement aangegaan, hij combineerde namelijk de functie van seniormoderator met taken als AEL. Dit jaar was Wouw als AEL de verantwoordelijke voor de financi  n van de eenheid.

Het is duidelijk dat Wouw na een scoutscarri  re van meer dan 15 jaar waarvan 6 jaar als leiding zijn naam gemaakt heeft binnen onze werking. We gaan ervan uit dat dit geen afscheid is, maar dat we Wouw nog vaak op ons scoutsterrein en tijdens de kampen zullen zien als actieve Stam. Alvast bedankt voor jouw vele jaren als actieve leiding!



Febe Declercq of Amicale Ree

Na 14 lange maar toffe jaren nemen we bij FOS De Zwaluw met veel verdriet afscheid van onze lieve AEL, **Amicale Ree**. Ze besloot om na twee jaar haar blauwe linten door te geven om zich nu volledig te kunnen focussen op lesgeven in plaats van leidinggeven.



Febe komt in 2008 als een klein Wolfje terecht bij de scouts. Vanaf dat moment kennen we haar al als een enthousiaste en zorgzame persoon. De Wolventechnieken waren niet echt haar ding. Haar eerste ster behaalde ze nog wel, maar haar tweede ster en dus ook haar zilveren wolf liet ze voor wat het was. De scouts was er om plezier te maken en daar was Febe perfect in. Ze maakte dan ook direct vrienden voor het leven. Bij de JVG's won ze met haar patrouille wel eens patrouille van het kamp, maar haar echte avontuur begint bij de VG's.

Na vele rustige jaren begint ze haar ambitie te tonen bij de VG's. Ze begint technieken, badgen af te leggen en laat iedereen eens zien wat ze wel niet allemaal kan. Zo haalt ze in haar laatste jaar bij de VG's haar totem: **Amicale Ree**. En ja, deze totem past tot op de dag van vandaag nog fantastisch bij haar. Die totem was echter niet enige wat ze behaalt bij de VG's. Na de smaak te pakken te hebben van de ambitie wordt Ree ook nog eens VG van het jaar. Ja ja, van chiller helemaal naar VG van het jaar. Proficiat! En zo, als fantastisch einde van haar lid zijn, neemt ze haar vriendelijkheid en spontane karakter mee naar de leiding.



Dat ze fan was van "The Wolfpack" is een feit, ze gaf maar liefst 5 jaar leiding bij de Wolven. Na 2 jaar een grote hulp te zijn als hulpleidster was het al heel duidelijk dat er wat meer in Ree zat. Zonder enige tussenstap klom ze direct naar takleidster bij de Wolven en wordt ze vanaf nu **Akela** genoemd. Jaar na jaar bouwt ze een geweldige takwerking uit met veel enthousiasme en met nog meer mooie herinneringen, die we nooit meer zullen vergeten. Ook bij de leiding laat ze zich niet doen, zo behaalt ze in de loop der jaren haar woudloper, cartograaf, pionier en nog vele andere badgen. Zo mag ze al snel haar Eerste Klas op haar hemd naaien.

Na 4 jaar leiding besluit ze om nog wat meer verantwoordelijkheid op zich te nemen en mag ze zo een blauw lintje aan haar hemd bijhangen. Op dat moment richt ze ook een nieuwe cubbingtak op in samenwerking met FOS, waarvan ze zelf takleidster wordt. Met veel moed en een geweldige leidersploeg achter haar, speelt ze het toch maar weer eens klaar.



Uiteindelijk na 5 jaar leiding beslist Ree om haar bezig te houden met eenheidstaken, na een mooie opstart van de nieuwe Wolventak. Zo wordt ze fulltime AEL en de helpende hand van **Kameleon**. Ze neemt de taken op zich die voor Kameleon minder zijn weggelegd en wordt ook het luisterend oor voor de

leiding. Als je nood had aan een goed en warm gesprek kon je altijd bij Ree terecht. Helaas komt aan alle verhalen een einde. Na een enorm mooi parcours bij De Zwaluw houdt ze er spijtig genoeg na 14 jaar mee op. Ik ben er zeker van dat we Ree nog veel terug zullen zien op de scouts. Bovendien zal ze nog steeds de redactie van het boekje op zich nemen, wat een enorme hulp is. Bedankt voor al je jaren van inzet! Je was een fantastische leidster een geweldige AEL en de allerbeste vriendin die voor iedereen altijd klaarstond. We wensen je heel veel succes toe in de toekomst en dat er nog vele mooie momenten mogen komen!

Rozan Michiels of Zorgzame Cavia

In het najaar van 2005 kwam Rozan in De Zwaluw terecht als 6-jarig Teerpootje. Ze werd al snel heel hartelijk ontvangen, niet in het minst omdat ze zoouou schattig was (en nu soms nog steeds is, laat ons eerlijk zijn). Rozan ontpopte zich al op jonge leeftijd als een beschermende en hulpvaardige vriendin. Steeds stond ze paraat als luisterend oor en bemiddelaar voor haar uitgebreide clubje vriendinnen. Er was niemand die het niet kon vinden met Rozan.

Rozan was ook zeer gedreven en behaalde snel haar wolfje, werd grijze zus en streed hard voor haar eerste ster en zilveren wolf. Al was dat niet altijd zonder slag of stoot. Zo heeft ze lang geworsteld met het touw bij de techniek touwklimmen, overigens het enige wat ze nog moest doen voor haar zilveren wolf. "Onder het motto 'klein maar dapper' ging ze als eerste recht op haar doel af", aldus een kampartikel uit 2008. Een beschrijving die tot op vandaag heel goed bij haar past. Rozan haalde steeds alles uit de kast om te blijven strijden, met vallen en opstaan. Letterlijk...



Dat Rozan zo nu en dan eens een beetje lomp kan zijn, dat weten de meesten wel. Beschrijvingen als "... dat Rozan goede vrienden was geworden met de grond" vind je in de loop der jaren regelmatig terug. Mocht het kunnen, ze had een abonnement in het ziekenhuis op groot kamp. Meerdere keren heeft Rozan met spijt in het hart het

kamp moeten verlaten door een te zware blessure. Maar niks hield deze doorzetter tegen om haar doelen te bereiken.

2013 was een topjaar voor Rozan. Ze behaalde dat jaar haar tweede klas en kreeg de passende totem 'Zorgzame Cavia'. Datzelfde jaar werd ze zowel PL van het jaar als JVG van het jaar "voor haar uitstekende inzet en goede prestaties gedurende het hele jaar". Het is een patroon dat ze verderzette tijdens haar hele scoutscarrière. Haar zorgzame en geduldige karakter ontwikkelde zich in de loop der jaren steeds meer, waarop de leiding maar al te graag inspeelde bij de indeling van de patrouilles. ☺



Als leidster heeft Cavia ook heel wat takken doorlopen. Ze is één van de weinigen die in niet minder dan 5 takken heeft gestaan als leiding. Ze begon haar leiderscarrière bij de JVG's, waar ze de eerste twee jaar de kneepjes van het vak geleerd heeft. Daarna vervoegde ze de Teerpoten, Wolven, Welpen en tot slot een jaartje Seniors. Van de jongsten tot de oudsten, van **Mysa** tot **Akela** tot **Cavia**. Ze kan het allemaal. Daarnaast nam ze al in haar derde jaar leiding eenheidstaken op zich en vervoegde ze het AEL-team. Ook daar heeft Cavia haar stempel achtergelaten. Als AEL heeft Cavia zich vol overgave gericht op het toegankelijk en laagdrempelig maken van onze eenheid. De uitvoering van het SOM-fonds en SOM-kort, de introductie en opvolging van de UitPAS, we hebben het allemaal aan haar te danken.

Als je Cavia moet omschrijven, dan hoef je niet verder te gaan dan het allesomvattende 'een magnifieke persoon'. Cavia is bereidwillig, behulpzaam en bijzonder aimabel. Ze zal altijd eerst aan een ander denken, en dan pas aan zichzelf. Lieve Cavia, hoewel je nog van alles achter de schermen doet bij De Zwaluw en FOS, wordt het nu eindelijk tijd om aan jezelf te denken. Na 6 jaar als actieve leidster, waarvan 4 als eenheidsleidster, is het tijd om andere oorden op te zoeken. Geniet van alles wat je pad nog zal kruisen, en tot bij de Stam, want daar komen je bijnamen als Rozijn en Patat wel van pas!



Dino Coppens of Bedrijvige Fennek

Fennek begon met de scouts in 2007, toen beter bekend als **Dino Coppens**. Hij was altijd een enthousiaste en aanhankelijke scout. Al snel had hij een gepersonaliseerde scoutstrui met 'Dino' op de achterkant, waar iedereen jaloers op was. Hij toonde zich van zijn snelste kant bij de sportproeven en toonde keer op keer dat, hoewel hij klein was van gestalte, je hem zeker niet moest onderschatten. Zijn judoskills zorgden ervoor dat hij onverslagen was in schouders op de grond. Enkel **Kameleon** toonde een waardige tegenstander in dit opzicht. Verder was bomendag steeds opnieuw een dag waarbij hij zijn monsterlijke fysiek tentoonstelde. In zijn tweede jaar JVG's, ijverig als hij was, behaalde Dino zijn totem en werd hij omgedoopt tot **Bedrijvige Fennek**. Dit tot grote verwarring van sommigen die dachten dat Dino al een totem was en niet zijn echte naam. Verder behaalde hij doorheen zijn scoutscarrière zowat alles wat er te behalen valt, met als kers op de taart zijn Eerste Klas! Aangekomen bij de VG's maakte hij deel uit van het heilige quatro samen met **Fitis**, **Flicka** en **Vos**. In hun laatste jaar VG's mochten ze zich met trots senior-PL's noemen. Ze hadden één grote droom: over 5 jaar met 4 samen VG-leiding geven!



Hierna volgde een 7 jaar lange leiderscarrière waarin Fennek zich van zijn beste kant toonde. Hij heeft aan bijna elke tak leiding gegeven, iets wat niet veel mensen hem nadoen. Fennek, **Flicka** en **Kameleon** begonnen bij de JVG's, waar hij 1 jaar deel uitmaakt van een goed geoliede machine. Hierna was het tijd voor een grotere uitdaging, samen met **Leeuw** blies Fennek de nieuwe Seniortak nieuw leven in. De

twee volgende jaren nam hij zelfs de rol van hoofdmoderator op zich, met zijn goede vriend **Lynx** als rechterhand. Wij als toenmalige Seniors zijn hem ongelofelijk dankbaar voor de leuke activiteiten, buitenlandse kampen en georganiseerde Fly Aways die hij daar op poten heeft gezet.

Na vier jaar scoutingleiding te geven, maakte Fennek de grote sprong naar de Teerpoten. Hier kreeg hij de junglenaam **Hathi** opgespeld. Al snel werd hij de lievelingsleider van veel kindjes. Hij kon zich dan ook geweldig inleven in zijn rollen in insceneringsspeel, velen hiervan zullen altijd legendarisch blijven. Als afsluitingsjaar toonde hij zich nog een maal van zijn allerbeste kant bij de VG's onder **Fitis** als takleidster. Met **Vos** die meehielp op groot kamp bij de VG's en



Flicka die mee was als Stam, was de '98 gang nog eens herenigd en zijn ze op hun laatste kamp toch heel dicht bij die grote droom van vroeger gekomen. De perfecte afsluiter van een 7 jaar durende leiderscarrière!

Bedankt Fennek voor de geweldige sfeer die je creëerde binnen elke tak waar je je zo voor ingezet hebt. Je eindeloze flexibiliteit, ontspannende massages en genereuze traktaties zullen gemist worden. We zien je zeker terug op vergadering, kampen en in de materiaaltent, nonkel **Forel** achterna. Je bent altijd welkom op de scouts, met of zonder T-shirt!

Cato Dambre of Doordachte Fitis

We nemen dit jaar met veel hartzeer ook afscheid van onze gedreven leidster Fitis. Niet minder dan 19 jaar geleden, in een heel ver verleden, kwam een frêle meisje hoopvol door de grote poort van De Muze gewandeld. De 5-jarige **Cato Dambre** kwam bij de schattige Bevertjes terecht, maar maakte al snel haar plaats duidelijk. Met Cato viel niet te sollen! De kiemen van de enorme strijd lust en geestdrift die haar tot op de dag van vandaag typeren, werden geplant.



In de jaren die volgden ging Cato van de Bevers naar de Teerpoten en van de Teerpoten naar de Wolven. In die jaren werden levenslange vriendschappen gesmeed met onder andere Rozan Michiels (Cavia), Helena Dierickx (Sitta), Febe Declercq (Ree) en Merel Stroo (Flicka).

Maar uiteraard ging ons spring-in-'t-veld ook de competitie niet uit de weg. Cato legde de lat heel hoog en won bijgevolg bijna altijd alle mogelijke prijzen. Geloof me vrij, de anderen kregen geen kans. Aanschouw hier een schermafbeelding van de uitslagen van de sportproeven tijdens het groot kamp van 2006. Ik moet er geen tekeningetje bij maken, hé. Geef **Flicka** (Merel Stroo) ook eens een kans. 😊

Cato ging over naar de JVG's en vond er helemaal haar draai in de wereld der technieken. In een mum van tijd behaalde ze zowel haar teervoet als haar tweede klas, waardoor ze in haar tweede jaar JVG's de wonderlijke totem '**Doordachte Fitis**' op haar hemd mocht naaien.

Hoogspringen
1ste Cato Dambre
2de Merel Stroo
3de Arne Bovijn Killian Van Herbruggen
Verspringen
1ste Cato Dambre
2de Stroo Merel
3de Killian Van Herbruggen
400m
1ste Cato Dambre
2de Stroo Merel
3de Arne Bovijn Killian Van Herbruggen
60m sprint
1ste Cato Dambre
2de Merel Stroo
3de Arne Bovijn



Bij de VG's ontpopte Fitis tot koningin van de Pythons. Als PL wist ze er steeds de best draaiende en meest sfeervolle patrouille van te maken. De Harry Potter-medleys op tocht (waarbij ie-de-reen, willen of niet, zijn deel moest meezingen) blijven vereeuwigd in de herinneringen van alle toenmalige Pythonleden. Snape, Snape, Severus Snape... Dumbledore! In haar laatste jaar VG's vormde Fitis met **Vos** (Aaron Dierickx), **Flicka** (Merel Stroo) en **Fennek** (Dino Coppens) een team van 'senior-PL's', een unieke titel waarbij deze heilige viervuldigheid kansen kregen om spelen te maken, leidersraden bij te wonen en zich voor te bereiden op het echte leiderschap. In dat jaar bewees Fitis zich des te meer als planner, organisator en harde werker.

Die eigenschappen kwamen van pas bij de leiding. Fitis begon haar leiderscarrière bij de Teerpootjes, werd vervolgens leidster bij de JVG's en eindigde als takleidster van de VG's, dé grote droom. Ze deed dat voortreffelijk en hechtte veel belang aan discipline, uniform en techniekenwerking. Meerdere keren kwamen oud-leiding en de zogenoemde 'grijzen' meedelen dat het VG-kamp er voortreffelijk bij lag. Een takleidster om U tegen te zeggen!

Na 19 jaar bij De Zwaluw, waarvan 7 jaar als leidster, nemen we afscheid van Fitis als actieve leidster. Dit laatste kamp werd afgesloten met een reünie van de heilige viervuldigheid, bij uitbreiding van een groot deel van de VG's anno 2014-2015. Ook een ontbijtje met haar geliefde VG's kon niet ontbreken op haar laatste kamp. Gezien haar haat-liefde-verhouding met de Stam en haar drang om het minstens even goed te doen 😊, zijn we er zeker van dat we Fitis nog veel zullen zien bij de Stam, nadat ze eerst eens eventjes de wereld heeft rondgereisd. Voor alle afgelopen jaren én alle jaren die nog gaan komen, een welgemeende DANKUWEL.



Artikel Stam Groot Kamp 2022

Het stof waaide hoog op en golfde over onze wagen, we reden blind als in een zandstorm. ‘Geen schrik jongeman, ik heb dit baantje intussen al honderd keer op en af gereden en ken hier elke bult en steen.’. Maar hoe goed mijn chauffeur dit baantje ook kende, ik zat niet volledig op mijn gemak en dat lag hoofdzakelijk aan de snelheid waarmee hij zijn grijze bolide over het pad stuurde. Ik slaakte een zucht van opluchting toen we de ingang van het kamp bereikten. ‘Hier uitstappen en dan ineens doorlopen naar die grote witte tent ginder, daar helpen ze je wel verder. Vraag naar **Kameleon**’. ‘OK, doe ik. Tot ziens!’, gaf ik de chauffeur nog mee terwijl ik mijn twee kleine valiezen nog snel uit de koffer grabbelde. ‘Welkom in het Kattenbos!’, gaf hij me nog mee en hij stooft opnieuw de zandweg op.

De hitte was intens, zelfs hier tussen de schaduwrijke bomen. De eenvoudige wandeling naar de tent, niet meer dan twintig meter, was al voldoende om mijn hemd tegen mijn rug te plakken. Uit de tent straalde nog meer warmte, de schuldigen waren een paar lijvige ketels die stonden te pruttelen op ronde metalen gasvuren en een rokende bakplaat waarop onmiskenbaar vlees lag te bruinen, afgaand op de geur. Dit was de veldkeuken dus en van daaruit werd ik ietwat argwanend bekeken door twee mannen in marineblauwe schorten. ‘Hallo, goeiemiddag, ik ben op zoek naar euh... de **Kameleon**?’. De kleinste van de twee, met fijne snor, kwam naar me toe: ‘De kameleon zeg je? Ha, zeg maar gewoon Kameleon hoor. Jij bent duidelijk niet van hier, maar goed, jij bent niet de enige die hier zomaar binnenvalt. Al even geleden dat ik Kameleon gezien heb... die heeft hier een halfuur geleden wel nog een koffie meegegrabbeld en is dan vertrokken.’. Hij draaide zich om naar de man die stilzwijgend aan de bakplaat stond en riep: ‘Heb jij Kameleon gezien? Of gezien waar hij naartoe liep met zijn koffie?’. De man deed ongestoord verder en mompelde iets in een vreemde taal in onze richting. ‘Waar? Richting El Tento?’, vroeg de man met snor bevestigend en kreeg een droge maar duidelijke knik met het hoofd terug. El Tento, nog nooit van gehoord maar het klonk als een plek waar er iets te drinken viel, eindelijk. ‘El Tento, dat is hier het plein over, voorbij de fontein, naast de werkplaats van **Mike Forelski**. Kameleon zit altijd aan een tafeltje buiten El Tento, kan je niet missen.’. ‘Merci, aangename kennismaking heren!’, en net als ik mijn valiezen terug oppakte kwam de man van aan de bakplaat naar de voorzijde van de tent gewandeld. Hij had een blauwgrijze, vermoedelijk handgemaakte stenen beker vast en reikte die aan. ‘Allez, drink, hier!’. Drinken? Dat zou ik mij geen twee keer laten zeggen. Ik liet beide valiezen uit mijn handen vallen en nam de beker zonder tegenpruttelen aan. ‘Wat is het?’ vroeg ik hem, starend naar het donkere spul in de beker, maar kreeg enkel een brede glimlach terug als antwoord. ‘Een uitzonderlijke kans, dat is het, dit spul kan je nergens krijgen’, zei de man met snor zelfvoldaan, ‘Op eigen risico weliswaar, het is misschien het laatste dat je ooit binnenspeelt.’. Zou het kunnen? Condorbloed? Het legendarische maar beruchte drankje, slechts beschreven door een handvol personen, de enkelingen die het nog konden navertellen. Het was opgedoken op de vreemdste plaatsen, op marineschepen op volle zee, in Santiago de Compostella en in de Ardennen, maar wie

of wat het brouwde, was nog nooit opgehelderd. De gebruikers spraken van een unieke sensatie, een geestverruimende ervaring, een euforie zoals geen enkel roesmiddel hen ooit had doen beleven. Zou het echt? En zou ik het erop wagen? Ach whatever, ik gooide een slok van het spul naar binnen, al was het maar tegen de dorst in dit ellendig hete weer. Het effect liet niet snel op zich wachten, na een zoetzure aanzet welke een branderig gevoel op in mijn mond en op mijn tong. Als een stroom lava vloeide het goedje verder in mijn keel richting mijn maag. Ik hapte naar adem, op zoek naar wat verkoeling, maar daardoor inhaleerde ik het spul in mijn luchtpijp en longen. Die probeerden zich nog te redden met een hoestbui maar het kwaad was geschied. Het licht ging even volledig uit, ik viel op mijn knieën en kon nog net mijn handen zetten om niet volledig in het stof te bijten. Hoelang ik daar zo heb gezeten weet ik niet echt meer. In elk geval tot de focus en kleuren terug waren van mijn zicht, en toen ik mijn hoofd draaide stonden beide koks me grinnikend aan te kijken. 'Heftig hé, jongen, en dit is nog maar het begin.'. Ik probeerde mijn rug te rechten en dat ging nog net goed, al voelde mijn hoofd zo licht als een heliumballon. Met mijn rechterhand greep ik de tafel naast me vast en duwde me op, moeizaam, als een peuter die voor het eerst rechtop kwam te staan. En nog was het niet genoeg, ik had mijn linkerhand nodig om me uiteindelijk staande te houden. Wat alweer een eeuwigheid later leek, dacht ik toch de nodige stabiliteit te hebben teruggevonden om de tafel los te laten en inderdaad, dat lukte, als ik een van mijn ogen sloot. Een glas water, aangeboden door de kok met snor, kapte ik zonder verpinken in één vlotte beweging naar binnen, waarop ik vrij snel stabiliseerde. Zo dacht ik, straf spul, maar het ergste is precies voorbij. 'Zo heren, bedankt voor de assistentie, maar ik moet nu dringend verder. Doe!'. Toen ik mij omdraaide waren de koks echter verdwenen en stond er een levensgrote **wezel** met bril in de tent, naast een man met het hoofd van een **condor**, me uit te zwaaien. Ik knipperde even met mijn ogen, het beeld bleef ongewijzigd, dus draaide ik me snel om naar mijn beide valiezen, greep die vast en zette licht verwaasd mijn tocht verder richting El Tonto.

Dat ging niet van een leien dakje, het condorbloed had me duidelijk nog in zijn greep. Terwijl ik het plein overstak werd ik belaagd door enorme wespen, ik begreep eerst niet goed waarom, maar toen zag ik dat mijn valiezen twee enorme melksandwiches waren geworden en de wespen ongetwijfeld daar op uit waren. Zwaaiend met mijn sandwiches probeerde ik de beesten van mij



weg te houden en dat lukte, ook omdat ik het lichtjes op een lopen had gezet en de ellendige beesten duidelijk geen zin hadden in een lange achtervolging. Ik naderde het midden van het plein met centraal de fontein, al kwam daar geen straaltje water meer uit tevoorschijn. Er lag een enorme gedaante in, moeilijk te identificeren wat het juist was van deze afstand, ook omdat het maar half boven de rand van muurtje van de fontein uitkwam. Op enkele passen van de fontein kwam de massa echter in beweging, een enorme kop kwam plots boven het muurtje uit en wendde zijn blik in mijn richting. Mijn god, een **grizzly**! Ik stopte onmiddellijk met lopen en probeerde niet in zijn ogen te kijken, dat had ik ooit eens gelezen in een boekje met overlevingstechnieken, en ik hoopte met volle overtuiging dat deze strategie steekhield. Ik ademde traag in en uit, een tiental tellen en probeerde dan stilletjes aan in de richting van de bruine kolos te kijken. De beer keek ongeïnteresseerd in mijn richting en toen onze blikken elkaar kruisten, overviel mij geen angstig gevoel, als van een prooi. Nee, ik kreeg een eerder warm gevoel, op één of andere manier voelde ik dat deze beer me geen kwaad zou doen. Dus begon ik rustig verder te wandelen, in een lichte boog rondom de fontein, en met een geveinsde nonchalante blik, want binnenin was er toch nog steeds een klein beetje onrust. Zeker toen de beer rustig begon te bewegen maakte een lichte paniek zich meester van mij, tot ik zag wat zijn intentie was. De grizzly had een grote pot Lens honing in zijn ene poot en begon die met zijn andere poot uit te lepelen en binnen te spelen. Ik zou gezworen hebben dat de beer glimlachte bij elke hap van het gele goud, het beest leek oprecht te genieten. ‘Wil jij ook een hapje?’, sprak de beer me toe. Stomverbaasd antwoordde ik, ‘Euh, wat, ik bedoel, je zegt proeven? Nee, nee nee, sorry, mijn maag ligt nog een beetje overhoop. Iets mis gegeten darnet. Toch bedankt voor het aanbod!’. De beer stak zijn duim omhoog – kan dat? – terwijl die droop van de honing. Door dat gebaar smolt mijn onrust echter als sneeuw voor de zon, ik gaf de grizzly een duimpje terug en zette mijn oversteek van het plein zorgeloos verder.

Vanuit de werkplaats van **Mike Forelski** klonk veel kabaal, een opeenvolging van slijpen, boren en af en toe een gemeente vloek. Er stonden wat metalen bakken vooraan de werkplaats, vuurschalen of iets dergelijks, ongetwijfeld een bestelling die snel af moest zijn. Die zou ik nu niet moeten storen dacht ik, dus ik liet de zaak links liggen en zag El Tento opdoemen, een groen rechthoekig gebouw zonder verdiepen, tijdloos smakeloos, de twee grote deuren vooraan wagenwijd open. Het tafeltje stond inderdaad voor de deur geposteerd zoals aangegeven, maar er leek op het eerste gezicht niemand te bespeuren. Op het tafeltje lagen overal papieren, wat verdwaalde tassen en glazen en middenin een grijze olielamp, die zijn dienst duidelijk al bewezen had doorheen de jaren, bruin gevlekt door sporen van roest. Ik keek binnen en zag ook niet direct iemand, dus wandelde voorzichtig binnen in de grote ruimte. Daar stonden een viertal bedden, met de hoofdeindes tegen de muur, slaapzakken mooi opgeplooid aan de andere zijde. ‘Kameleon?’, riep ik nog eens, al wist ik dat er geen antwoord zou komen, tenzij hij ineens vanonder een bed zou opduiken. En net toen ik me met een zucht omdraaide terug richting de deur, zag ik een bed en slaapzak als het ware tot leven komen en de kleuren en vorm van een jongeman aannemen. ‘Hallo, ik ben

Kameleon! En u bent?', sprak de verschijning tot mij terwijl ik nog van de verrassing bekwam dat Kameleon dus echt een... 'En u bent?', vroeg hij nogmaals en ik zei nog steeds niks, van ongeloof over wat net was gebeurd. Dus gooide hij het over een andere boeg, 'OK dan, wie heeft je gestuurd?'. 'Wat mannen uit de keuken hebben me doorverwezen naar hier,' stamelde ik uiteindelijk toch. 'Aha, Wezel dan waarschijnlijk? Fijne man toch nietwaar? Kunnen we altijd op rekenen.' zei Kameleon terwijl hij intussen langs mij passeerde en naar buiten liep. Ik volgde instinctief en stond ineens buiten naast hem. 'Je ziet eruit alsof je hier graag zou komen helpen, klopt dit?', vroeg Kameleon en ik knikte bevestigend. 'OK, dat kan zeker, we kunnen altijd een stel helpende handen gebruiken, werk genoeg met de Kattenbos Bezoekdag in het vooruitzicht. Misschien eerst een rondleiding doorheen het kamp vandaag vooraleer we erin vliegen morgen, volg mij!', en nog voor ik iets kon zeggen was Kameleon vertrokken.

We gingen niet echt ver, gewoon tot naast El Tento. Daar stonden wat groezelige figuren bij elkaar, op het eerste zicht ontspannen maar naarmate we dichterbij kwamen zag je toch een lichte zenuwachtigheid. 'Zo jongens, klaar voor de strijd?', vroeg Kameleon tegen één van de jonge kerels, deze met een kleine gouden ooring. 'Kameleon, zijn we ooit niet klaar geweest voor de strijd? Zeker nu we al dagen hebben geoefend.'. 'Dat kan ik geloven, als jullie maar niet vergeten dat het morgen Bezoekdag is.'. 'Wezel heeft ons niet meer nodig, alles is versneden, gekookt, gebakken en gemengd. Ge kent ons toch?', glimlachte de jongen. 'Wel, dan laat ik jullie verder met rust, zodat jullie zich kunnen klaarmaken voor de jacht. Veel plezier!', en Kameleon liep al terug naar de voorkant van El Tento. 'Wat gingen die jongens doen?', vroeg ik nieuwsgierig. 'Wel, die jongens gaan op een stier jagen, een rode. Met enkel pijlen. Een beetje afleiding van het zware werk van afgelopen dagen, de boog kan immers niet altijd gespannen staan'. 'Op een stier jagen met pijlen, is dat niet stoutmoedig?', zei ik, maar ik zag Kameleon al snel van nee knikken,' Nee hoor, de stier trekt zich daar niets van aan. En de jongens willen hem ook enkel raken met hun pijlen, niet compleet de das omdoen. Als we wat meer tijd hebben de komende dagen, moet je hier maar eens mee komen doen. Dolle pret.'. 'Het klinkt alvast veelbelovend', zei ik en intussen waren we het plein alweer helemaal overgestoken en een in een andere tent beland. De tent stond volgestouwd met kartonnen dozen, je leek er zomaar in te kunnen verdwalen, en toch wist Kameleon blindelings zijn weg te vinden in deze op het eerste gezicht chaotische opslagruimte. Plots stonden we in een kleine open ruimte, waarin twee dames aan een tafeltje zaten, met voor zich elk een opengetrokken zak chips. 'Chips Pickles, lot 32, OK!', zei de linkse figuur enthousiast. 'Nog niets zeggen voor ik zelf geproefd heb, dat beïnvloedt mijn beoordeling!', zei de jongedame aan de



andere kant en stak ook snel wat chips in haar mond. Na een zorgvuldige kauwbeurt boog ze zich subtiel naar achter, draaide haar hoofd naar rechts en spuwde het zaakje uit. 'Chips Pickles, lot 32, inderdaad OK', en ze veegde met veel precisie haar lippen en mond af. 'Hier gebeurt de controle van alle voedsel dat binnenkomt', zei Kameleon, 'er is hier niets dat we innemen of opeten zonder dat deze twee het geproefd hebben. Onze kinderen verwachten EN krijgen enkel het beste'. 'Waanzinnig!' zei ik, 'Dus al deze dozen die hier staan...', Kameleon vulde aan, 'die moeten allemaal nog gecheckt worden inderdaad. Vandaar dat ze niet alles kunnen binnenspelen, dat zou te veel van het goede zijn. En soms moeten we ook harde maar correcte keuzes maken. Gisteren



hebben beide dames de originele Twix getest ten opzichte van de nieuwe Twix met witte chocolade, enkel de beste zal hier te verkrijgen zijn.'. 'Welke is dat dan?', vroeg ik dan, uiteraard nieuwsgierig naar het resultaat. 'Wel, dat zul je aan de jongedames moeten vragen.' Nog voor ik mijn vraag kon stellen, maakte Kameleon alweer rechtsomkeer en stooft richting uitgang van de tent. Ik kon niet anders dan volgen, dus moest ik de dames achterlaten zonder het antwoord op deze toch wel boeiende vraag. Het laatste dat ik hoorde was opnieuw 'Chips Pickles, lot 33, superlekker!' en een hopeloze zucht van de andere kant. Buiten was het ondertussen al wat frisser geworden door het vallen van de avond, waar ik enkel maar gelukkig kon om zijn. 'We zullen hier

nog een laatste stop doen op het plein, het stafkamp genoemd trouwens, eentje dat enkel maar vandaag te bezoeken valt. Niet zo ver van de tent waar we net uitkwamen stonden een aantal mensen keurig in de rij te wachten, maar voor wie of wat was nog niet volledig duidelijk. We liepen langs de rij door tot we helemaal vooraan stonden en daar was niets meer te zien dan een parasol en een witte tuinstoel. In de tuinstoel zat niemand minder dan mijn **chauffeur** van deze morgen, rustig te genieten van een fijne knipbeurt. 'Zozo, je bent er nog! Ik heb al gehoord van je avontuur in de keuken, geweldige ervaring niet?', zei die met een subtiel knipoog. 'Stilzitten graag!' zei de **kapster** 'anders riskeer je om met een weinig fraai kapsel uit deze stoel te verdwijnen. Dan zal je morgen geen mooi figuur slaan op de grote Bezoekdag'. De man gehoorzaamde direct en keek ineens stoïcijns voor zich uit. 'Iedereen krijgt nog eens een fikse opknipbeurt voor de bezoeken, dat kunnen er hier nog wel een paar gebruiken na een weekje voorkamp.', zei Kameleon lachend terwijl hij naar de rij met kandidaten keek. Goed, dan gaan we nog even verder toch, tenzij jij ook wil aanschuiven?'.
 Ik bedankte vriendelijk voor het aanbod en Kameleon nam me dan nog mee doorheen de rest van het kamp, met zithoeken en vlaggenmasten, kookvuren en eettafels, en uiteraard hudo's en douches.

Het einde van de dag naderde en die werd traditioneel afgesloten in de kantine. Ondanks de gezelligheid en fijne sfeer voelde ik dat ik het niet lang zou trekken, ik was moe na deze toch wel slopende dag. Alles leek perfect, het enige wat ik nu nog nodig had was een flesje Spa. Dat zou ik morgen wel met Kameleon regelen.

Artikel Teerpoten Groot Kamp 2022

Zondag 7 augustus

Op een warme dag in augustus was het eindelijk zover. De Teerpoten vertrokken in een volgeladen auto richting Lommel, waar de afwachtende leiding dagen had gewerkt en gesjord voor het klaarmaken van het kampterrein. De familie mocht even bekomen van de rit terwijl de Teerpoten blij vernamen bij wie ze in de tent sliepen en zich konden installeren. Bij aankomst in het stafkamp stond de Stam klaar met lekkere hamburgers die de Teerpoten een beetje gehaast aten, zodat we aan het middagspel konden beginnen. Het spel was pas begonnen toen daar al de eerste wespensteek van het kamp was. Pechvogel **Jasper Laureys** werd snel verzorgd, zodat hij toch nog samen met de andere Teerpoten een heuse spelletjesnamiddag kon beleven. Hierbij sloten ook enkele zussen van de Teerpoten aan, tot groot jolijt van de Teerpootjes en hun ouders die ondertussen genoten van een lekkere BBQ en rondleiding. Bij het spelletje kakkerlakkensalade kon **Tuur Verwest** broccoli en bloemkool maar niet uit elkaar houden. Dit gaf hem zo veel zenuwen dat hij er op een bepaald moment het woord SERGEANT uitflapte, wat helemaal niks te maken heeft met groenten. Team 'zonder das' had zich naar de overwinning gestreefd, waardoor het 4-uurtje meer dan welkom was. Deze eerste kampdag was voor één iemand extra speciaal. Het was **Ramzi Amlali** zijn 7e verjaardag. Hij had lekkere snoepjes mee die hij met een grote glimlach uitdeelde. Boterhammetjes met eiersalade vulden onze magen. Bij het vallen van de avond kwam Barry Steakfries met zijn robothond in onze zithoek langs. Hij was zijn jetpack kwijt en had dit nodig om van Evil Inc. te ontsnappen. Daarom vroeg hij de Teerpoten om hulp. Bij het eerste avontuur van het kamp passeerden we voorbij niemand minder dan Iron Man, Dirk Frimout en Alain, de filiaalmanager van Carrefour Lommel! Nadat Evil Inc. werd ontmaskerd als de dief legden de Teerpoten hun handlanger plat en konden ze de jetpack opnieuw bemachtigen. Hierna gingen we moe, maar voldaan gaan slapen en droomde iedereen zacht over wat ongetwijfeld een wonderbaarlijk kamp zou worden.



Maandag 8 augustus

Kukeleku, de eerste ochtend van het kamp was aangebroken. Het duurde niet lang of de leiding was alle Teerpootjes kwijtgeraakt. De techniek camouflage die ze van **Raksha** kregen had net iets te goed gewerkt en er kon geen onderscheid meer gemaakt worden tussen een Teerpoot en een boom. Echter, bij het sluipen vielen enkelen door de mand omdat ze geen onderscheid konden maken tussen rechtop lopen en door de knieën gaan. Gelukkig leerden we dit allemaal bij de techniek en konden de Teerpoten zich hierna ervaren sluipers noemen.

Met de camouflage nog geschminkt op de gezichten schoven we aan tafel voor heerlijke tortellini in tomatensaus. De siësta hierna was voor leden en leiding welgekomen zodat we ons konden opladen voor de drukke middag die ons te wachten stond. Die drukke middag begon toen Watermeisje in paniek kwam aangelopen omdat Vuurjongen zich tijdens een spelletje verstoppertje te goed wou wegsteken en zo in een boot op het water was beland. Maar hij dacht niet aan de gevolgen, want wanneer hij in het water zou vallen, betekende dit zijn einde. Gestrand in de vijver zonder eten lieten de Teerpoten dit niet gebeuren en samen met Watermeisje gingen ze op zoek naar een oplossing. De vrienden van Watermeisje, Windvrouw en Elektriciteitspersoon, zijn echter grote foppers. Ze beloofden namelijk steeds touw wanneer de Teerpoten hen hielpen, maar vergaten steeds te vermelden dat zij dit toch



niet hadden. Wanneer de Teerpoten de weg naar het speelbos even niet vonden, vroeg **Alice De Muynck** aan het Watermeisje waarom ze niet gewoon Waze of Google Maps gebruikte. Na een tochtje zonder online maps kwamen ze aan bij Aardeman waar ze de grond nat maakten tegen de opwarming van de aarde en daar kregen ze eindelijk het touw. Het avontuur was nog niet gedaan, want het touw vanop de oever in de richting van Vuurjongen smijten, gebeurde moeizaam. Of was het buurman? De Teerpoten hadden moeite met het onthouden van de naam van Vuurjongen. Uiteindelijk kreeg hij het touw te pakken en kon hij zich met zijn bootje naar het vasteland toe trekken. Eind goed al goed. De Teerpoten werden opnieuw afgezet bij de leiding en Vuurjongen en Watermeisje konden opnieuw samen spelen. In de zithoek stond

het 4-uurtje al klaar en speelden we daarna enkele kleine spelletjes. Na het avondeten mochten de Teerpoten hun themakledij aantrekken omdat het tijd was voor een eenheidsavondspel. Iedereen haalde zijn mooiste verkleedkleden of zelfgemaakte t-

shirt boven en mocht samen met hun groepje met leden van alle leeftijden op stap. Twee van de drie biggetjes waren ontvoerd door de grote boze wolf en dat kon 120e FOS De Zwaluw natuurlijk niet laten gebeuren! Ze moesten langs bij allerlei sprookjesfiguren die tips gaven om uiteindelijk de twee biggetjes te kunnen redden. Natuurlijk hoorde hier een gigantisch gevecht bij waarbij de wolf en zijn handlangers werden platgelegd. Na dit fantastisch spannende avontuur was het alweer tijd om Bedlehem op te zoeken en te gaan slapen.

Dinsdag 9 augustus

Een wakkermakende ochtendgymnastiek van **Hathi** was alles wat we nodig hadden om opnieuw energiek aan de dag te beginnen. Samen met **Rikke-Tikke-Tavi** bleven we steken in het sprookjesthema van gisteravond en haalden we onze tekenskills boven voor een gigantische sprookjestekening. Het was de start van een creatieve dag, want ook tijdens de siësta konden de Teerpoten zich goed bezighouden. Dit had misschien te maken met de lekkere BBQ die ze net op hadden. Het was voor de Welpen en de Teerpoten een grote verrassing dat ze samen in dit mooie weer konden genieten van lekkere vleesjes en slaatjes. De creatieve business die eerder vermeld werd was niets minder dan een dasringbedrijf! Alle Teerpoten waren tijdens de siësta druk in de weer om nieuwe schors te zoeken waar ze dasringen uit konden kerven. Er werden bestellingen geplaatst en **Rémi De Wilde** vond zelfs zo een groot stuk schors dat de dasringwinkel nog jaren verder kon. Dit was jammer genoeg niet mogelijk want er kwam opnieuw iemand aangelopen die de hulp van de Teerpoten nodig had. Mario Bros! Enthousiast sprong iedereen op hem af. Maar het enthousiasme was bij Mario ver te zoeken. Iemand had zijn geliefde Prinses Peach ontvoerd. Mario was ten einde raad en zocht hulp om een cijferslot te kunnen openen. Door allerlei levels van Wii games te doorstaan kregen de Teerpoten beetje bij beetje zicht op de code. Bij Donkey Kong stootten ze op wat moeilijkheden toen het team **Viktor Dierickx** en **Ramzi Amlali** het verschil tussen schuin en achteruit lopen maar niet begreep. Bij het level van Toad kwamen we er ook achter dat de Teerpoten niet wisten in welke volgorde ze bowlingkegels moesten plaatsen. Dit was allemaal gelukkig snel bijgeleerd waardoor de geheime code kon gekraakt worden. Prinses Peach en Mario konden terugkeren naar hun wereldje. Later hielden de Teerpoten en leiding een spannend gesprek over



de liefde. Voor **Andres Guerfal** was dit allemaal niet nodig. Hij zei dat hij later nooit zou trouwen en dat hij gewoon een hond gaat kopen. Na het eten luisterden we naar het luisterverhaaltje van De Nachtegaal. Er was heel grappige muziek en de Teerpootjes verzonnen er gekke dansjes op. De gekke dansjes werden onderbroken door Ash die zijn favoriete pokémon Pikachu kwijt was. Natuurlijk zat team rocket erachter en moesten de Teerpoten nieuwe vaardigheden opdoen om Pikachu te kunnen bevrijden. Gelukkig zijn ze dit allemaal al gewoon en kon hij snel bevrijd worden zodat de Teerpoten onder de wol konden kruipen. Slaap lekker Lommel, tot morgen!

Woensdag 10 augustus

1, 2, 3, 4 hup naar achter. Hup naar voor! 1, 2, 4, 3? Ochtendgymnastiek kan al eens voor wat verwarring zorgen. **Tuur Verwest** liet zich opnieuw pakken door de stress bij een improvisatieturnles en toonde geen nieuwe oefening toen het aan hem was, maar riep verstomd "**Rikke-Tikke-Tavi**" uit. Ook **Viktor Dierickx** zei toen het aan hem was "**Jasper**" in plaats van een oefening. Verwarring alom. Genoeg om de Teerpoten snel naar de ontbijttafel te laten lopen, want de laatste was natuurlijk een rot ei! De sportsfeer zette zich voort na de boterhammetjes. Het was tijd voor de sportproeven. Lastig als dat was met het warme weer, hebben enkele Teerpoten zich opnieuw goed kunnen bewijzen.

Jasper Laureys dacht dat de totem van **Raksha** (Jacana) 'Bunda' was. Waar kwam dit idee toch vandaan? Na de siësta was Steve speciaal uit de Minecraftwereld gekomen omdat hij de hulp nodig had van de Teerpoten. Zijn pickaxe was gestolen en is zo ergens in de echte wereld beland. Samen gingen ze langs bij de zombie, de heks, de ghost en de creeper. Net voor ze bij de creeper aankwamen geloofde **Sarah Meziani** haar ogen niet. "Dat is echt een mooie creeper", fluisterde ze tegen Steve. Toen Steve zijn geliefde pickaxe terug had kon hij opnieuw gelukkig verdergaan met het breken van stenen. Fioew! De Teerpoten konden even bekomen van dit avontuur door wat kleine spelletjes te spelen. '2 is te weinig, 3 is te veel' bleek de absolute favoriet. Na een lekker avondmaal genoten de Teerpoten van kantine, zangles en een verhaaltje waarvoor de Seniors graag eens langskwamen. Hierna speelden we een soort van kanonnenspel aan de hand van Stratego met snoepjes. De vriendengroep van Candy Crush had ruzie en via dit spel moesten de Teerpoten uitmaken wie het beste was in Candy Crush. Er was natuurlijk ook een tikker die al je snoepjes en leventjes kon afpakken. **Viktor Dierickx** dacht dat hij een strategie had gevonden door de tikker zelf eerst te tikken. De strategie van **Juliette Vandenbulcke** bleek iets beter te werken toen zij ongezien de kampen kon binnensluipen, zodat haar team won. Niet iedereen ging hiermee akkoord en één iemand van de Candy Crush vriendengroep liep boos weg. Wat een gedoe! Samen met al hun leiding sloten de Teerpoten de dag af met opnieuw het avondlied. Maar niet voordat ze hun uniform bovenaan hun tas legden, want morgen stond hen een spannende dag te wachten.



Donderdag 11 augustus

Goedemorgen Kattenbos, vandaag trokken we eindelijk nog eens uit het bos. De bewoonde wereld en verrassingen riepen onze namen. Maar eerst moesten we ontbijten en al het materiaal klaarleggen voordat we konden vertrekken op de explo. De groep van **Mysa** en **Moé Dewispelaere** vertrok eerst. Tijdens de explo bleek dat **Wout Panhuysen** heel goed overeenkwam met de Moé. **Andres Guerfal** vond ook een grote eikel op de grond en daar reed dan later een brommer over. Dit deed hem heel veel pijn. De explo loodste ons door het prachtige centrum van Lommel. Een fotozoektocht die **Mysa** had voorbereid, leidde ons uiteindelijk naar de frituur! Genietend van een frietje konden de Teerpoten hier bekomen van de

wandeling en napraten over al datgene wat ze gezien hadden op tocht. Na de frietjes kregen de Teerpoten en de leiding een grote verrassing van Frituur De Heide. Zij hadden namelijk gratis waterijsjes voorzien voor de Teerpoten. Die afkoeling was broodnodig bij het warme weer. Na een lekker middagmaal en dessert vertrokken we richting speeltuin De Dolfijn. Hier konden even alle remmen los. Daar dichtbij was ook een klein waterpark aanwezig. Toen **Chikaï** hier samen met **Stine Marie Vandecasteele** en **Alice De Muynck** naartoe gingen werden ze per ongeluk helemaal nat door een sproeier die plots aanging. In de speeltuin maakten de kindjes samen met **Chikaï** een TikTok op een geluidsfragment van Grease. Wie het filmpje nog niet heeft gezien kan die bewonderen op de Instagrampagina van De Zwaluw. De Wolven waren vandaag ook op explo en vergezelden de Teerpoten voor het laatste uurtje. Met de hele garde namen we samen de bus terug richting het Kattenbos. Op de bus schoten de Teerpoten continu in de lach met iets dat **Juliette Vandenbulcke** had verzonnen. Zij had een eigen strofe toegevoegd na de zin: Mijn nagels zijn gebroken, in het lied Chiqué madam. Haar verzonden tekstje was: Mijn man is weggelopen. Waar halen ze het toch vandaan?? Terug aangekomen op ons terrein moest iedereen snel eten. De leiding had namelijk nog een grote verrassing gepland. Samen met de Welpen wachtten de Teerpoten vol zenuwen voor wat zou komen aan de bushalte. **Jens Van Troys** hield zich bezig met seinen naar de voorbijgaande chauffeurs dat ze moesten toeteren naar de groep. De bus bracht ons naar centrum Lommel, waar we in een gezellig park naar een openluchtcinema gingen. De kantinesnoepjes waren natuurlijk mee en met een mond vol bewondering (en snoepjes) keken we naar Encanto. 's Avonds na de film reden de Teerpoten en Welpen mee met de Stam die ook mee naar de film was komen kijken met de auto. Wat een wonderlijke dag was dat! Hier kwamen zeker zoete dromen van.

Vrijdag 12 augustus

Dag 6 van het kamp was opnieuw opstaan in uniform. Na de expo en cinema van gisteren stond er ons vandaag opnieuw een superwijze dag te wachten. De Teerpoten gingen op daguitstap naar het zwembad van Center Parcs De Vossemere!



vertrokken hebben we even wat sketches voor de kampvuuravond voorbereid. Dit kwam ook steeds dichterbij. Tegen 11u waren we klaar om in de auto's van de Stam en leiding te vertrekken naar Center Parcs. Wat een luxe! Daar aangekomen aten we eerst onze sandwiches met (veggie) salami zodat we zeker klaar waren voor een hele middag plezier. En plezier hebben we zeker gehad. De glijbanen waren geweldig en de bubbelbaden zalig. Enkele waaghalzen gingen zelfs van de hoogste glijbaan. Ook het snorkelen tussen de vissen kon ons niet vervelen. Al vergaten sommige Teerpoten dat de gigantische vissen achter glas zaten en ons dus niet konden opeten. Het was geweldig. Genietend van de warme douche nadien moesten de leiding en kinderen terugkeren naar de realiteit. Het

zwembadplezier was gedaan, maar het kampplezier nog lang niet! Hongerig van het zwemmen, aten we een suikerwafel. Dit stilde de honger echter niet helemaal, dus aangekomen op het terrein genoten we van een lekker avondmaal. Die avond speelden we een overgangsspel waarbij de tweedejaars Teerpoten die binnenkort overgingen allerlei proeven moesten doorstaan. De eerstejaars hielpen mee met de leiding om de tweedejaars via een touw naar een andere post te begeleiden. De tweedejaars waren geblinddoekt en dit zorgde al eens voor verwarring. **Seb Wytinck** had niet door waar hij was. Toen hij zijn blinddoek uitdeed, sprak hij verwarrend: "Waar zijn we? Waar zijn we? En nu is mijn blinddoek af en weet ik nog steeds niet waar ik ben!". De tweedejaars mochten iets langer opblijven voor de laatste proef van het overgangsspel. Toen zij aankwamen bij de tenten waren de eerstejaars al lang aan het ronken, dus volgden ze snel hun voorbeeld.

Zaterdag 13 augustus

Vandaag hadden de Teerpoten eindelijk eens een redelijk normale dag voor de boeg. Na de turnles aten we onze boterhammetjes en kregen de Teerpoten een morele opvoeding van **Chikaï**. We spraken over emoties en inlevingsvermogen. Twee dingen waar soms eens goed over moet nagedacht worden. Hierna speelden de Teerpoten even vrij in het speelbos. Na de siësta kwamen twee koningen toe bij de Teerpoten omdat ze wouden uitvechten wie het sterkste koninkrijk had. Ze hadden de hulp van de Teerpoten nodig om een zo sterk mogelijk leger te verzamelen, waarmee ze op het einde tegen elkaar zouden vechten. Het was Clash Royale in het echt! Bij het wassen na het 4-uurtje vroeg **Jasper Laureys** zich af waarom hij altijd naar het toilet moest als het wastijd was. Waarop **Ramzi Amlali** vragend antwoordde "Siesta?". Het avondspel was echter niet zo normaal, want het was tijd voor het jaarlijkse cubbingsfeestje! Alle Teerpoten, Welpen, Wolven en leiding gingen volledig los in het dalbos. Natuurlijk waren er ook lekkere snacks en glowsticks. Al dat dansen maakte dat de Teerpootjes opnieuw zoet in hun (veld)bedje kropen.



Zondag 14 augustus

Overgangsdag! Opnieuw snel uit de veren in perfect uniform. Voordat we konden kennismaken met de nieuwe leiders bij de Teerpoten, moesten we eerst in de grote eenheids-u-formatie gaan staan in de zon. Gelukkig waren er parasols en waterflessen voorzien. Iedereen kreeg een cadeau of proficiat voor wat ze dit jaar hadden behaald. Bij ons werd niemand minder dan **Alice De Muynck** bekroond als de

Teerpoot van het jaar en werd zij daarom automatisch ook de grijze zus. Onze grootste atleet was **Seb Wytinck**, met op de tweede plaats **Jasper Laureys** en op de derde plaats **Rémi De Wilde**. Na alle uitreikingen was het tijd om te wenen, want het leidersteam bij de Teerpoten veranderde volgend jaar heel wat. Gelukkig bleef **Mysa** bij ons en wordt zij de nieuwe **Raksha**. Maar **Rikke-Tikke-Tavi** en **Hathi** gaan eens een uitdaging aan bij de oudere groepen. Wat zullen ze gemist worden bij de Teerpoten. Wie nog een

grotere uitdaging aangaat is **Raksha**. Zij zal **Kameleon** versterken in het EL-team als AEL. Zij zal geen leiding meer geven, maar wel nog elke week aanwezig zijn om te zien of alles goed verloopt. De traantjes begonnen nog harder te rollen toen de Teerpoten doorhadden dat er één leiding niet opnieuw ingedeeld was bij een leidersteam. **Chikaï** zal zich bij de Stam voegen en stopt dus ook met leiding geven. Maar **Chikaï** beloofde dat dit zeker niet het einde was van haar carrière bij De Zwaluw, ze zou zich nu meer kunnen focussen op haar toekomstige carrière als regisseur 😊, maar gaat haar hoofd vaker dan gewild nog eens binnen komen steken. De Teerpootleiding kon de groep met een gerust hard voor overgangsdag nalaten aan een toffe nieuwe leidersploeg. En na een laatste



dikke groepsknuffel met de “oude” leiding kon iedereen zich bij z’n nieuwe tak voegen. De Teerpoten waren heel hard gekrompen nu alle tweedeaars al een dag bij de Welpen mochten doorbrengen, maar dit weerhield hen er niet van om de nieuwe leiding goed vuil te maken bij het middagspel. Traditiegewijs worden de nieuwelingen gedoopt. Zo hard dat ze dagen erna nog vuiligheid in hun haar vinden. Al vergat **Alice De Muynck** steeds of het nu “babasco” of “tabasco” was. Na het vuilmakende middagspel ging de nieuwe leiding zich wassen en bleef de **nieuwe Raksha** alleen met de kinderen achter. Gelukkig had de **oude Chikaï** niet zo veel te doen bij de Stam die dag en kwam ze precies op dat moment al eens op bezoek tijdens het 4-uur. Bij het avondeten zagen de Teerpoten de **oude Raksha** zitten bij “**Kamilo**”. Of oeps, was het toch “**Kameleon**”, **Ramzi Amlali**? Die avond kwamen Princess en LilBaby ontzet aanggelopen. Het internet wil de stekker trekken uit hun spel MovieStarPlanet. Ze zijn op zoek naar nieuwe investeerders, maar die kunnen ze pas krijgen wanneer ze eerst met een zotte film afkomen. De Teerpootjes wouden hier graag mee helpen en samen gingen ze langs bij allerlei bekende namen. Hans Zimmer, Eddy the specialeffectsguy en Shanaia van de make-up en kledijafdeling. Uiteindelijk hadden ze genoeg materiaal en wijsheid verzameld om een spetterende kortfilm te maken over een huwelijk. De film was klaar, de dag was om en morgen zouden de oude leiding opnieuw klaarstaan.

Maandag 15 augustus

1, 2, 3 Go! Snel uit ons bed en op de benen. Het was tijd voor de eenheidsturnles! Er is niks leuker dan samen met alle takken zweten bij het krieken van de dag. Het was ook de verjaardag van **Raksha**, dus zongen we voor haar samen met de eenheid een verjaardagslied. Die middag zette de Zwaluwspirit zich voort in een eenheidsmiddagspel. De magie van het sprookjesbos was gestolen door de heks en daarom moest de gehele eenheid te hulp schieten. De Teerpoten werden opnieuw

verdeeld tussen leden van andere takken en konden samen met hen aan dit avontuur beginnen. Ze moesten ingrediënten verzamelen die ze op het einde moesten mengen in de ketel van de heks en haar onderdanen. Wanneer die verslagen waren, mengden ze alles tot een groot mengsel. Dit mengsel zorgde voor het terugkeren van de magie. De figuren leefden nog lang en gelukkig in het sprookjesbos! Die avond kwam er andere leiding langs om in de rol te kruipen van de figuren van het avondspel. Het was namelijk een switchavondspel met leiding van verschillende takken. Zij hadden een heus spel voorbereid waarbij Willy Wonka de hulp van de Teerpoten nodig had. Hij wou zijn chocoladefabriek verkopen en om dit te kunnen doen moesten de Teerpoten een gouden ticket verdienen. Met dit ticket mochten ze binnen in de chocoladefabriek. Hier moesten ze bewijzen dat ze het waard zijn om de fabriek over te kopen. Maar wanneer Willy Wonka de sleutel van de fabriek aan de Teerpoten wou geven, stalen de oempa loempa's die, dus moesten de Teerpoten ervoor vechten. De switchleiding stak hen hierna in bed.

Dinsdag 16 augustus

Het schemerende ochtendlicht en het alarm van de leiding maakte de Teerpootjes wakker. De laatste volle dag van kamp was aangebroken en het was een dag van afbreken. Iedereen moest zijn gerief uit de kleine tenten halen en verplaatsen naar de grote materiaaltent. Daar sliepen deze nacht de Teerpoten allemaal tezamen. Wanneer iedereen was geïnstalleerd, speelden de Teerpoten leuke spelletjes in het dalbos, waar ze ook even hun sketches voor de kampvuuravond oefenden, want dat was al diezelfde avond! Na het middageten hielpen de Teerpoten eerst nog wat met de leiding voor ze samen met de Welpen richting het speelbos trokken. Daar werd er weer veel geoefend voor die avond en ook wat vrij gespeeld. Voor we het wisten was het 4-uur en tijd voor de generale repetitie! En daar was het dan, de avond van het kamp, kampvuuravond! Of beter gezegd, lampvuuravond. Het was dit kamp zo warm geweest dat er geen kampvuur mocht gemaakt worden. Iedereen zette z'n beste



beentje voor tijdens de sketches en er werd goed gelachen. Dit allemaal onder hilarische begeleiding en zang van **Ouistiti** en **Caraya**. De avond viel, de lampen doofden uit en het was tijd om voor de laatste keer in onze tentjes de slaap op te zoeken.

Woensdag 17 augustus

Goedemorgen, morgen. Goededag. Of eerder toch wel een beetje een trieste dag, want vandaag moesten alle kindjes opnieuw huiswaarts keren. De natuur voelde dat deze dag geen zon verlangde en voor het eerst in 10 dagen openden de wolken zich. Het lijkt haast traditie dat de laatste dag van kamp in de regen verloopt. Nadat iedereen z'n valies had gepakt was het tijd voor de Dag der raden. Hier wordt besproken wat de Teerpootjes van het kamp vonden op vlak van eten, spelen, terrein en ook leiding. **Jens Van Troys** merkte hier op dat de grapjes bij een spel wel leuk waren, maar de mopjes niet. Gevatte opmerking **Jens!** Het overlopen van kamp moest snel worden afgerond zodat we samen (in de regen) afscheid van elkaar konden nemen. Samen met de eenheid zongen we in een grote cirkel het afscheidslied. De Teerpoten en leiding pinkten een traantje weg en zo was alweer een scoutsjaar tot z'n einde gekomen. Wat een fantastisch kamp was dit! Dit zou allemaal niet mogelijk geweest zijn zonder de leiding, eenheidsleiding en Stam. Merci en tot volgend jaar!

Uw reporter, voor eens en voor altijd out.

Chikai

Flegmatieke Emoe

Hulpleidster Teerpoten

De Teerpotenleiding 2021-2022

Raksha - Aanwezige Jacana

Rikki-Tikki-Tavi - Jolige Kapucijnaap

Mysa - Vrijmoedige Lacha

Chikai - Flegmatieke Emoe

Hathi - Schalkse Lemming

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via e-mail op lacha@dezwaluw.org of via het gsm-nummer **0473/13.14.14**.

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 3 september 2022, 14u00 tot 17u30

Het is de start van het nieuwe jaar, zijn alle Teerpoten klaar? Vandaag leren we elkaar kennen. Neem allemaal zeker 1 euro mee voor een koekje en drankje.

Zaterdag 10 september 2022, 14u00 tot 17u30

1 2 3 nog eens, wie is wie? Vandaag is ook Raksha jarig, tijd voor een feestje!!! Vergeet zeker ook geen 1 euro mee te nemen.

Zaterdag 17 september 2022, 14u00 tot 17u30

Zorg maar dat je de rest van de Teerpootjes al kent, want vandaag ontdekken we de coole speeltuinen in Gent. Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 24 september 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 1 oktober 2022, 10u00 tot 17u30

Vandaag starten we met een appel en ei en hopelijk gaan we naar huis met iets meer en worden we blij! Vandaag ruiltocht. ☺️ Vergeet geen lunchpakket en 1 euro voor drankje en koekje.

Zaterdag 8 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

Heb je al eens gehoord van het jungleverhaal? Hopelijk kennen jullie het na vandaag allemaal! Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 15 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

Haal alvast je schaar, lijm en papier want knutselen doen we hier met veel plezier! Vergeet geen 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 22 oktober 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 29 oktober 2022 tot woensdag 2 november 2022

Oeh, we vertrekken op herfstkamp, zijn jullie klaar? Maak jullie valies al maar! Meer info volgt via mail.

Zaterdag 5 november 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30

In de voormiddag spelen we een stadsspel en daarna gaan we naar Pierke Pierlala, die kennen jullie toch wel?! Vergeet geen lunchpakket en 1 euro voor koekje en drankje.

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00!

Vandaag gaan we naar de Groene Vallei kampen bouwen, dit doen we met veel takken en touwen! Vergeet geen 1 euro en regenjas bij slecht weer. We stoppen 30 minuten vroeger aangezien het spaghettiaavond is.

Raksha
Vrijmoedige Lacha
Muna Mann
Takleidster van de Teerpoten
lacha@dezwaluw.org
0473/13.14.14.

Artikel Welpen Groot Kamp 2022

Zondag 7 augustus

Felle zonnestrallen schenen door de bomen in het Kattenbos, het perfecte weer om het kamp mee te beginnen! De leiding stond vol enthousiasme klaar om de kinderen te ontvangen. Ze kregen allemaal een tent toegewezen en de leiding stond paraat om hen te helpen met hun bedden op te zetten. Nadat iedereen was toegekomen en zich geïnstalleerd had, was het al 12u en dus tijd om een lekkere hamburger te gaan eten. Vandaag hadden we met uitzondering geen siësta, maar we lieten toch eventjes ons eten zakken door op het gemakje het terrein wat te verkennen en wat bij de ouders te zitten. Om 14u was het echter tijd voor het eerste spel van het kamp! De leiding



verzamelde alle Welpen in de zithoek en wanneer iedereen neerzat vertelden **Kaa** en **Bagheera** dat de Weerwolven van Wakkerdam in Lommel gesignaleerd waren?! Als allereerste spel van het kamp speelden we namelijk “Weerwolven van Lommel”! Iedereen ging in een grote cirkel zitten en de Welpen kregen elk een rol. Zo kon je onder andere een burger, cupido, heks of weerwolf zijn. De Welpen moesten verschillende opdrachten volbrengen als groep om materialen te verzamelen om een groot vlot te kunnen maken! Maar niet elke opdracht liep even vlot door de saboteurs. **Mia De Ketelaere**

en **Rune Branswijk** deden soms wel heel verdacht tijdens opdrachten. Uiteindelijk lukte elke opdracht en werden alle weerwolven uitgeschakeld. Het was intussen al 16u en dus tijd voor een koekje en wat melk. Tijdens het spel en het 4-uurtje hadden **Chil** en **Bagheera** met al het verzamelde materiaal een gigantisch vlot in elkaar gestoken. Nadat alle buikjes gevuld waren, moesten we het grote vlot dragen naar de tweede vijver. Dit was niet zo gemakkelijk, maar met genoeg Welpen slaagden we erin om de vijver te bereiken. Hup het vlot in het water, enkele Welpen erop met roeispanten en we waren vertrokken!

Nadat iedereen eens had kunnen varen, vertrokken we terug richting de Stam, want onze buikjes gromden van al dat varen. Na de lekkere boterhammetjes verzamelden de Welpen terug in de zithoek met avondkledij, zongen enkele liedjes en genoten van een verhaaltje met wat snoepjes. Plotseling kwamen een kaal jongetje en een aapje tevoorschijn, het was de enige echte Avatar Aang en zijn aapje Momo! Aang vertelde de Welpen dat prins Zuko in het Kattenbos verschuilde en hem moesten stoppen voordat het Kattenbos zou afbranden. Zo leerden de Welpen enkele bendingtechnieken en konden ze zo gelukkig prins Zuko en de vuurbenders verslaan! Met een gerust hart konden we nu allemaal gaan slapen. Een geslaagde eerste dag!

Maandag 8 augustus

Opstaan!!!! De Welpen werden zachtjes gewekt door **Marala**. Na een leuke turnles om de spieren wat los te maken, hebben we lekker ontbeten. Na het eten was het alweer tijd voor de inspectie. Hierbij leggen de Welpen hun valies, tent en bed proper. Ook al is dit voor sommigen niet altijd even gemakkelijk, toch **Driss Vandekerckhove** en **Rune Branswijk**?

Elk kamp geeft de leiding een morele opvoeding. Zo creëren we een open gesprek over een bepaald onderwerp. Dit kamp deden we het over pesten. **Ito Pyliser** ging hier heel hard in op waardoor we vele interessante verhalen te horen kregen. **Akela**, **Marala** en **Kaa** hebben de Welpen dan ook de move tegen pesten aangeleerd. Dat is een liedje en dansje tegen pesten. Heel het kamp lang hebben we er nog van kunnen genieten. Na de morele opvoeding en wat spelletjes te hebben gespeeld, was het alweer tijd voor het lekkere middageten! Bedankt aan de Stam! Na het eten deden we zoals altijd een siësta om het eten wat te laten zakken en heeft **Lumen Rombaut** wel zeker zeven dingen afgelegd, proficiat!

Het werd 14u, tijd voor het middagspel gebaseerd op cluedo. Het spel gaat als volgt: er was iemand vermoord, niemand wist wie, hoe en waar. De Welpen moesten het mysterie oplossen door aan de hand van bepaalde opdrachten tot een verdachte persoon, plaats en wapen te komen. Het groepje van **Leni Neiryck** kwam hier het snelste achter en won het spel. Door het intensief oplossen van het mysterie hadden de Welpen wel een hongertje gekregen. Tijd voor een vieruurtje! De Welpen zijn dan naar het speelbos gegaan en kregen de ruimte en tijd om af te leggen. Voor we het doorhadden, was het al tijd voor het avondeten, lekkere soep met een boterham. Na het avondeten hebben de Welpen zangles gekregen van **Bagheera** en wel een heel leuk liedje leren kennen, namelijk "dampoe". Dan nog een verhaaltje van **Chil** en het avondspel kon beginnen! Het was niet zomaar een avondspel, nee nee het was het eenheidsavondspel!! Hierbij werd heel de eenheid in vijf groepen verdeeld en konden de Welpen eens met kinderen uit andere takken samen een spel spelen. De Welpen vonden dit zeer leuk. Na het leuke avondspel en de intensieve dag werd het wel eens tijd om in het bedje te kruipen. Tenten toe, zaklampen uit en taptoe!!!!!!

Dinsdag 9 augustus

De vroege dag staat op en de Welpen doen mee. Stommelgeluiden rijzen uit tenten; hoe de ochtend er al is maar toch nog moet beginnen. De ochtendopwarming, om na de hoofden ook de lichamen te wekken. Het ontbijt, om ons, de schommel en de dag draaiende te houden. Het wordt opnieuw een warme dag. Het kamp stoft. Alsof iemand in een laatste woede het kampterrein veegde en het opwaaiende stof nu doelloos laat ronddwarrelen. Van stof tot nadenken tot opvliegend stof waar zo-even spelende voeten neerkwamen. En hoe spelende voeten de maag legen. Gelukkig wacht ons een uitgebreide barbecue om die weer te vullen. Onder blij teerpotengezelschap (en af en toe ook dat van een wesp...) genieten we van chipolata's, tomaat en

aardappelsalade. Terwijl de Drecht het afwastersteam opwacht, bouwen de andere Welpen tijdens de siësta gretig verder aan de Welpen-boomhut. Vooral **Driss Vandekerckhove**, **Mia De Ketelaere** en **Marcel Verborgt** nemen daarbij het voor- of sjortouw in handen. En terwijl zo verstrengelde, loopt de siësta, het rust-, bouw-, of aflegmoment op zijn einde. Gelukkig brengt de middag met zijn waterspelletjes verkoeling! Ons zonnebad van vandaag wordt aangevuld met zijn koude watervariant en na twee uur gooien, spuiten en sliden, sluiten we het moment van verkoeling af met een – hoe kan het anders op kamp – ijskoude tuinslangdouche! Ook de leiding blijft niet gespaard en allen, met uitzondering van **Bagheera**, belanden ze in het opblaasbadje. De latere dag vieruurt en de Welpen doen mee. Verfrist en gewassen deze keer. We proeven van sport tijdens de sportproeven. De ene smaakt het al wat meer dan de ander; de ene maakt het al wat meer dan de ander. Al doet dat laatste er niet helemaal toe. En hoe lopende voeten de maag legen. Boterhammen met soep, een zangles, verhaaltje en kantine verder, waait het stof in het welpenkamp opnieuw op. Niet de warmte, voeten of het denken zijn de oorzaak deze keer. Wel de hevig wapperende capes was Wanda en de Hulk. Hun superheldvrienden werden slechteriken! Gelukkig is er het helpen van de Welpen en hun positieve energie die de superhelden terug bekeert tot het goede. Oef! Gerust en klaar voor een nieuwe opstaande dag, gaan de Welpen slapen.

Woensdag 10 augustus

Vandaag werden de Welpen al iets vroeger gewekt dan normaal. Toch kwamen er al Welpen helemaal aangekleed naar de zithoek vanaf het moment dat er “opstaan” werd geroepen. Die moesten allemaal terugkeren omdat ze hun uniform moesten aandoen. Vanaf toen konden ze het al raden: ze gingen vandaag op explo! Na een stevig ontbijt maakte iedereen zich klaar om te vertrekken. Vieruurtje: check, zonnecrème: check, water: check, fluohesje: check! Nu kon het eerste nest vertrekken samen met **Marala**. De Welpen moesten aan de hand van een fotozoektocht en bijhorende opdrachten zelf de weg naar de frituur vinden. Het was een heel mooie route door leuke boswegjes. Het nest blauw, waar **Kaa** bij liep, liet aan heel Lommel horen wie ze waren door het liedje “Everywhere we go” luidkeels te zingen door de straten van Lommel. Zo bleven ze dan ook op tempo, want opeens was het nest dat voor hen was gestart (van **Chil**) achter hen. Dit nest had niet goed opgelet bij de bospadjes en was een beetje fout gelopen. Ook het nest van **Baloe** was fout gelopen waardoor het nest van **Kigo** hen was voorbijgestoken. Dit komt vooral door **Dalia**



Paridaen. Ze was namelijk heel enthousiast om de weg te vinden en dit deed ze dan ook beter dan **Kigo** zelf, oeps. We eindigden de tocht bij frituur de Heide waar we heerlijke frietjes hebben gegeten. Met onze gevulde magen gingen we daarna uitrusten in de grote speeltuin in Lommel. Daar hebben de Welpen zich helemaal kunnen uitleven. Zo hadden **Driss Vandekerckhove, Achille Vandenbulcke, Mia De Ketelaere, Bent Schuermans, Nand Housen, en Marcel Verborgt** een machine gevonden waarmee ze van zand zandkoekjes konden maken. Terwijl zij dat deden, oefenden enkele meisjes een showtje over hun leiding op voorkamp. Na al dat spelen aten we onze frangipanes op en namen we de bus terug naar ons kampterrein. In de bus zaten **Ada Gauderis, Olivia Leveugle** en **Anna Fransoo** naast elkaar en om het nog veiliger te maken gebruikten ze **Kaa** als gordel. **Marthe De Muynck** liet tijdens de busrit ook weten dat zij 4 buskaarten tussen haar voortanden kon krijgen. Dit probeerden we en ja ja, het record buskaarten tussen je tanden krijgen gaat naar haar! Toen we terug waren, aten we heerlijke soep met boterhammen. Daarna zongen we liedjes van de zangbundel, ruimden we op en vertrokken we naar de heide voor onze avondactiviteit. De Welpen en leiding hadden hun deken of slaapzak meegenomen en waren gaan liggen in de heide om naar de sterren te kijken. Het was een zeer gezellige avond! Na deze vermoeiende dag was het tijd om te gaan slapen.

Donderdag 11 augustus

Vandaag werden de Welpjes door **Kigo** gewekt, maar toen ze allemaal goed wakker waren, merkten ze plots op dat niet het hun leiding was, maar een groep superhelden die voor hun neus stond. Het was eindelijk tijd voor een themadag! Na een superturnles waarin de superhelden de Welpen leerden hoe een echte held aan zijn dag begint, was het tijd voor ontbijt en daarna een superinspectie. Er was wel iets raars aan de hand met de bedden in de tent van **Driss Vandekerckhove**, want die konden plots vliegen. Nu alles er netjes bij lag, kon de superdag pas echt beginnen. Maar wat is een superheld zonder masker? De superwelpen mochten allemaal hun eigen masker ontwerpen. Het waren stuk voor stuk unieke, prachtige en hilarische maskers. Bij deze activiteit kwam tot onze verbazing **Mia De Ketelaere** haar schildertalent naar boven die een parel van een masker maakte. Nadat alle maskers klaar waren, was het tijd voor het middageten. Tijdens het eten kregen we te horen dat er andere leiding blauwalgen hadden gekregen van hetzelfde meer waarin **Baloe** gezwommen had. **Bagheera**, die het nog nooit was opgevallen dat **Baloe** zijn armen vol sproeten staan, schoot helemaal in paniek toen hij naar **Baloe** keek. Gelukkig was er niks aan de hand. Na een deugddoende siësta kregen onze superhelden ruzie over wie er de sterkste was. Natuurlijk bestaat er geen betere manier om dit te bepalen dan tijdens het middagspel. De Welpen werden verdeeld onder



de superhelden en het groepje van de held die het meest gekke opdrachten kon uitvoeren was de winnaar. Hierbij ging **Gilles Van Poucke** plots helemaal over de top bij het maken van een klerenketting, toen de leiding omkeek en plots een jongentje met slechts niets meer dan een groot vijgenblad zagen rondlopen. Ook **Flor Vanhaverbeke** en **Remi Crevits** hadden nog lang een gezwollen maag door met hun 2 een volledige emmer water leeg te drinken in de plaats van hun emmer onder hun groep te verdelen. Zotte jongens. Maar toch won hun groepje niet, want op het einde bleek dat Wanda de sterkste was. Hierna stonden de boterhammen al klaar, want na het avondeten moesten we snel weg. In het centrum van Lommel stond de Welpen een verrassing te wachten. Neen, het was geen dropping zoals velen dachten, maar een film in het park! Nadat leiding en Welpen genoten hadden van de prachtige film Encanto was het tijd om terug naar het Welpenkamp te keren en onder de wol te kruipen.

Vrijdag 12 augustus

“Opstaan!”, klonk het opnieuw toen de Welpen moesten wakker worden. Wanneer iedereen aangekleed buiten stond, deden we een turnles om de spieren los te maken. Hierna vulden we onze buik met een stevig ontbijt gemaakt door de Stam. Tijdens dit ontbijt kregen we te horen dat het vandaag grote inspectie was. De Welpen moesten zich eens niet wassen en gewoon hun tanden poetsen en hun uniform aandoen. Na deze geslaagde inspectie zetten de Welpen hun bedden terug in hun tent en moesten ze hun rugzak maken met zwemgerief erin. Nu wisten ze wel wat er op het programma stond, we gingen gaan zwemmen! We verdeelden onze lunch over de verschillende nesten en vertrokken richting de bushalte. Tijdens het wachten op de bus op de grote baan deden de Welpen een teken naar de auto's dat ze moesten toeteren. Bij elke auto of camion die toeterde kwam er veel gejuich van de kinderen. We stapten op de bus naar het station van Lommel en gingen dan met de trein naar Neerpelt. Daar gingen we zwemmen in LAGO de Dommelslag, een subtropisch zwembad met wildwaterglijbanen. Toen we toekwamen, aten we eerst onze boterhammen op en daarna vonden **Paulien Fransoo**, **Leni Neiryck**, **Rosalie Dubois** en **Jente Laureys** het leuk om in de leiding hun haar te zitten en hen te masseren. Na nog even op de speeltuin te zijn geweest, was het tijd om eindelijk het zwembad binnen te gaan. We maakten enkele afspraken en dan mochten de Welpen zich helemaal uitleven in de wildwaterbanen. Ook buiten was er veel plezier. Na het zwemmen aten we ons vieruurtje op en vertrokken we terug naar het Kattenbos. We konden onze voetjes onder tafel schuiven en direct het heerlijke, warme eten gemaakt door de Stam opsmullen. Na het avondmaal gingen de Welpen naar de zithoek om zangles te doen. Daarna luisterden ze naar een verhaal en kregen ze kantine. Opeens kwam **Kigo** bloedend aangelopen en viel op de grond waarna een zotte boswachter zich even liet zien. Snel hierna kwamen de broers Borat en Kees vertellen dat hun vader, de boswachter, was ontsnapt uit het gekkenhuis. Ze vroegen de Welpen om hulp om hem terug te pakken te krijgen. Na het troosten van moeder Berta en haar vriendin Gerda, gingen we naar de tante van de broers: tante Jozefien. Hiervoor deden de Welpen een enge boottocht over het water. Daarna gingen de Welpen naar de dokter om een

verdovingsmiddel te krijgen, maar hij was zijn spuiten kwijt dus deze moesten de Welpen eerst terugvinden. Uiteindelijk kwamen ze de boswachter tegen en door de hulp van de Welpen met hun spuiten en slaapliedjes, werd hij rustig en konden Borat en Kees hem weer meenemen. De broers bedankten de Welpen en alles was weer veilig en normaal. **Kigo** was ook terug beter en zo kon iedereen met een gerust gevoel gaan slapen. Slaapwel!

Zaterdag 13 augustus

Vandaag werden de Welpen gewekt door **Baloe** en moesten ze snel uit de veren, want we begonnen de dag met een intensieve ochtendturnles. Na alle spieren uit ons lijf geschud te hebben en na een stevig ontbijt kon de dag echt beginnen. Na weer een bijna uitmuntende inspectie konden de Welpen beginnen aan het verspringen. En wat sprongen de Welpen ver! Sommigen sprongen, tot ongeloof van de leiding, wel zeker 3m ver. Na zo stevig te sporten konden de Welpen wel een stevige maaltijd gebruiken en een goede siësta om ons eten te laten zakken. Maar plots stonden Leonardo de ninjaturtle en April Oneil volledig in paniek in het Welpenkamp, want de kwaadaardige Shredder had de andere ninjaturtles ontvoerd. Natuurlijk wouden de Welpen graag helpen. Hiervoor moesten ze groen slijm maken waarvan je speciale krachten kreeg die ze nodig hadden om Shredder te verslaan. **Leni Neiryck** en **Paulien Fransoo** lieten al weten dat ze zeker dit slijm gingen maken op hun volgende slaapfeestje (op vraag van vele Welpen hier het recept: meng in een kom 1,5 lepel drest en 2 lepels maïzena). Na het vieruurtje was het tijd om te volksdansen, gegeven door **Kigo** en **Marala**. Hierna had iedereen natuurlijk weer veel honger. Gelukkig stond het avondeten al klaar. Na een leuke zangles en een mooi verhaal verteld door **Marala** was het tijd voor de lenteloop. Hierbij testen we of de oude Welpen klaar zijn om Wolf te worden. Gelukkig slaagde iedereen hiervoor, joepie! Zoals gebruikelijk is het daarna feest voor alle Welpen, Wolven en Teerpoten. Na een overdosis aan suiker en dansmuziek is het dan tijd voor de Welpen om in hun bedje te kruipen. Vermoeid, maar voldaan vertrok iedereen naar dromenland.

Zondag 14 augustus

Het is zover, de dag waar iedereen naar uitkijkt. Het is tijd voor de overgang. Hierbij worden talloze prijzen uitgereikt en worden de namen bekendgemaakt van de Welpen die overgaan. Maar voor de overgang begon, moesten we eerst nog een actieve turnles hebben en nog een heerlijke boterham eten. Om 10u verzamelde iedereen op de grote vlakte voor de poort van de JVG's. Eerst kregen de Teerpoten te weten wie de sportproeven won en wie Teerpoot van het jaar werd. Dan was het aan de Welpen, we begonnen met de sportproeven waarbij, tromgeroffel, **Bent Mahieu** op de derde plaats komt, **Jente Laureys** op de tweede plaats staat en de eerste plaats door **Finn Dezutter** wordt bemachtigd. Hierna kwamen we te weten wie Welp van het jaar is geworden, een heel dikke proficiat aan **Ito Pyliser**. Als laatste werd ook nog de prijs voor grijze zus uitgereikt. Proficiat **Olivia Leveugle**. Op de overgang worden er niet alleen prijzen

uitgereikt, maar nemen we ook afscheid van een aantal Welpen. Dit jaar nemen we afscheid van: **Rosalie, Mia, Remi, Marthe, Rune, Finn, Ada, Leni, Paulien, Anna, Marcel, Wannas, Lili, Lewis, Bent S., Jente, Juliet, Noa, Dalia, Ito, Driss, Achille, Flor** en **Lise**. Veel plezier bij de Wolven! Ook een aantal leiders gaan volgend jaar bij een andere tak staan of gaan naar de Stam. Lieve **Baloe, Bagheera, Chil, Marala** en **Kaa**, bedankt voor het afgelopen jaar en veel succes volgend jaar! Gelukkig moeten we niet alleen afscheid nemen van Welpen en leiding, maar komen er ook een heleboel bij. Welkom aan alle Teerpootjes die zich vanaf nu echte Welpen mogen noemen en welkom aan **Jakhals, Anioema, Hoopoe** en **Kariboe**. Nu alles op zijn pootjes was terechtgekomen, werd het tijd dat we er een leuke namiddag van gingen maken, maar eerst smulden we een lekker middagmaal van de beste Stam uit de hele wereld. Als iedereen zijn buikje gevuld was, was het tijd voor een leuk middagspel. Maar oh nee, grootmoeder is ontvoerd?!. De Welpen



moeten samen met Roodkapje opdrachten doen om zo verschillende puzzels te krijgen. Als alle Welpen de puzzels hebben gevonden, kunnen ze de puzzel beginnen samen leggen om de plaats te vinden waar grootmoeder gevangen zit. Nadat de Welpen Roodkapje hebben geholpen, verdienen ze wel een lekker 4-uurtje om daarna te gaan spelen in het speelbos. Na al dat spelen, eten we boterhammen met lekkere soep en kregen we onze kantine. Hierna was het tijd om een avondspel te spelen, en niet zomaar een avondspel. Bij dit avondspel moesten de nieuwe Welpen bewijzen of ze wel Welpwaardig zijn. Dit doen ze door verschillende opdrachten uit te voeren bij de verschillende jungledieren. Nadat ze zich hebben bewezen, en ja gelukkig is iedereen Welpwaardig genoeg, was het tijd voor het avondlied. Als iedereen in zijn bedje lag, was het tijd om te gaan slapen. Taptoe!

Maandag 15 augustus

“Welpen opstaan!!”, riep **Akela**. Vandaag was het tijd voor een speciale turnles, namelijk een eenheidsturnles. Nadat **Kaa, Akela, Tarbagan, Markoeb, Alpaca, Salamander** en **Kariboe** ervoor hebben gezorgd dat heel de eenheid zich warm had gedanst, was het tijd voor een ontbijtje. Hierna gingen we onze inspectie maken en deden we een kattenwasje. Tegen die tijd was het al bijna middag. Na het middageten was het tijd voor het grote eenheidsmiddagspel. Hierbij spelen we eens een spel met de volledige eenheid. Opeens stonden we niet meer in het Kattenbos, maar in een echt sprookjesbos. Er was alleen één probleem... alle magie van het sprookjesbos was gestolen door de stoute heksen. Gelukkig voor de sprookjesfiguren stond iedereen van De Zwaluw klaar om hen te helpen. Door verschillende opdrachten uit te voeren en zo

ingrediënten te verzamelen, konden we allemaal samen de heks en haar onderdanen verslaan. Ziezo, het sprookjesbos heeft haar magie terug en iedereen kan met een gerust hartje terug naar zijn eigen tak om te gaan genieten van een 4uurtje. Hierbij dacht **Sem Beeckman** even dat het geen frangipane is, maar een Franse pan. Na dit welverdiende vieruurtje speelde de Welpen nog veel spelletjes. Na al dat spelen konden we al niet wachten op het avondeten, gelukkig voor ons stond de Stam alweer klaar met lekkere soep en veel gesmeerde boterhammen. Vervolgens was het tijd voor het avondspel, maar huh? Waar is onze leiding naartoe? Opeens stond niet onze leiding voor de Welpen, maar leiding van andere takken. Vanavond was het tijd voor het grote wisselspel. Bij dit spel werd de leiding verdeeld onder verschillende takken zodat elke tak voor één spel een nieuwe leidersploeg had. Alleen had deze leidersploeg het er moeilijk mee om op tijd te komen. Gelukkig waren de Welpen er om iedereen te gaan zoeken. Na dit avontuur konden de Welpen eindelijk in hun bedje kruipen. Slaapwel xoxo.

Dinsdag 16 augustus

De Welpen werden gewekt en kwamen de laatste keer hun patrouilletenten uit, want vandaag braken we alles af. Om ons goed voor te bereiden op de afbraak begonnen we de dag met een turnles in het dalbos gevolgd door een lekker ontbijt. Na het ontbijt mochten de Welpen hun valiezen inpakken. Ze moesten hun veldbed buiten de tent zetten en hun valies op balken gaan leggen. Bij de ene lukte dit al sneller dan de andere. ☺ Uiteindelijk lukte dit toch en mochten de Welpen en Teerpoten samen naar het dalbos gaan met **Kigo**, **Baloe** en **Chikaiï**. Daar mochten ze wat vrij spelen en oefenden ze hun moppen die ze die avond zouden vertellen op de lampvuuravond. Ondertussen brak de andere leiding alle tenten af. Om 12 uur was het dan tijd voor het middageten. Dit was een onverwachte verrassing: vol-au-vent met frietjes! Toen de leiding vertelde dat de Welpen een tweede keer mochten gaan, ging iedereen aanschuiven, zo lekker was het. Van al dat eten werden we even moe en hadden we nood aan een siësta. Deze was heel gezellig, aangezien iedereen buiten naast elkaar op zijn veldbed zat. Na deze deugddoende siësta ging de leiding aan het werk om de zithoek en de laatste tenten af te breken. Nu was onze mooie schommel weg, met pijn in het hart. De Welpen oefenden hun moppen en dansjes die ze zouden brengen in de avond. Daarbij ontdekten we dat **Gilles Van Poucke** een echte dubbelganger is van onze eenheidsleider **Kameleon**, dus daar moesten we toch iets mee doen. ☺ Hierna gingen de Welpen terug naar de zithoek om alle touwtjes op te rollen en de balken weg te dragen. Ook de balken van de hudo's moesten weg, maar daar hing nog plastic aan. Dit hebben **Ito Pyliser**, **Rune Branswijk**, **Lumen Rombaut**, en **Achilles Vandenbulcke** heel goed eraf gedaan, waarna zij een kleine beloning kregen aangezien dit niet zo'n leuke job was. Na dit harde werk mochten de Welpen lekkere boterhammen gaan eten. En dan was het bijna zover: om 19u begon de lampvuuravond al. Daarom deden we generale repetitie. Dit verliep allemaal heel goed en we hadden er alle vertrouwen in dat ze het geweldig zouden doen. We vertrokken richting het stafkamp waar alle

banken in een halve cirkel rond vier grote gaslampen stonden. Aangezien het code rood was door de hittegolf mochten we geen vuur maken dus werd de kampvuuravond, de LAMPvuuravond. Om de lampen te laten branden, deden we een nieuw ritueel waarbij de hele scouts geen vuur, wel lamp moest zeggen. Daarna zongen we veel liedjes en doorliepen we de sketches van de verschillende takken. Iedereen had grappige moppen gebracht en er waren veel lachende gezichten. Bij onze sketch begonnen we met de move tegen pesten en eindigden we met losgaan op "Dampoe". Alle Welpen werden wild van dit lied. Uiteindelijk was het toch tijd om naar bed te gaan en zongen we met de hele eenheid het avondlied. Daarna kropen de Welpen uitgeput in hun bed. Slaapwel!

Woensdag 17 augustus

‘Welpen, opstaan in uniform’. Huh, nog eens in uniform? Oh nee, dat betekent dan ook dat het de laatste dag van kamp is. ☺ Voor de laatste keer gaan alle Welpen ontbijten om daarna de laatste dingen in de valiezen te steken en de slaapzakken in de veel te kleine zakjes te proppen. Hierna was het tijd om de Dag der Raden in te vullen. Tijdens dit moment mogen de Welpen zeggen wat ze heel leuk vonden aan kamp en wat ze graag zouden veranderen. Na deze gezellige babbel was het alweer tijd om te gaan middageten. Veel tijd was er daarna niet meer, want al snel klonk de welbekende zin doorheen het kampterrein: “De bussen zijn daar!” We maakten nog snel een cirkel met heel de eenheid, zongen het afscheidslied en zeiden dag tegen de leiding. Daar zaten de Welpen dan, op de bus terug naar huis. Aan de ene kant verdrietig dat het leuke kamp gedaan is, maar aan de andere kant stiekem ook een beetje blij om de ouders terug te zien na 10 dagen.

Dan rest er mij alleen nog een aantal mensen te bedanken. Als eerste bedankt aan de Welpen voor dit leuke kamp, maar zeker ook voor het fantastische jaar. Bedankt aan mijn medeleiding om er voor te zorgen dat de Welpen en wijzelf zo een leuk jaar hebben gehad. Bedankt aan het EL-team voor de organisatie en ondersteuning. En als laatste en hele grote merci aan iedereen van de Stam voor al het lekkere eten en hulp bij onze spelen!!

Uw verslaggevers ter plaatsen,
De Welpenleiding

De Welpenleiding

Akela – Rumoerige Lijster
Chil – Teruggetrokken Klipdas
Bagheera – Handige Maki
Kaa – Gehechte Chinchilla
Marala – Zweverige Zwaan
Baloe – Nonchalante Fodi
Kigo – Markant Roodborstje

Programma Welpen

Hieronder vind je een klein overzichtje van alle spannende avonturen die ons binnenkort te wachten staan! Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (lijster@dezwaluw.org) of telefonisch (0470/27.80.96).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- € 1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas (bij slecht weer)
- Je welpenboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 3 september 2022, 14u00 tot 17u30

Yeeeyy de 1ste vergadering van het nieuwe jaar. Vandaag spelen we veel kennismakingsspelletjes zodat we iedereen zijn naam goed zullen onthouden.

Zaterdag 10 september 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag duiken we de stemhokjes in, want we kiezen onze nieuwe Mowgli! Ook spelen we een groot spel, zo leren we alle namen heel snel.

Zaterdag 17 september 2022, 14u00 tot 17u30

Steek jullie handen maar uit de mouwen, vandaag gaan we naar de Groene Vallei om kampen te bouwen.

Zaterdag 24 september 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 1 oktober 2022, 10u00 tot 17u30

Spieter, spetter, spater...vandaag maken we veel plezier in het water. Neem zeker jullie zwembroek/badpak, handdoek, 10 euro en een lunchpakket mee, want we gaan gaan zwemmen!

Zaterdag 8 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

We leren jullie de Teerpooteisen en leggen we alle technieken/badgen uit. Let maar goed op, dan kunnen jullie snel jullie wolfje halen en krijgt onze Wolvenhorde zo extra gezelligheid erbij.

Zaterdag 15 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

Een schaar, stiften, wat lijm en veel papier...vandaag maken we veel plezier! Wat we precies gaan knutselen, blijft nog even een verrassing. De leiding zal voor al het materiaal zorgen.

Zaterdag 22 oktober 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 29 oktober 2022 tot woensdag 2 november 2022

HERFSTKAMP!

(meer informatie kunnen jullie vinden in de kampfolder of op onze site)

Zaterdag 5 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30

Onze 2^{de} uitstapje van het jaar! Misschien kunnen jullie al raden wat we gaan doen door te kijken naar wat jullie moeten meebrengen. Vergeet jullie lunchpakket, buskaart/3 euro, 7 euro en handschoenen niet!

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00

Waarschijnlijk zijn jullie op het einde van deze vergadering wat moe, want we leren de dansen van Kaa, Bagheera en Baloe!

Akela

Rumoerige Lijster

Anna Boogaerts

Takleidster van de Welpen

lijster@dezwaluw.org

0470/27.80.96

Artikel Wolven Groot Kamp 2022

Zondag 7 augustus

Ein-de-lijk was het zover, het moment waar groot en klein naar hadden uitgekeken was aangebroken. Groot kamp kon beginnen! Om elf uur kwamen de eerste Wolven binnen druppelen (of zeg ik beter buiten?) en tegen half één, toen ook **Merel Cosijns** was aangekomen, waren de Wolven voltallig. Terwijl de Wolven zich installeerden in hun tenten, konden alle ouders, vriendjes en familieleden genieten van een uitgebreide barbecue. Nadat ook de Wolven hun buikjes rond konden eten met hamburgers was het tijd voor ... siësta!

En hoe snel kan het gaan, ondertussen was het al tijd voor ons allereerste middagspel van dit kamp: Can you beat the fairytales? Bij dit grote één-tegen-allen-spel moesten de Wolven als groep zo veel mogelijk opdrachten volbrengen om zo niet achtervolgd te worden door de sprookjesvloek. Hoewel de Wolven er niet in slaagden alle opdrachten te volbrengen, kwamen er toch enkele talenten naar boven. Zo werden **Suzy Albers, Renée Mahieu, Maya Rödig, June Verhelst** en **Nora Van Overwalle** prachtig



geschminkt en bewezen **Yanis Meziani, Sirus Lachat** en **Victor Crevits** dat ze niet bang waren om het woeste sprookjesmeer over te steken. Na het vieruurtje was het dan tijd om afscheid te nemen van de ouders en van **Osha** en **Coyar** die ook terug naar huis gaan. Het is niet omdat er geen ouders meegaan op kamp dat er geen regels zijn, dus overliep **Jotaho** nog eens de kampwenken. Na veel gezucht over dat de inspectie nog steeds moet worden gemaakt en dat de Wolven nog steeds zelf moeten afwassen, was het tijd voor iets leukers, namelijk spelletjes spelen tot ons avondeten klaarstaat. Veel boterhammetjes later was het tijd voor de allereerste zangles van het kamp, waar de Wolven bewezen dat er wel nog wat werk aan de winkel is: het meerstemmig zingen van het liedje 'the lion sleeps tonight' mondde uit in een regelrechte catastrofe. Om de rust weer terug te brengen las **Kana** haar eigen Wolvenverhaal voor terwijl de Wolven smikkelden en smulden van hun eerste kantine. Net als het verhaal was afgelopen, dook er een Fortnite-personage op dat hulp nodig had om weer te leren dansen. Wonder boven wonder konden de Wolven hem helpen en na het eindgevecht met de bad guys uit Amerika kropen de Wolven moe maar voldaan in hun slaapzakken voor hun eerste nacht in het Kattenbos.

Maandag 8 augustus

Om 8 uur klinkt op het Wolventerrein klinkt de maar al te goed gekende zin: “Wolven, opstaan, over 10 minuutjes buiten!”. Nadien volgt de eerste ochtendturnles, waarbij de leiding net ietsje enthousiaster is dan de meeste slaapkopjes van de Wolven. Nadat alle oogjes zijn uitgewreven en spiertjes zijn losgemaakt, is het tijd voor een boterhammetje met speculoospasta en daarna volgt de allereerste, maar nu al broodnodige inspectie. Er wordt afgewassen, gewassen en schoongemaakt en langzaam wordt de chaos van de tenten een gestructureerd geheel. Na de inspectie is het tijd voor... jawel, morele opvoeding over gelijkheid. Dankzij **Tala** en **Kana** ontstond er tussen de kindjes een zeer interessant gesprek over gelijkheid en discriminatie. Hierbij had vooral **Yanis Meziani** een sterke inbreng, maar ook **Kaat Verplancke** en **Marie Pauwelijn** deden enkele mooie uitspraken. Van al dat discussiëren kreeg iedereen natuurlijk ongelooflijk veel honger, dus we waren dan ook allemaal erg gelukkig toen we een bord tortellini geserveerd kregen, smullen maar! Onze siësta wordt al snel verstoord door Agnes, Margot, Bob en Gru die Agnes' eenhoornknuffel kwijt zijn. Aan de Wolven dus om een nieuwe knuffel te verdienen op de kermis om zo Agnes weer haar gelukkige, speelse zelf te maken. Daarbij winnen uiteindelijk **Merel Cosijns**, **Renée Mahieu**, **Jos Vanderkerckhove** en **Maya Rödig** met hun knuffel Rotsje. Na het vieruurtje was het tijd voor een klein spel. Hierbij moesten de Wolven hun code zo rap mogelijk kraken. Alle Wolven bewezen stuk voor stuk dat ze echte codekrakers zijn, want zowat iedereen kon zijn of haar persoonlijke code kraken, maar **Zoë Vanrie** blonk toch wel uit. Al waren er ook wel een paar sluwerts die sommige antwoorden wel onderling ruilden, hé **Odin Rombaut** en **Victor Demunter**. Na de eerste sandwiches van het kamp en een korte maar gezellige zangles werd onze rust verstoord door Hans en Grietje die met het nieuws kwamen dat biggetje Knir ontvoerd was. Gelukkig slaagden we er met de volledige eenheid in om de drie biggetjes te herenigen en zo kunnen de Wolven toch nog met een gerust hartje gaan slapen.



Dinsdag 9 augustus

♪ Elke ochtend bij 't krieken van de dag klimt de haan op de tak, dan kraait hij iedereen wakker, de vuile za ... ♪ Deze ochtend geen leiding die de kinderen wakker maakt, maar wel boerin Yvonne en boerin Martine. Naast onze twee nieuwe boerinnen-vriendinnen komt vandaag ook **Penelope Vanbellingen** toe. Na het muzikale opstaan en een muzikale ochtendturnles met veel gestuiter op het ene been is het tijd voor

ieders favoriete ontbijtje: cornflakes! Al snel wordt het duidelijk: vandaag draait de volledige dag om 'Het Geluidshuis' en hoe kan dat beter dan met een echte geluidshuis-workshop! José en zijn varken kwamen ons namelijk om hulp vragen, want José's varken verveelde zich ongelooflijk hard en José wist niet wat te doen. Via doorschuifposten leren de verschillende teams allerlei vaardigheden bij, van acrobatiek tot zingen tot schminken. Het resultaat wordt dan gebundeld in prachtige toneeltjes waarbij het thema varken herhaaldelijk terugkwam. Dankzij het enthousiasme van de Wolven worden ze beloond met heerlijke pannenkoeken als dessertje na het middageten! Dankjewel varkentje!

Helaas, veel rusttijd is er niet want plots komt de stiefmoeder van Elisa langs met een probleem: ze is van de trap gevallen en is al haar toverspreuken vergeten. Uiteindelijk kunnen de Wolven aan de hand van het liedje 'Perensiroop' de stiefmoeder haar belangrijkste toverspreuk teruggeven: degene waarmee ze Elisa onherkenbaar transformeerde. Maar, we geloven natuurlijk niks voor we het effectief te zien krijgen, dus **Yanis Meziani, June Verhelst, Kobe De Coensel, Suzy Albers** en **Sirus Lachat** bieden zich meteen aan als vrijwilligers. Na een mooie vuilmaakbeurt is het duidelijk: de toverspreuk is correct! Onze stiefmoeder vertrekt en terwijl krijgen onze Elisa-imitaties de tijd om een douche te nemen, brrr lekker fris.

Ondertussen nemen we na het vieruurtje ook afscheid van **Zoë Vanrie** en daarna maken we ons klaar voor ons avondeten, een barbecue samen met de JVG's! Vele groentjes en ribbetjes later was het tijd voor de toch wel heel vuile afwas, goed gedaan **Havi's**! Na deze lange dag besloot de leiding een rustig avondje in te plannen. Na een lange pauze met kantine en kleine spelletjes zoals dirigentje (waar **June Verhelst** het toch wel even moeilijk had en er bij **Marthe Laureys** zeker geen enthousiasme ontbrak) gingen we samen met de JVG's samen op stap naar de heide. Na een gezellige en uitgebreide zangles samen was het alweer bedtijd.

Woensdag 10 augustus

Deze ochtend worden de kindjes gewekt door **Corvin**, die meteen ook de turnles geeft. Na een intensieve, maar welgekomen opwarming zitten we allemaal aan de ontbijttafel te genieten van onze boterhammetjes met choco, mmmm. Na de inspectie is er even tijd voorzien om op het gemakje iedereen zijn eigen gangetje te laten gaan. Er wordt gevoetbald, gefrisbeed, technieken worden afgelegd, haar wordt gevlochten en nog veel meer. Tegen twaalf uur beginnen onze buikjes toch een beetje te grommen dus we keren allemaal samen terug naar ons terrein om te gaan eten. Als we te horen krijgen dat de pot vandaag WAP schaft, worden we allemaal meteen gelukkig. Wie is er nu niet blij met worst, appelmoes en patatjes? Na een rustige siësta is het alweer tijd voor het middagspel. Eens wat anders vandaag, want we spelen waterspelletjes! Deze worden heel enthousiast onthaald, aangezien het heeeel warm is en de zon de hele dag door schijnt. We spelen wedstrijdjes, estafettes, balspelletjes, maar uiteindelijk mondt het gebeuren uit in één groot watergevecht met emmers water. Hierbij vormen **Tala** en **Kana** eerst het grootste doelwit, maar als ook **Corvin** zijn

zwemkledij aan heeft wordt ook hij hard aangepakt. Al snel worden er vanzelf teams gevormd, waarbij **Jakob Leveugle, Kobe de Coensel, Léon Van Peteghem, Viggo Michiels** en **Titus Bodé** samen met **Corvin** het opnemen tegen **Nora Van Overwalle, Maya Rödige, Line Bleyaert** en **Renée Mahieu** met **Tala** en **Kana**. Terwijl



amuseren **Victor Demunter, Jérôme Berghe, Yanis Meziani, Cas De Ketelaere** en **Victor Crevits** zich te pletter op een zeil met bruine zeep. Uitgeput en kletsnat stoppen we met de waterspelletjes om ons te douchen en te genieten van een heerlijke portie fruitsla. Nu we weer op krachten zijn gekomen is het tijd voor nog wat spelletjes. Samen met de Teerpoten spelen we een wedstrijdje voetbal, waarbij de teams bijzonder goed tegen elkaar opgewassen zijn. Een avondmaaltijd en zangles later is het alweer tijd voor een verhaaltje. Vandaag gaat het over de 7 geitjes. En als bij toverslag, net als het verhaaltje is afgerond, komt plots het kleinste geitje Gigi aan bij de zithoek van de Wolven. Al haar broertjes en zusjes zijn opgegeten door de grote boze Wolf! Gelukkig zijn onze Wolven altijd gemotiveerd en helpen ze graag mensen (of geitjes), zeker **Marie Pauwelijn**, die geen seconde van Gigi's zijde week. Twee uur later zijn gelukkig alle grote boze Wolven verslaan en zo kan Gigi herenigd worden met haar broertjes en zusjes. Voor de Wolven is het ondertussen tijd om in hun bedje te kruipen zodat ze morgen fris uit hun bedje kunnen komen.

Donderdag 11 augustus

En fris uit hun bedje geraken, dat is nodig! Want vandaag is het niet gewoon opstaan, nee, opstaan in perfect uniform! Benieuwd voor wat de dag zal brengen staan de Wolven bijna meteen buiten, op laatkomer **Suzy Albers** na 😊. Lang blijven de Wolven niet in spanning, want al bij het ontbijt wordt verteld waarom dat uniform nodig is: we gaan vandaag op tocht! Na het ontbijt slaan we voor één keer de inspectie over zodat we op tijd kunnen vertrekken, want we willen tegen het middageten 13 km hebben afgelegd. Eén voor één vertrokken alle roedels, de ene Wolf al enthousiaster dan de andere. Eerst en vooral petje af voor **Merel Cosijns** en **Viggo Michiels** die ondanks hun lichte 'blessures' toch de volledige tocht meewandelden. Zij hadden misschien wel wat last van hun voeten, maar ze waren beslist niet de enige, zo hadden **Marie Pauwelijn** en **Line Bleyaert** het ook af en toe moeilijk om het tempo van hun roedels bij te houden. Maar uiteindelijk kwamen toch alle roedels toe, al haalden de **Siko's** zowel de

Dhari's als de **Rikka's** in en legden de tocht ook het snelst af, sterk! Maar wie pas echt uitblonden tijdens deze tocht waren toch wel **Odin Rombaut** en **Jakob Leveugle** die foutloos meerdere punten lang de kaart lazen. Uiteindelijk kwamen alle Wolven (de ene roedel al wat later dan de andere, hé **Tala**) aan bij de frituur waar we allemaal konden genieten van zeer verdiende frietjes. We kregen er zelfs allemaal een ijsje! Nadat we weer volle maagjes hadden en ons energiepijl was aangevuld vertrokken we naar de speeltuin waar we ook de Teerpootjes aantreffen. Een paar TikToks, veel plezier en een prachtige groepsfoto later namen we allemaal tezamen de bus terug naar het Kattenbos. Helaas, de dag verliep al te mooi om zo te blijven... Eenmaal terug op ons terrein moesten we helaas afscheid nemen van **Corvin** die naar huis moest, daaaaag 😞.

Een leider minder betekent daarom niet minder plezier en dat bewezen **Jakob Leveugle** en **Noah Lauwagie** meteen. Na het avondeten was het namelijk geen gewone zangles, maar legden deze twee hun badge entertainer af. Een zangles gecombineerd met een sketchje brengt meteen weer veel vreugde en gelach met zich mee, proficiat met jullie vers behaalde badge, jongens! Na zo een bewogen dag is het tijd voor een rustig avondspel dus we spelen de levensgrote versie van Mens Erger Je Niet waarbij uiteindelijk team Groen won doordat zij bijna alle andere pionnen uit het veld wisten te spelen en zelf al een aantal pionnen veilig hadden gesteld. Proficiat **Arthur Lataire**, **Sirus Lachat**, **Viggo Michiels** en **Victor Crevits**! Na het avondspel zingen we nog ons avondlied en daarna kruipen alle Wolven moe in hun bedje, al zijn sommigen wel heeeel erg overtuigd dat we deze nacht nog op dropping gaan, hé **Marie Pauwelijn** en **Suzy Albers**?

Vrijdag 12 augustus

Wolven, opstaan! Oef, toch geen dropping vannacht! Over tien minuten buiten in uniform! Oh nee, we hebben toch niet te vroeg gejuicht? Vandaag staan we een half uurtje vroeger op dan normaal en dat allemaal om op tocht te vertrekken! Of, dat is toch wat de leiding beweert. Een trein- en busrit later zijn de meeste Wolven er toch van overtuigd dat we niet op tocht gaan, al blijven sommige goedgebouwde Wolven toch nog in de waan dat we elk moment kaart en kompas kunnen bovenhalen. Maar op het moment dat we door de ingang van het Zilvermeer lopen is het eindelijk duidelijk: vandaag geen tocht, maar wel een activiteit. Spannend!! Eenmaal aangekomen is het duidelijk wat er op ons programma staat: een hoogte- en ziplineparcours. Na een korte uitleg hebben we allemaal onze bescherming aan en kunnen we starten. Enkele Wolven gaan toch niet mee naar



boven door hoogtevrees, maar **Renée Mahieu** en **Kobe De Coensel** overwinnen toch hun angsten en gaan zelfs op de superhoge deathride over het meer! **Kobe**, leven je stembanden nog? Als we allemaal weer met beide voetjes veilig op de grond staan is het tijd voor het middageten wanneer iedereen weer klaar is om er helemaal in te vliegen. En zo gezegd, zo gedaan. De Wolven krijgen nu de tijd om vrij te spelen, een beetje rond te wandelen of te zwemmen. Twee uurtjes dolle pret later zijn we allemaal klaar om te vertrekken. En na opnieuw een bus- en treinrit zijn we al terug aan het station van Lommel. Nog eens een halfuurtje later komen we al wandelend aan op ons kamperrein. Hehe, dat was al een leuk dagje! Na ons avondeten is iedereen nog steeds een beetje uitgeput, maar gelukkig was



de leiding daarop voorbereid. We nemen allemaal een dekentje, slaapzak, extra trui of kussen en trekken dan naar de heide. De kantine wordt daar verslonden terwijl er een muziekje op de achtergrond speelt. Veel leuke babbeltjes en enkele vallende sterren later zijn we allemaal klaar om in ons bedje te kruipen. De Wolven doen hun oogjes dicht en kunnen beginnen dromen over wat de volgende dag zal brengen.

Zaterdag 13 augustus

Een normale dag op kamp, dat bestaat niet. En dat wordt vandaag nog maar eens bewezen, want de Wolven worden vandaag niet wakker gemaakt door de leiding, maar wel door drie sporters! Samen met hen volgt een heel actieve turnles, waarna iedereen hongerig de voetjes onder tafel schuift. Na de inspectie is het tijd voor een techniek te oefenen: touwklimmen! Normaal gezien stond techniek vuur maken ook op het programma, maar ja, met die code rood... Nadat **Kana** de techniek heeft uitgelegd, is het aan de kinderen. Daarbij klimt **Jos Vanderkerckkove** naar boven alsof ze dit elke dag doet en haalt ook **Viggo Michiels** na even doorbijten de top. Goed gedaan allemaal! 's Middags schaft de pot veel groentjes, wat bij de ene al meer in de smaak valt dan de andere, maar over het algemeen toch niet zo geliefd blijkt te zijn. Aiai, en laat groentjes nu net zijn wat je echt wel nodig hebt als sporter ... Maar ja, daar kwamen de Wolven zelf wel achter tijdens het middagspel waarbij iedereen individueel moet proberen de olympische vlam te winnen. Dit konden ze doen door bij verschillende sporten punten te verdienen. Tijdens dit spel schminkte **Marthe Laureys** een echt kunstwerkje en bleek de combinatie tandpasta-augurk niet zo populair. Ook deed **Line Bleyaert** er memorabel lang over om een koekje vanop haar eigen voorhoofd in haar mond te krijgen. Uiteindelijk verkregen we een top drie: **Kobe De Coensel**, **Odin Rombaut** en als ultieme winnaar... **Cas De Ketelaere**! Helaas, code rood geldt nog steeds, dus geen olympische vlam voor **Cas**, maar wel... een mandarijntje! Smakelijk ☺

Na een verfrissend ijsje als vieruurtje (dat iedereen zeker verdient na zo een sportief middagspel) is het tijd voor nog meer sport. Na een wild potje rugby met enkele traantjes, maar vooral veel plezier en enthousiasme is het duidelijk: **Penelope Vanbellingen** en **Cas De Ketelaere** blinken hier echt in uit! Na het avondeten was het alweer tijd voor een badge entertainer van **Nora Van Overwalle**, **Maya Rödige** en **Marie Pauwelijn**. Daarna mochten alle Wolven eens zonder stylo, papier en speeldas vertrekken voor het avondspel. En wat blijkt? Ons avondspel van vanavond is een bosfuif samen met de Welpen en Teerpoten! Na een avond vol dansen, zingen, een hapje eten en bekertjes Kidibul sluiten de Wolven de avond af met nog een laatste meezinger en daarna keren we allemaal terug naar onze tenten. En zo is er alweer een geslaagde kampdag voorbijgevlogen.

Zondag 14 augustus

Wolven, opstaan in perfect uniform! Vandaag is de dag waar iedereen een beetje tegen opzag en toch ook naar uitkeek, het is overgang! Vandaag komen we alles te weten over de inzet van dit jaar en hoe het komende jaar eruit zal zien. Tegen tien uur vormen we zoals elk jaar een gigantische U-formatie met de volledige eenheid. Eén voor één delen de takken verschillende prijzen uit en worden bepaalde kinderen extra in de bloemetjes gezet. Zo ook bij ons. Eerst en vooral een shout-out naar **Victor Demunter**, **Suzy Albers** en **Cas De Ketelaere** die de bronzen, zilveren en gouden sportprijs wonnen. Jullie speelden ongelooflijk goed mee dit jaar tijdens de spelletjes en daarbovenop presteerden jullie ook nog eens schitterend bij de sportproeven! Verder kunnen de Wolven ook hun eerste ster of zilveren wolfje halen. Dit jaar haalden **Noah Lauwagie**, **Marthe Laureys**, **Marie Pauwelijn** en **Kaat Verplancke** hun eerste ster en **Nora Van Overwalle** en **Suzy Albers** behaalden hun zilveren Wolf, goed gedaan! **Kobe De Coensel** en **Jakob Leveugle** kregen hun gouden wolf, proficiat met het behalen van hun zilveren wolf en 10 badgen. En als laatste misschien wel de belangrijkste 'titel' die je kunt krijgen als Wolf, onze Wolf van het jaar. Dit is een persoon die zich het hele jaar door inzet, enthousiast meespeelt, dingen aflegt, kan samenwerken en nog veel meer. Dit jaar stonden **Renée Mahieu** en **Jakob Leveugle** op de derde en tweede plek, maar onze nieuwe Wolf van het jaar is **Nora Van Overwalle**. Niet enkel de Wolven legden dingen af gedurende het jaar, maar ook de leiding. Zo behaalden **Jotaho** en **Tala** hun gouden kroon. Na al deze prijzen moesten we ook afscheid nemen van de oude leiding en Wolven en de nieuwe leiding en Wolven verwelkomen. Zo gaan **Jérôme Berghe**, **Titus Bodé**, **Cas De Ketelaere**, **Victor Demunter**, **Yanis Meziani**, **Léon Van Peteghem** en **Jos Vanderkerckhove** over naar de JVG's. Daarnaast moeten we ook afscheid nemen van enkele leiders, zo zullen **Jaki** en **Osha** de Stam verwoegen en zien we **Kana** nog terug bij de Teerpoten en **Tala** bij de Welpen. Bij overgang is het niet alleen tijd om afscheid te nemen maar ook om nieuwe Wolven en leiding te verwelkomen. Voor het volgende jaar bestaat de leidersploeg uit **Jotaho (Patrijs)**, **Corvin (Kantjil)**, **Rai (Gnoe)**, **Coyar (Klipdas)**, **Osha (Jaklin)** en **Kana (Jako)**. Na de ceremonie was het tijd voor een dagje in de nieuwe tak en hoe kunnen de nieuwe Wolven beter verwelkomd worden dan met een heuse Wolfendoop? Maar goed, aan die doop maak ik niet te veel woorden vuil (want dat waren de nieuwe Wolven wel al 😊), kwestie dat we het een

verrassing houden voor de Wolven die de eerstvolgende jaren overkomen. Voor de rest verliep de dag vrij normaal, zodat de nieuwe Wolfjes een kijkje kregen op een doorsnee dag als Wolf. Voor het avondspel krijgen de Wolven het Wolvenverhaal van Coyar te horen dat wordt voorgelezen door **Jotaho**. Hierna worden de Wolven hun kwaliteiten nog eens getest in een avondspel dat draait rond samenwerken en vertrouwen. Gelukkig verliep dit allemaal vrij vlot, waardoor alle Wolven, oud en nieuw, als een nieuwe hechte groep in hun bedje konden kruipen.

Maandag 15 augustus

Opstaan! Kleren aan! Over tien minuutjes buiten staan! Vandaag is alles weer zoals eergisteren, of toch niet helemaal... want ook **Tala** is sinds gisteravond naar huis, maar ze komt morgen al terug! Na een enthousiaste eenheidsturnles verloopt de ochtend rustig en normaal. Een ontbijtje, een afwasje, een douche, een inspectie... exact hoe we het kennen op een doorsnee kampdag. Na de inspectie spelen we een paar kleine spelletjes, wordt er gedanst en we genieten vooral van het niks moeten en het vele mogen. Na een rustige voormiddag eten we een heerlijk bereide maaltijd. Tijdens de afwas vergeet **Léon Van Peteghem** eventjes dat hij niet **Kana**, maar de borden moet afwassen, maar gelukkig heeft hij snel zijn foutje door. Alles verloopt op het gemakje, tot plots Bambi opduikt in onze zithoek. Hij weet ons het vreselijke nieuws te vertellen dat alle magie van het sprookjesbos is verdwenen! De Wolven verzamelen samen met alle andere takken om zo alle spookjesfiguren te helpen. Na een lang parcours bij verschillende sprookjesfiguren zoals Doornroosje, Rapunzel of Shrek is de volledige scouts klaar om het op te nemen tegen de boze heks en haar hulpjes. Allemaal samen slagen alle kinderen erin de heks te overmeesteren en als bij toverslag keert de wonderlijke sprookjesmagie terug! Na een uitgebreid vieruurtje en een paar spelletjes voetbal is het alweer tijd voor het avondeten, wauw, de tijd vliegt als je je amuseert! Na een korte zangles leest **Jotaho** een verhaaltje voor. Deze keer geen Wolvenverhaal, maar wel het verhaal van Bloody Mary... Plots komen er allemaal andere leiding aan. Ze nemen de taak van de Wolvenleiding eventjes over. Het avondspel wordt meteen uitgelegd, vanavond spelen de Wolven een uitgebreide versie van Mens Erger Je Niet. Maar al snel blijkt er iets niet te kloppen en slaat de paniek toe, want als enkele Wolven naar **Fitis** haar opdrachtenpost gaan, treffen ze alleen een bebloede stoel en een rode ballon aan! CREEPY!! Er blijkt een tijdje geleden een baby verdwenen te zijn, waarna er ook een onderzoeker en scoutsleden vermist werden opgegeven, en dat allemaal hier vlakbij! De spanning is bij alle Wolven aanwezig, maar bij sommigen al wat meer dan bij anderen, hé **Arthur Lataire**, **Marthe Laureys** en **Line Bleyaert**. ☺ Na een lange, enge avond kunnen de Wolven eindelijk in hun veilige bedje kruipen, al is niet iedereen even gerust. Dat merkt ook **Kana** als ze even gaat controleren of alles oké is bij de kinderen. **Marie Pauwelijns** en **Suzy Albers'** bedden zijn onbeslapen, maar al snel is duidelijk dat ze bij 2 vriendinnen uit dezelfde tent zijn gaan liggen, lekker veilig en knus.

Dinsdag 16 augustus

Goeiemorgen! Weer een nieuwe dag in het Kattenbos. Vandaag staat er eigenlijk niet zo veel op ons programma: ons kamp beginnen afbreken en oefenen voor de kampvuuravond. En die afbraak begint direct na de inspectie. Alle veldbedjes worden verhuisd naar twee grote tenten waardoor alle kleine tenten al kunnen worden afgebroken. Gelukkig gaat alles afbreken veel sneller dan het opbouwen, want tegen de middag zijn we al een heel stuk opgeschoten! Iedereen draagt zijn of haar steentje bij en wie niet kan helpen bij de Wolven steekt een handje toe bij de JVG's. En net als onze motivatie begint af te nemen, komt **Tala** terug om ons nieuwe energie te geven, wat een timing! Nadat onze maagjes weer allemaal gevuld zijn (met frietjes!) moeten we meteen weer aan de slag, we slaan onze siësta zelfs even over zodat we eerst ons kampterrein in orde kunnen brengen. Gelukkig kunnen we tegen drie uur wel even een uitgebreide pauze nemen. Daarbij even een extra dankjewel aan **Titus Bodé**, die, net als het volledige voorbije kamp, alweer dopjes komt afgeven aan de leiding, goed bezig! Na het vieruurtje lijkt de tijd wel te vliegen, plots is het al avondeten en direct daarna moeten we ons klaarmaken voor de allerlaatste avond van het kamp: kamp-euh... lampvuuravond! De moppen worden nog een laatste keer overlopen en **Suzy Albers, Marie Pauwelijn, Maya Rödig, Jos Vankerchkove, Merel Cosijns** en **June Verhelst** oefenen nog een laatste keer hun dansje. We trokken met z'n allen naar het stafkamp waar onze lampvuuravond, net zoals elk jaar, zou plaatsvinden. Gedurende de avond werd er veel gelachen, gesnoept en gezongen. Uitstekend geacteerd allemaal Wolven! Enkele uurtjes later zit de gezelligste avond van het kamp er helaas al op, dus we zingen nog een laatste keer het avondlied, met de volledige eenheid deze keer en dan is het bedtijd, zodat we allemaal helemaal klaar kunnen staan voor morgen, de aller- allerlaatste dag.

Woensdag 17 augustus

Opstaan! Voor de laatste keer staan de Wolven op in hun uniform, want de laatste halve dag kamp is aangebroken. We schudden nog één keer onze spieren los tijdens **Jotaho** haar turnles, waarna we genieten van een stevig ontbijtje. Helaas zijn de weergoden ons niet zo gunstig gezind, want halverwege de ochtend begint het te regenen en het houdt niet meer op. Maar zeg nu zelf, een kamp zonder regen is toch geen scoutskamp hé! Nadat we de laatste opruimtaakjes hebben volbracht (niet allemaal even enthousiast hé, **Arthur Lataire** en **Jérôme Berghe** 😊), zoals valiezen maken, putten dichten, touwtjes ontknopen en ons terrein camoufleren zodat onze aanwezigheid hier niet meer zichtbaar is, alsof we hier zelfs nooit geweest zijn, en nadat de leiding nog 28 papiertjes kon vinden na de terreinkuis van de Wolven en JVG's is het tijd voor iets rustigers: de kampevaluaties. Na enkele gepeperde opmerkingen, maar vooral veel goede commentaar, is het tijd voor ons laatste middagmaal. Een laatste keer bikken, een laatste keer vragen of we al een tweede keer eten mogen gaan halen... **Léon Van Peteghem** moet nog een laatste keer naar de EHBO (omdat hij plakkers maar ambetant vindt en de zijne er daarom maar gewoon had afgehaald) en dan zijn we klaar om op de bus te stappen. Met pijnlijke handjes (van het harde knijpen tijdens het afscheidslied) vertrekken we naar huis en voor iedereen het beseft zijn we

terug in Wondelgem. Mama's, papa's, oma's, opa's, broers, zussen en zelfs huisdieren worden geknuffeld en dan vertrekt iedereen druk babbelend naar huis, helemaal klaar voor een warme douche en een zacht bedje. Dankjulliewel allemaal voor het supertoffe kamp en (hopelijk) tot volgend jaar!

Als laatste willen we ook vanuit de volledige Wolvenleiding de stam nog eens bedanken voor het lekkere eten en het bijspringen bij de spelen als we dat even nodig hadden. Ook een dikke merci aan de eenheidsleiding, want zonder jullie was dit kamp nooit georganiseerd geraakt, maar vooral nog eens bedankt aan alle Wolven voor jullie enthousiasme, jullie hebben ervoor gezorgd dat dit kamp is geworden zoals het was: leuk, grappig, plezant en vooral: een schitterend einde van een prachtjaar! We gaan jullie missen!

Uw reporter terplaatse

Kana

Betrokken Markoeb

Hulpleidster Wolven

De Wolvenleiding 2021-2022

Jotaho – Ondoorgroendelijke Patrijs

Tala – Goedlachse Hoopoe

Jaki – Toegenegen Koi

Corvin – Behendige Kantjil

Osha – Guitige Koala

Rai – Onbevangen Gnoe

Kana – Bedeesde Markoeb

Coyar – Onverstoorbare Gaviaal

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Jotaho (Patrijs)** vooraf te verwittigen via mail (patrijs@dezwaluw.org) of telefonisch (0473/28.82.03). We openen en sluiten altijd in De Muze tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- **€1** voor een koekje en een flesje cola
- Een **regenjas** bij slecht weer
- **Welpenboekje en zangbundel**
- **Lunchpakket** wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 3 september 2022, 14u00 tot 17u30

1, 2, 3 wie is wie? De eerste vergadering van het jaar staan er allemaal kennismakingsspelletjes voor jullie klaar.

Zaterdag 10 september 2022, 14u00 tot 17u30

Een roedel wat is dat? Hoe zit de wolvenwerking in elkaar? Vandaag komen jullie te weten in welke roedel jullie zit en spelen we nog veel spelletjes om elkaar beter te leren kennen.

Zaterdag 17 september 2022, 14u00 tot 17u30

OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM!!! Heel goed luisteren allemaal want we leren jullie het wolvenverhaal. Het wordt ook nog helemaal top met een heuse badgenworkshop.

Zaterdag 24 september 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 1 oktober 2022, 10u00 tot 17u30

Wat er op de eerste 10-uurvergadering van het jaar zullen doen blijft nog even een verrassing. Zorg dat je zeker een lunchpakket en 1€ voor een koekje en een drankje meebrengt.

Zaterdag 8 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

Haal jullie creativiteit al maar boven want we gaan knutselen. De ijverigen onder jullie kunnen ook hun badge artiest afleggen.

Zaterdag 15 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM!!! Was het nu links of rechts of toch rechtdoor? Na vandaag hoeven jullie niet meer te vrezen want jullie leren kaartlezen.

Zaterdag 22 oktober 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 29 oktober 2022 tot woensdag 2 november 2022

Is iedereen klaar voor het eerste kamp van het jaar? Pak jullie valiezen maar want het herfstkamp is daar.

Zaterdag 5 november 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30

Hopelijk is evenwicht geen probleem en blijven jullie allemaal mooi recht tijdens het schaatsen.

Niet vergeten: lunchpakket, 5€ voor het schaatsen, 1€ voor een koekje en een drankje en een buskaart (of geld)

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00!

OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM!!! Vandaag gooien we onze benen goed los met enkele leuke volksdansen.

Vanavond staat er lekkere spaghetti klaar waardoor de vergadering een half uur vroeger eindigt.

Jotaho
Ondoorgrondelijke Patrijs
Paulien Mens
Takleidster wolven
patrijs@dezwaluw.org
0473/28.82.03

Artikel JVG's Groot Kamp 2022

Voorkamp

“Joepiiiiiee, Grootkamp 2022 kan van start gaan voor de voorkampers!” Zo klonk het op het station dinsdagmiddag. De leiding had er zin in en de voorkampers ook, meer hadden we niet nodig om er een goed voorkamp van te maken. We hadden maar één



doel voor ogen en dat was ons kamp opbouwen zodat de andere JVG's rustig konden aansluiten. De eerste ochtend werden er al enkele JVG's wakker met een nieuwe naam, **Edith Vanhee, Fé Houttekiet, Helene Dezutter, Jeff Van Peteghem, Ine Borginon, Rieke Maricou en Lies Van De Velde** hadden namelijk hun totem gekregen. De nieuwe adjectieven en totems waren respectievelijk **Fanatieke Rhea,**

Geestdriftige Loerie, Naarstige Mara, Openhartige Coati, Palaverende Pallaskat, Gezellige Spitsvogel en Competitieve Sperwer.

Tenten werden opgezet, balken werden verkeerd gesjord en weer afgebroken, plezier werd gemaakt en alles werd op tijd afgerond tegen een monsterlijke snelheid. Op de laatste dag van voorkamp konden we daardoor nog een dagje genieten van het zwembad zodat we al het vuil van ons af konden laten weken om de volgende dag fris en fruitig de ouders te ontvangen in ons kamp, samen met een lekker BBQ geregeld door de Stam. Het was weer mega gezellig maar nu komt het echte kamp eraan!

Zondag 7 augustus

Vandaag was de langverwachte dag waar iedereen naartoe heeft gewerkt aangebroken. Op de eerste dag van kamp stonden de voorkampers en leiding vroeg op met een glimlach om de andere JVG's en de ouders, die we al een hele week hadden moeten missen, te ontvangen. Ze toonden trots het werk wat ze tijdens de week voorkamp hadden verzet. Nadat iedereen geïnstalleerd was in hun tenten, begonnen we de laatste vuurtafels te sjorren. Daarbij hielpen ook enkele ouders, waarvoor dank!

Na al dat harde werken kregen we honger, gelukkig konden we smullen van de lekkere hamburgers die de Stam voor ons had klaargemaakt. Met een volle maag werkten de ijverige JVG's nog even door om de patrouillehoeken af te werken zodat iedereen de volgende dag zelf hun eten kon koken. Bij de **Luipaarden** ging het wat minder vlot, maar dat was niet zo erg want daardoor had iedereen ook weer bijgepraat over wat ze al gedaan hadden in de vakantie. Ondanks het harde werk was er toch nog tijd en energie voor een potje voetbal. Helaas hadden we al direct twee supporters namelijk **Julie Verbeke** en **Jolien Goedertier** die hun voet hadden omgeslagen en deze even wilden sparen om de volgende dagen goed mee te kunnen doen.

Van al dat sporten en werken kregen we alweer honger, het was dus tijd om ons energielevel terug naar boven te krijgen met het avondeten en later ook een goede dosis suiker tijdens de kantine. Hierna zongen we nog uit volle borst enkele nieuwe liedjes uit de zangbundel mee. Dit werd echter verstoord door Billie Eilish en Justin Bieber die de JVG's per toeval hadden horen zingen. De twee artiesten hadden een probleem, ze wilden een collab doen met de JVG's voor een nieuwe zomerhit, maar wisten niet wie hiervoor het meest geschikt was. Hiervoor gingen ze langs bij Lady Gaga, Shakira, Lil Kleine, Nicky Minaj en Harry Styles om alle kneepjes van de showbizwereld te leren kennen. Tijdens deze snelcursus bleek dat enkele JVG's, zoals **Livia Roobrouck**, duidelijk talent hadden om samen deze zomerhit uit brengen. Jammer genoeg zijn Justin en Billie net iets te goede vrienden geworden doorheen het parcours en hebben ze desondanks toch beslist om met elkaar een hit uit te brengen, binnenkort te verwachten: 'JVG's all the way - Billie Eilish X Justin Bieber'. Om de dag af te sluiten; nog een speciale ode aan **Oni Van Hecke** om zo actief mee te spelen met de spelletjes. Slaapwel en tot morgen!

Maandag 8 augustus

We zijn de dag begonnen met een rustige turnles. Zo konden we onze energie sparen voor de activiteiten van vandaag. Voor het kamp echt kon beginnen moesten we eerst nog eens checken of al de technieken die we doorheen het jaar hebben aangeleerd nog gekend waren. Je kan het waarschijnlijk al raden, het was tijd voor de technische omloop. Met opgeheven hoofd verzamelden de JVG's per patrouille aan de JVG-vlakte, waar ze de eerste twee proeven mochten afleggen. De patrouilles begonnen met het ontcijferen van een vraag in morse, waarop ze vervolgens het antwoord moesten teruggeven. Bij de **Vossen** ging dit verrassend vlot waardoor zij als eerste aan de volgende test mochten beginnen, namelijk op de juiste manier een balkje doorslaan met een bijl. Bij de **Herten** ging de morsecode iets minder vlot, zij hadden het toch wel moeilijk met al die bolletjes en streepjes van het morsealfabet en liepen direct een uur achter. De volgende proeven liepen vlotjes bij elke patrouille waardoor we op tijd aan het middageten konden beginnen. Na een korte, maar noodzakelijke cursus ajuinen snijden konden we ravioli met heerlijke saus eten.

Na het middageten was het tijd voor de laatste maar zwaarste beproeving, namelijk het commandokoord. Voor de meesten was dit het grootste struikelblok, maar niet voor **Spitsvogel**. Zij zette niet alleen de beste prestatie neer op vlak van tijd, maar nam ook nog met gemak de bidon, rugzak en alle hoeden mee. Elk jaar zijn er natuurlijk ook JVG's die hun plons-skills willen uittesten, dit jaar stond **Oni Van Hecke** met 5 splashes op kop. Gevolgd door **Soren Mus** met 3 splashes en **Wolf Housen** met 2 splashes. **Jolien Goedertier**, **Ilian Gülcher** en **Lily Neiryck** bleven ook niet gespaard van het water, maar zij wilden dit maar 1 keer proberen. Hiermee hebben ze samen het scoutsrecord van aantal splashes bij het commandokoord verbroken.

In de avond mocht iedereen zijn themakledij aantrekken en kregen ze allemaal een cijfertje op hun hand want het was tijd voor het eenheidsavondspel. Biggetje Knor zijn twee broertjes waren ontvoerd en Knor had de hulp nodig van de eenheid om ze terug te halen voordat de Grote Boze Wolf hen opat. Hiervoor moesten ze vele skills leren bij verschillende posten. Gelukkig wist de eenheid de grote boze wolf en zijn handlangers te verslaan en werden de broertjes Knir en Knar bevrijd. Met een gerust hart kropen we in onze slaapzak.

Dinsdag 9 augustus

Vandaag begon de dag met een turnles van ons altijd welgezinde **Tarbagan** die elk ochtendhumeurtje wist te verjagen met haar uitmuntende talent voor het rekken en strekken van onze vermoeide spieren. Hierbij probeerden we een paar nieuwe technieken uit. Het bezinnen viel bij iedereen in goede aard, maar het huppelen werd minder warm onthaald. Na deze turnles was iedereen klaar voor een nieuwe dag. Een nieuwe dag, een nieuwe start woopwoop! We aten lekkere boterhammen met confituur waarna de inspectie volgde zoals gewoonlijk. Nu was iedereen klaar voor de allereerste groot-kamp-editie van onze jaarlijkse sportproeven. De JVG's moesten zo snel mogelijk lopen. De broers en zussen waren deze keer heel erg aan elkaar gewaagd. Zowel **Jolien Goedertier** en **Leander Goedertier**, als **Loerie** en **Levi Houttekiet** behaalden hoge scores. In de middag bakten we zelf onze croque monsieurs. We kregen even siësta totdat we werden overvallen met een wel zeer ontrustend bericht. Leider **Kantjil** was bewusteloos teruggevonden in het bos! Doctor Watson en Sherlock Holmes vroegen de JVG's om raad. Samen gingen ze op bezoek bij een aantal collega's die hen de kneepjes van het detectieenvak aanleerden. De JVG's wisten uiteindelijk de daders te ontmaskeren en het mysterie te ontrafelen. Het waren toch wel geen andere leiding die zich schuldig hadden gemaakt aan **Kantjils** verdwijning?! Na een hectische dag aten we lekkere BBQ vergezeld door onze beste makkers en maatjes van bij de Wolven. We sloten de dag dan ook samen af met een uitje naar de heide. Onder een prachtige sterrenhemel haalden we nog eens onze mooiste stemmen naar boven. Ons laatste lied werd het welbekende avondlied.

Woensdag 10 augustus

Vandaag stonden we een half uurtje vroeger op. Dit deden we omdat de komende 2 dagen heel speciaal zouden zijn ... We vertrokken op tweedaagse!!! Het hoogtepunt van kamp voor enkelen, een lastige 2 dagen voor velen. Maar het beloofde een leuke tweedaagse te worden.

Nadat iedereen zijn rugzak had gemaakt en klaar was om te vertrekken, zetten we koers naar het eerste punt: 'fietsen door de bomen'. Het begon toen al redelijk warm te worden dus we waren blij dat het door de bossen wandelen was. Ze hadden meer dan 30 graden voorspeld voor vandaag, maar gelukkig had iedereen genoeg water mee en kregen sommige patrouilles ijsjes van vriendelijke voorbijgangers. Tegen de middag kwamen we aan bij het eetpunt. Het was geen pizzeria maar wel de frituur in 'Den kromme draai' die speciaal hun zaak open deden voor ons, dankjewel! Enkel de **Tijgers**

hadden blijkbaar niet veel honger, zij wilden graag nog wat langer in de bossen wandelen en deden er 45 minuten langer over. Nadat iedereen te veel frieten en frikandellen had gegeten, waren we klaar om het zwaarste deel van de dag te trotseren. De zon was op zijn felst en er was geen schaduw meer te vinden, maar zoals iedere goede scout hadden we onze hoed op om onszelf te beschermen.

Het leukste moment van de dag moest echter nog komen, de azimuth! We gingen door een ajuinenveld, dan door een maïsveld, door een heide, weer een maïsveld en dan uiteindelijk een pattatenveld. Naar goede gewoonte is niemand precies uitgekomen op de eindbestemming maar waren de meeste goed in de buurt. We gingen vervolgens verder langs een oud treinspoor dat omgevormd was tot een mooi fiets- en wandelpad. Tijdens de tocht kon je ook opdrachten doen om bonustijd te krijgen. Hierbij kon je ook dieren nadoen, al had **Sperwer** een aparte opvatting van een giraf.

Na uiteindelijk 24 km was iedereen toegekomen op de slaappleats. De meesten dachten dat het de Chiro was, maar zij waren fout. We sliepen bij de scouts van Neerpelt. Zij hebben een groot terrein en we mochten het voetbalveld en de bijhorende kleedkamers gebruiken. Wat is de solidariteit tussen scoutsgroepen toch groot! Alleen de tenten moesten nog rechtgezet worden en met blaren is dit een lastige taak. **Renée Vandekerckhove** wou graag aaido's opzetten maar ik denk dat zij de afkorting van 'All in One' nog niet doorheeft. Wanneer alle tenten opgezet waren en iedereen zich had geïnstalleerd, was het al tijd om te slapen. Alleen hadden sommige meisjes nog zin om een rondje te lopen.



Donderdag 11 augustus

Wie dacht dat we gisteren vroeg opstonden, had het vandaag nog extra moeilijk, want we moesten nog vroeger vertrekken. We konden dus van geluk spreken dat de hanen al vroeg begonnen de kraaien. De scouts van Neerpelt vond het blijkbaar leuk om hanen naast onze slaappleats te zetten en neen *Mon Coq n'est pas mort*. Allereerst moesten

de tenten nog afgebroken worden. Hierna konden we vertrekken richting Centerparks Vossemereen. Op weg naar Vossemereen konden we wel zien dat **Salamander** plots heel verdachte uitslag had.

Na 10 km gestapt te hebben waren we eindelijk toegekomen voor le moment suprême: de activiteiten. Eerst mochten ze al hun Bussy Pazzi afgeven en zelf nog raden wat we gingen doen. Alleen de **Herten** konden raden dat het iets met een boot was... We gingen op de bananenboot! Dit was de verfrissing die we nodig hadden want het was weer meer dan 30 graden. Iedereen was in het water gevallen behalve **Picus**. Wie dacht dat het bij 1 activiteit ging blijven had de JVG-leiding onderschat, deel 2 moest nog komen. Het was een activiteit dat iedereen met blaren liet lopen en neen het lopen was niet verplicht. We gingen lasershooten! Hiervoor waren we verdeeld in 2 groepen want we konden niet allemaal tegelijk. Bij de eerste groep was **Raaf** de beste met wel 228 hits in 1 game. Bij het 2de spelletje was **Otto Bodé** het beste. Tussen de 2 activiteiten door wilden enkelen een korte pauze nemen bij de kinderboerderij van de Vossemeren. Hier vond **Lily Neirinck** haar evenbeeld en ook **Salamander** heeft een nieuwe vriend gemaakt.



Na de activiteiten was het tijd om terug te keren naar ons kampterrein. De leiding is natuurlijk geen beul, dus gingen we met de bus. Voor we de bus opstapten, vroegen we eerst nog voor de zekerheid of iedereen zijn Bussy Pazz had afgegeven, want doorheen de dag hadden we gemerkt dat er toch nog enkelen één bij hadden.

Om de mooie tweedaagse af te sluiten was het tijd voor een PisQuiz: als je wil antwoorden moet je eerst een beker water drinken. De quizmaster was **Salamander** en hij had een 'voltallige' assistente **Tarbagan**. Al dat drinken werd voor **Anna Leveugle** eventjes te veel. Uiteindelijk won de groep van **Coati** en mochten zij het avondlied inzingen. Iedereen was blij dat ze konden slapen en uitrusten van de mooie tweedaagse.

Vrijdag 12 augustus

Good morning girls and boys!!! Vandaag was het een speciale dag aangezien we een dagspel gingen spelen, het spel was een variant op De Mol en Expeditie Robinson. 3 grote teams, met daarin elk een mol, moesten kampen bouwen en tegen elkaar strijden in 3 grote battles. Doorheen het spel konden de teams ook side tasks uitvoeren om zo extra punten te verdienen in het algemene klassement. Team Rood met daarin **Otto Bodé** en **Levi Houttekiet** waren meer voor de aanvallende kant van het spel, samen met Team Blauw bleven ze Team Geel maar onder vuur nemen om zo Team Geel zwakker te maken. Zo bleef **Ada Lachat** maar in de gevangenis zitten. **Lukas**

Lataire was door heel Lommel te horen door zijn strijdkreten en geroep bij een aanval en **Sami Meziani** zijn enthousiasme kon je gewoon voelen tot in Wondelgem. We konden in elke JVG zijn manier van spelen herkennen. Je had de tacticussen, de aanvallers en de gevangenisbezoekers. Wat toch opviel is dat de meerderheid van de JVG's in die laatste groep zit.

Bij de eerste battle moesten ze het gehele team met een bootje naar de overkant van de vijver brengen. Team Geel en Rood deden er elk maar 15 minuten over. Team Blauw deed er maar liefst 35 minuten over, en neen, beste lezer, het was geen Titanicgevalletje. Uiteindelijk won Team Geel 2 van de 3 battles. Voor het avondeten moesten ze een raadsel oplossen om zo een locatie en tijdstip te weten waar ze konden eten. Dit leek toch niet zo



gemakkelijk te zijn voor Team Rood waardoor ze pas 5 minuten voor de deadline het antwoord wisten. Geen paniek want uiteindelijk had iedereen eten. De leiding was toch wel verschoten hoe actief de kinderen konden meespelen als ze gewoon wat meer vrijheid kregen om hun eigen spel te kunnen spelen. Voor de laatste battle moesten ze koffie maken en dan serveren aan de leiding. Aangezien de mening over het perfecte kopje koffie verdeeld was, heeft de leiding zowel Team Blauw als Rood evenveel punten gegeven. Hierna was het al tijd om te gaan slapen, maar voor de uitslag van zowel het winnende team als de mol moest iedereen wachten tot morgen. Slaap zacht en rust goed uit zou ik zeggen.

Zaterdag 13 augustus

Voor de eerste keer dit kamp begonnen we de dag niet met een turnles zoals gewoonlijk. Het was tijd voor de grote finale van het dagspel dat we gisteren speelden! De JVG's moesten aan de hand van hun inschattingsvermogen stipt om 10 na 8 op een geheime locatie zijn voor een ubersuperdeluxe-ontbijt. Team Blauw stond als eerste klaar en won uiteindelijk de gigalekkere cornflakes. Al snel haastten de JVG's zich terug naar ons kamperrein. Er was namelijk geen tijd te verliezen want er stond iets heel erg leuks op de planning ... iets waar iedereen naar uitkeek (ook de leiding)! Het was tijd voor de kookwedstrijd. Hierbij proberen de patrouilles zo lekker mogelijke gerechten te serveren. De ene al wat beter dan de andere ... Alles gewikt en gewogen sprong er dit jaar toch één patrouille bovenuit. De **Tijgers** wonnen ditmaal de kookwedstrijd! Hun wraps en "zelfgemaakte" wafels overtroffen al onze verwachtingen. We aten onze buikjes rond en deden even een dutje. Al snel werd onze korte powernap verstoord door een maar al te bekend deuntje ... 'I'll be there for youhouuuu'. Monica had onze

hulp nodig! Alweer waren Ross and Rachel 'on a break'. Monica zat, als bestie van en zus van, met haar handen in het haar. Ze kwam met het idee om samen met de JVG's een quiz te organiseren. De winnaar, Team Rachel of Team Ross, zou dan uiteindelijk bepalen wie het appartement mocht houden. Team Rachel won de quiz, maar zoals verwacht besloten beiden (weliswaar, jammer genoeg, zonder innige kusscène) niet zonder elkaar te kunnen leven. Later op de dag zetten we onze sportproeven verder. Hoog- en verspringen deze keer. **Oni Van Hecke** liet zich niet kennen dit jaar en behaalde een topscore bij het hoogspringen! Na een frisse douche en een kom warme soep, was het weer eens tijd voor een avondspel. De JVG's werden in 2 groepen verdeeld: de dieven en politie. Zij konden vanuit hun kampen goudstaven meesmokkelen of beschermen. Na dit spannend duel was het tijd voor dodo.

PS: Wees altijd op je hoede voor wespennesten die uit het niks kunnen opduiken (**Tarbagan** weet er alles van).

Zondag 14 augustus

"JVG's opstaan in uniform", weergalmd door het kamp. Het was tijd voor DE dag van grootkamp: overgang. De dag waarop we te weten komen wie welke sportprijs heeft behaald, welke patrouille de titel verdiende van 'patrouille van het kamp' en welke patrouille zich mocht kronen tot 'patrouille van de tochten'. Na een ontbijt verzamelden we met de hele eenheid in de grote U-formatie. Veel stress en spanning was aanwezig bij zowel kinderen als leiding.

Na geluisterd te hebben naar de Teerpoten, Welpen en Wolven, was het aan ons. We begonnen met de sportprijzen. De sportprijzen tonen niet enkel aan wie het snelste is of het hoogst kan springen, het is ook een bewijs van wie de meeste inzet toont bij elk spel. Brons ging naar **Loek Schuermans**, zilver was voor **Loerie** en goud werd gewonnen door **Levi Houttekiet**. Een welgemeende proficiat. De patrouille van het kamp is de patrouille waar het meeste sfeer was tijdens het kamp, de patrouille waar iedereen goed met elkaar kon werken tijdens de technische omloop en de patrouille die de lekkerste gerechten op tafel wist te toveren tijdens de kookwedstrijd. Dit jaar ging de titel van patrouille van het kamp naar de **Tijgers**. Zij mochten allemaal een leuke prijs uitkiezen. Doorheen het scoutsjaar gaan de JVG's ook op verschillende tochten: droppings, explo's, meerdaagse... Al de tijden van deze tochten worden opgeteld. Hierbij eindigden de **Tijgers** met 14 uur en 30 minuten op de derde plaats. Dit jaar was het echter een nek aan nek race tussen de eerste en tweede plaats. Het was een zeer klein verschil van niet meer dan 10 minuten. De **Luipaarden** zetten een tijd neer van 13 uur en 43 minuten. Maar de grote winnaars en patrouille van de tochten waren de **Herten** met 13 uur en 33 minuten. Zij gingen naar huis met een grote beker en een blinkende medaille rond de nek. Proficiat!

Bij de overgang hoort natuurlijk ook een nieuwe takverdeling. De tweedejaars gingen over naar de VG's en de eerstejaars mochten nieuwe JVG's verwelkomen. Ook het leiderskader werd aangepast. **Picus** wordt de nieuwe takleider. Hij zal worden

bijgestaan door **Alpaca, Gaviaal, Salamander, Lemming** en **Anoa**. **Koedoe, Tarbagan** en **Raaf** verlaten de JVG's. **Tarbagan** en **Raaf** gaan andere takken versterken en **Koedoe** sluit aan bij de Stam. Heel veel dank voor al hun jaren van inzet bij de JVG's. Na een groepsknuffel en veel traantjes was het tijd voor de dag verder te zetten in de nieuwe tak.

Geen tijd te verliezen. We doken al snel in onze patrouillekoffers om aan het eten te beginnen. We maakten heerlijke, licht aangebrande fishsticks en aten watermeloen als dessert.

In de namiddag waagden we ons aan een schattenjacht. We moesten verschillende opdrachten succesvol uitvoeren om zo hints te verzamelen die ons zouden leiden naar de locatie van de schat. Het team van **Lukas Lataire, Ada Lachat, Leon Van Peteghem, Ilian Gülcher** en **Leander Goedertier** hadden alle opdrachten succesvol uitgevoerd en hadden de coördinaten waar de schat verborgen lag, maar ze besloten om deze niet te checken op de kaart met een roomer en spurttten in volle vlucht naar het midden van de heide. Ze hadden beter toch eens nagekeken want de schat lag aan de hoek van de heide. Het team van **Levi Houttekiet, Jérôme Berghe, Titus Bodé, Laura Mugica-Gonzalez** en **Jos Vandekerckhove** wist de schat te vinden en ze genoten van een heerlijke zak snoep. Dit hadden ze wel verdiend want bij de kaartenpost zat het hen even tegen. Ze moesten een kaartenhuis maken van vier verdiepingen en tot drie keer toe is de toren omgevallen bij de laatste kaart.

Toen iedereen weer in de zithoek was verzameld, aten we samen American Cookies en hebben we even Black Stories gespeeld, een spel waarbij je moet achterhalen hoe iemand om het leven is gekomen. Veel extra tijd was er niet want de fameuze death ride stond klaar voor de nieuwe JVG's. Bassins werden gevuld met modder en de nieuwtjes klimmen één voor één in een hoge boom waarna ze in volle snelheid naar beneden vlogen. Op het einde stond hen een smerige verrassing te wachten. Modder vloog in het rond en zelfs de oude JVG's werden niet gespaard. **Sami Meziani** was heel enthousiast toen hij hoorde dat hij een bassin met modder over **Anoa** en **Lemming** mocht gooien.

Na een nodige douche was het tijd voor soep en "bokes met eps". Daarna zongen we enkele liedjes en ontdekten we dat **Salamander** een talent heeft voor freestylen over de medeleiding. Na de kantine volgde een test om te kijken of de nieuwe JVG's wel JVG-waardig zijn. Gelukkig zijn ze hier allemaal voor geslaagd. Daarna doken we uitgeput ons bedje in.

Maandag 15 augustus

De JVG's werden gewekt door de luide muziek van de eenheidsochtendgymnastiek. Na heel wat gedanst te hebben sloten we af met een lange polonaise met **Jacana** op kop want het was haar verjaardag. Ze vond dit zeer leuk en helemaal niet ongemakkelijk.

Na ons volgestopt te hebben met sandwiches met hagelslag hielden we een grote kuis. Toen alles spik en span lag, voerden we een morele opvoeding over feminisme en de positie van de vrouw op vele verschillende domeinen. Het debat werd geleid door **Alpaca** en **Raaf**. Alle JVG's deden zeer goed mee waardoor we geen tijd hadden om het onderwerp af te ronden.



Als middageten stond er spaghetti op het menu. We kregen saus van de Stam dus de opdracht was eigenlijk heel simpel: pasta koken en saus opwarmen. Voor de **Leeuwen** was deze klus iets moeilijker. Hun spaghetti smaakte een beetje aangebrand. Daarna trokken we onze themakledij nog eens aan want we moesten het sprookjesbos redden van de boze heks. We werkten samen met de andere takken en wisten uiteindelijk de boze heks en haar handlangers te overmeesteren.

Bij het vieruurtje aten we koekjes en dronken we bananenmilkshake. We praatten ook nog verder over onze morele opvoeding van die ochtend. Na het avondeten kwam het switchspel van **Sika**, **Patrijs**, **Maki** en **Fodi**.

Dinsdag 16 augustus

De voorlaatste dag van het kamp was aangebroken, zoals elk jaar sneller dan verwacht. Na een leuke turnles en een stevig ontbijt waren we voorbereid om alle tenten en patrouillehoeken af te breken. We kookten nog een laatste keer op onze vuurtafels en kwamen toen ook te weten dat de HUDO's en douches die dag nog afgebroken moesten worden zodat de sjobalken zeker op tijd teruggebracht konden worden. Het belofde dus nog een pittige dag te worden om op tijd klaar te zijn voor de belangrijkste avond van het kamp. Het was deze avond namelijk de kampvuuravond, of deze keer lampvuuravond, omdat vuur maken verboden was door de droogte van de afgelopen maanden.

Door het vele werk was het JVG-kamp op tijd afgebroken en hadden de patrouilles tussendoor toch nog de tijd om enkele hilarische moppen te bedenken voor deze avond. Dankzij de presentatoren **Ouistiti** en **Caraya** werd het een supergezellige en grappige avond en konden we voor een laatste keer in onze slaapzak gaan liggen op kamp.

Woensdag 17 augustus

De JVG's stonden allemaal op in uniform want vandaag was het jammer genoeg de laatste dag van het kamp. Na het ontbijt werden de valiezen gemaakt en de tenten afgebroken. Het was de afgelopen 10 dagen supermooi weer geweest, dus om het

kamp af te sluiten, besloten de weergoden jammer genoeg om toch nog een laatste keer alles goed nat te regenen. Lekker nat vulden we onze evaluaties in terwijl we een heerlijk broodje met een kipcorn aten. De bussen kwamen toe en omdat de bus niet tot op het terrein kon rijden, moesten de valiezen helemaal naar de baan gedragen worden. Dit werd voor sommige kinderen en leiding een wedstrijd “om het meest valiezen en rugzakken dragen in één keer”, dat was wel handig want op die manier ging alles veel sneller. Na het afscheidslied stapte iedereen in de bus om naar huis te gaan, maar voordat we in Wondelgem toegekomen waren had **Levi Houttekiet** toch nog iets op te biechten over de tweedaagse. 😊 (*n.v.d.r.:* Koedoe zit nu bij de Stam en zal persoonlijk wraak nemen, pas maar op, **Levi**..... 😊)

Het groot kamp zit er alweer op. Bedankt aan de (eenheids)leiding om dit fantastische kamp mogelijk te maken en ook nog een dikke merci aan de Stam voor het lekkere eten gedurende het hele kamp.

Uw verslaggevers ter plaatse,

De JVG-leiding 2021-2022

Rustige Koedoe

Dartele Picus

Spitsvondige Raaf

Gereserveerde Tarbagan

Ondeugende Alpaca

Toegewijde Salamander

Programma Jongverkeners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Picus (picus@dezwaluw.org of **0468/16.96.24**). We openen en sluiten altijd in WONDELGEM, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de vergadering. Denk er ook aan om 50 cent mee te nemen voor een cola en voor een koek. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Zaterdag 3 september 2022, 14u00 tot 17u30

Joepie het nieuwe scoutsjaar is begonnen. We starten met de patrouilleverdeling en we spelen vele spelletjes om het jaar goed in te zetten.

Zaterdag 10 september 2022, 14u00 tot 17u30

We duiken in onze patrouillekoffers en doen een grondige kuis. Breng zeker een handdoek, papier en stylo mee.

Zaterdag 17 september 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we de wet, leuze en belofte. We gaan ook het organigram eens onder de loep nemen.

Zaterdag 24 september 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 1 oktober 2022, 10u00 tot 17u30

We gaan op tocht om de kneepjes van het vak te leren. Vergeet zeker geen middagetten, kompas, roomer, permanent stiftje en geodriehoek.

Zaterdag 8 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

We leren hoe we een balspel maken en spelen daarna onze eigen gemaakte spelletjes.

Zaterdag 15 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag halen we de verkoper in ons naar boven en gaan we koekjes verkopen. We spreken hiervoor af in De Muze.

Zaterdag 22 oktober 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 29 oktober 2022 tot woensdag 2 november 2022

We vertrekken op herfstkamp. Meer info vinden jullie in de kampfolder.

Zaterdag 5 november 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30

We leren --/---/./.../. en leren het radioalfabet. Dat wordt veel pret.

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u00!

We spelen kleine spelletjes en sluiten iets vroeger af om ons klaar te maken voor de spaghettiaavond.

Dartele Picus

Ramon Demey

Takleider JVG's

picus@dezwaluw.org

0468/16.96.24

Artikel VG's Groot Kamp 2022

Voorkamp

Eindelijk! Een jaar lang heeft iedereen er naartoe gewerkt, naar het moment dat kennis gebundeld wordt met humor, uitdaging en avontuur. Naar het kamp dat er totems worden gehaald, prijzen worden uitgedeeld en er afscheid wordt genomen van leiding.

Na een speciale treinreis, komen de VG's aan in Lommel. Onderweg naar het kampterrein in het Kattenbos blijkt dat er erg veel kan veranderen in een jaar. Plots was het bosweggetje dat altijd kronkelig was, een verhard betonnen pad geworden, en waren er een paar koplopers op slag in verwarring gebracht.

Na verwarring en vergissing stond iedereen plots op een leeg kampterrein, in het hoofd echter al vol met herinneringen aan vorige jaren. Een beetje later kon iedereen beginnen met het uitladen van de camions, en het slepen en sleuren met koffers en keukenmateriaal, ook de tenten werden opgezet.

De volgende dag startte een beetje zonder duidelijkheid voor de VG's, want dit jaar was er geen bomendag. Al snel was er een deel van de VG's verdwenen, op weg naar gladde balken om constructies te bouwen, zonder hars en splinters. De rest van de groep werd nog eens verdeeld, want er moesten ook tenten worden gehaald en putten worden gegraven. Na een lange tweede dag en een drankje kroop iedereen goed en wel zijn eigen bedje in.



De volgende morgen bleek er iets te zijn veranderd, want een paar mensen hadden plots geen naam meer maar een totem! Proficiat aan **Tuur Bogaert, Jonas Van Troys, Stern de Hoon** en **Dante Busch**. Jullie zijn voortaan: **Goedwillige Noko, Dynamische Bonobo, Wonderlijke Pongo** en **Gelaten Alces**.

Verder werden de dagen gevuld met het opbouwen van verschillende dingen, zo ook de zithoek die saaiër was dan normaal, de hudo's, de douches en natuurlijk de patrouillehoeken. Werken met de nieuwe balken was een heuse opgave, maar we hebben alles uit de kan gehaald!

Soms werd er ook met een waterpas gewerkt, en **Oehoe** kon het niet laten liggen om een grapje uit te halen. Zo vroeg hij aan **Jan Meyskens**: "Vraag eens aan **Forel** om die

belletjes daaruit te halen, want de waterpas is kapot.” Dus **Jan** loopt naar **Forel** en hij vraagt het, **Forel** doet braafjes mee met de grap, waarna **Jan** terugkomt en zegt: “haha **Oehoe**, **Forel** is jou echt aan het uitlachen.” De dag erna deed **Oehoe** exact hetzelfde bij **Rami Amlali**, hij komt echter terug met een kromme buis, en beweert dat het een waterpas is.

Verder zoekt een groepje onder leiding van vooral **Spreeuw** heel het voorkamp naar een lief voor **Michiel Fransoo**. Ook krijgt **Jan Meyskens** een bros kopje met kale plekken, te danken aan onder andere **Hauki**, **Pongo** en **Oehoe**. Nog een nieuwtje, de dag voor bezoekdag kreeg iedereen even zijn gsm terug en regelde **Bonobo** in een paar minuten een date met Marjolein.

Na al dat harde werk was het alweer tijd voor off day. Met een bezoekje aan het zwembad en een barbecue avond werd voorkamp in schoonheid afgesloten.

Zondag 7 augustus

De eerste dag van kamp, vreugdekreetjes klinken vroeg in de ochtend, gecombineerd met slaperige kopjes. Dit werd gevolgd door het laatste ontbijtje bij de Stam en een grondige inspectie voor bezoekdag.

Al direct werd duidelijk dat het geen normale dag zou worden, maar een themadag. Per twee werden de VG's aan elkaar gebonden, doorheen de dag kon je dubbelen om: partners te verwisselen, de manier van vastbinden te veranderen, jezelf voor even of de rest van de dag vrij te dubbelen... Na de uitleg, en vastgebonden aan elkaar, gingen de VG's samen op weg naar het stafkamp om een heerlijke hamburger te halen. Hierna volgde een extra lange siësta om een momentje met de ouders te hebben, de meeste echter wel per twee, zo leerden sommige VG's elkaars ouders goed kennen.

Hierna begon het eerste middagspel, ook in thema. In het eerste deel trok je per duo een briefje met twee namen erop, om vervolgens opdrachten te doen, en je te verkleden als een bekend duo. Als iedereen dan verkleed was, kwam er een modeshow, en moest de leiding raden in wie het duo tijdelijk veranderd was.

Bij een van de opdrachtenpostjes viel het op dat sommige VG's misschien iets anders doen dan opletten op school. **Sika** zei iets over een bepaalde plaats en dan moest je raden welke plek ze bedoelde. **Sika**: “Het is een stad in het zuidelijk halfrond.” Waarop **Zeno**: “Is da Wallonië of zo?”



Natuurlijk konden **Bonobo** en **Rami** weer iets lachwekkend doen, want ze vielen samen over de zitters van de zithoek naar achter na hun modeshowstukje. Uiteindelijk wonnen **Podenco** en **Pongo**, met een prachtige imitatie van **Sika** en **Vos**. In het tweede deel van het spel moest iedereen (per duo) in een kring zitten, er kreeg iemand van elk groepje een kleur op zijn rug geplakt, je moest proberen zoveel mogelijk mensen hun kleur te zien, zonder dat je eigen kleur gezien werd.

Vol van bewegingslust, was het tijd voor een vieruurtje en om afscheid te nemen van de ouders, gevolgd door sportproeven: 400m, 100m en zo veel mogelijk pompen in een minuut. Uitgeput van de sportproeven trokken de VG's zich terug in hun eigen patrouillehoeken voor het eerste avondmaal samen. Waarna al snel het zweet werd gewassen met een douche gevolgd door de kantine en natuurlijk de eerste zangles. Al snel viel het op dat er een aantal nieuwe liedjes in de zangbundel staan, bovendien viel ook op dat **Podenco** zich kostelijk kan amuseren met hoog zingen.

Ook het avondspel bleef in dezelfde stijl, alleen een beetje anders. In de plaats van in duo's aan elkaar te hangen, werden de Verkenners per patrouille aan elkaar gehangen, met de bedoeling jezelf te bevrijden en zo niet aan elkaar vast te slapen. Zo waren er verschillende opdrachten: met een vlot een fles gaan halen midden in het water, een sudoku oplossen, een tweegangenmenu maken met dingen in de patrouillehoek en ten laatste een kledingstuk stelen van iemand die het aan heeft. Bij het laatste hadden de **Piranha's** totaal geen enkele moeite met het stelen van de trui van **Arend** (die op dat moment met zijn patrouille op de post was, met een vlot). Uiteindelijk raakte iedereen los, en kroop iedereen moe in zijn bedje.

Maandag 8 augustus

Ochtendgymnastiek! Joepie! De eerste turnles van het kamp was een feit, achternagezeten door ontbijt en inspectie (die trouwens voor één keer perfect was 😊). Even snel als het plots gedaan was met de inspectie vlogen de VG's bij het verspringen en hoogspringen. Echter was er niet genoeg tijd om het hoogspringen af te werken, want er moest voor de eerste keer dit kamp zelf gekookt worden in de patrouillehoeken.

Bij de **Piranha's** ontdekte **Zeno** ondertussen iets wonderlijks. Hij was groenten aan het snijden en plots zegt hij: "Is ajuin niet die groente waar uw ogen van pieken?". Wat keukenwijsheden en kooklessen later was het tijd voor afwas en siësta. Na korte middagdutjes en met handen nog geribbeld van het afwassen, begonnen de VG's aan het middagspel. Hierbij werden ze verdeeld per patrouille. Elke patrouille had een kamp met een stapel met vlaggen van over de hele wereld. Per kamp waren er telkens twee verdedigers,



deze werden afgewisseld. De verdedigers moesten indringers tegenhouden door ze nat te spuiten, voordat ze binnenliepen. Als je binnen geraakte mocht je een kaartje kiezen, en moest je door de douane (de vechtpost met **Gaai** en **Vos**), om vervolgens een opdracht te gaan doen bij **Fitis** en **Sika** (om iets leuks te doen in het land, bv: skydiven), maar veel opdrachten waren met water. Na het spel werden de mensen die niet hadden meegespeeld of heel de tijd verdediger waren geweest ook nat gemaakt.

Na een verfrissend middagspel was het tijd voor een vieruurtje en vertrokken **Podenco** en **Steenarend** om hun pionier te gaan afleggen. In afwachting daarvan ging de rest van de tak verder doen met hoogspringen en achteraf werd er rond het avondeten verteld dat de VG's de volgende morgen zouden vertrekken op 3-daagse, dus iedereen begon zijn valies te maken voor de volgende ochtend. Vlak daarna kwamen **Podenco** en **Steenarend** terug met een lach, want ze hebben het allebei gehaald. Proficiat! Tijd om te vieren was er wel niet, want het was eenheidsavondspel, in het thema sprookjes. Iedereen moest samen Knir en Knar bevrijden door bij verschillende posten opdrachten te doen, aangepast zodat iedereen zijn deeltje kon doen, de kleintjes en de groten. Waarna het een groot eindgevecht tegen de Wolven was, en als de Wolven waren verslagen en de varkentjes bevrijd, kropen de VG's moe en voldaan in hun bedje, klaar om de volgende ochtend vroeg op te staan.

Dinsdag 9 augustus



“Opstaaaaan!” de stemmen van de leiding galmen door het kampterrein. Vandaag vertrekken de VG's op meerdaagse, spannend. Na een rap en chaotisch ontbijt vertrekt heel de groep samen, richting de grote baan en het station. Sommige mensen begonnen al te gokken naar het doel van de trein en later de bus. Maar toen alles richting Bobbejaanland ging, wisten sommigen het zeker. Anderen waren bang voor een prank van

de leiding, want dat gebeurt wel vaker. Maar stilletjes ging die angst weg, we gingen echt naar Bobbejaanland! Het enthousiasme kwam langs alle kanten. Na enkele afspraken werd iedereen losgelaten in het park. Als beesten besprongen de VG's al de attracties. Een groepje waar **Hauki** bij zat kreeg al erg snel door dat Hauki als de dood is voor attracties en hoe hard ze kan roepen. Op slag kwam er bij de rest van de groep de slappe lach in de plaats van hoogtevrees. En als je je amuseert blijkt de tijd snel te gaan, want sneller dan verwacht aten de VG's samen middageten, en bespraken ze met elkaar wat ze al gedaan hadden. Na de middag werden sommige mensen erg verslaafd aan een bepaalde attractie. **Hauki**, **Alces**, **Jaguar** en **Rami Amlali** ontdekten namelijk hoe leuk ze de boomstammetjes vonden en gingen zo veel tot ze de perfecte foto als souvenir hadden. Na al de kilometers afgelegd op de attracties, was het tijd om nog

twee punten te wandelen naar onze slaapplek in een bos. Het duurde een tijdje voor de **Condors** er waren, en eenmaal iedereen eten had gemaakt en zijn tentje had opgezet, was het tijd om de voetjes en hoofdjes te laten rusten.

Woensdag 10 augustus

Na de vorige dag, veel afgelegde kilometertjes per achtbaan, duurde het even voor iedereen uit zijn tent kwam en de tent begon af te breken. Een snel ontbijtje en 'tent afbreken'-cursus, was iedereen weer klaar om te vertrekken.

Bij de **Pythons** was er tussen punt 1 en punt 2 iets mysterieus aan de hand. **Podenco**, u hoort het goed, is namelijk heel de tijd bezig geweest **Fitis** dating tips te geven. Wat later bij de **Piranha's** bleek dat **Hauki** heel erg veel zin had in frietjes, want ze kon niet stoppen erover te praten. Bij het vieruurtje bleek bij de **Pythons** bijna de helft van de stroopwafels te zijn verdwenen. Na klein onderzoek, bleek dat **Michiel Fransoo** er eentje had gegeten. Maar dat klopte natuurlijk niet want waar was de rest dan naartoe? Na nog een beetje onderzoek bleek dat **Michiel** er ook had uitgedeeld aan andere mensen. Maar met die uitslag waren ze ook niets, want weg is weg. De rest werd dan maar braafjes verdeeld tussen de patrouilleleden. Bovendien kroop **Podenco** van woede en frustratie in de gracht, en toonde hij zich even als een soldaat in de loopgraven.



Na het 4-uurtje vervolgde de weg zich, ditmaal door velden en langs grasmatten. Om even bij de grasmatten te blijven hangen, daar is een leuk verhaaltje over. De **Piranha's** liepen langs de grasmatten, en **Jan Meyskens** kon het niet laten liggen. Hij nam een grasmat mee, echter vlak ernaast reed een auto traag voorbij, en uiteindelijk stopte de auto ook. Uit schrik liet **Jan** de verdorde grasmat vallen. Zijn schrik was terecht want

de baas stond voor de neus van de patrouille en vroeg boos wie de grasmat tussen de mooie grasmatten had gelegd. **Jan** kon niets anders dan ontkennen, waarop de baas boos werd op **Fennek**. Na een poosje stapte de baas terug naar zijn auto en reed weg. Gelukkig ruimde **Fennek** alles mooi terug op. Dankjewel **Jan**!

Met bottines vol modder en doorweekte t-shirts kwamen de patrouilles één voor één aan op een grasveldje van een boer, dit was de slaapplek voor de komende nacht. Verwarmd van de pasta carbonara, het vuurtje en het kietelen van **Pongo**, kroop iedereen moe en voldaan zijn bedje in.

Donderdag 11 augustus

Het was weer tijd om op te staan, tentjes af te breken en te ontbijten met **Vos** zijn gesnurk op de achtergrond. Dit werd vervolgd door een hoogstnodige terreinkuis en dan hops, de al iets minder zware rugzak op de rug. Eén voor een vertrokken de patrouilles weer, op weg naar een koude douche, gewassen haren, verse kleren en lekker eten. Bij het middageten begon **Steenbok** plots met pannenkoeken bakken, waarna er een heleboel mensen volgden. Want het brood was natuurlijk naar uitzicht volledig verfrommeld, na al die dagen in een trekkersrugzak. Hij maakte de pannenkoeken door de broodkruimels te mengen met water en dan te kneden tot deeg, dit brouwsel samen in een gamel, bekwam een lekkere pannenkoek.

Nog voor het vieruurtje zagen de **Stieren** de **Piranha's** lopen, en wouden ze hen inhalen. Uit vol enthousiasme volgde **Pongo**, die toen aan het kaartlezen was, de **Piranha's** in de plaats van zelf kaart te lezen, waardoor ze verkeerd liepen. Als oplossing vroegen ze hulp aan een **Chiro**, en zij toonden waar ze waren op de kaart. Misschien toch niet zo een slechte mensen, die van de **Chiro** 😊.

En hopta, als je rond het avondeten in de verte zou staren, zou je een patrouille zien aankomen, helemaal moe en doodgelukkig. En als je zou blijven kijken, zou je zien dat het de **Stieren** waren. Ze waren wonder boven wonder als laatste vertrokken en als eerste toegekomen, goed gedaan! Daarna kwamen alle andere patrouilles toe, moe, voldaan en een beetje vuil. Na het douchen en eten kroop iedereen zijn eigen vertrouwde bedje weer in. Phoe... Eindelijk!



Vrijdag 12 augustus

Een rustige frisse morgen. Slaperig keken de VG's met kleine oogjes de leiding al stretchend aan tijdens de ochtendgymnastiek. Al snel waren we rustig aan het ontbijten. Na een inspectie die we ons nog lang zullen herinneren, werd er aangekondigd dat het tijd was voor de kookwedstrijd. Iedereen gebruikte al zijn kookkracht, al de in het hoofd ooit opgeslagen recepten. Sommige waren heerlijk, andere eerder twijfelachtig. Tip van de leiding: peper en zout brengen je al goed op weg!

Iedereen zijn buikje rond en vol gegeten, dat van de leiding zeker, en de hoofden van de leiding vol met oordelen gedachten en bedenkingen, over het soms merkwaardige

eten. Tijd voor afwas, een grote afwas! Eenmaal klaar daarmee, kon een middagspel er ook nog wel bij.

Het middagspel was een actieve quiz, er werd dus een vraag gesteld met vier mogelijke gegeven antwoorden a,b,c en d. Als je koos voor antwoord 'a' moest je bij **Fitis** een opdracht gaan doen, als je koos voor 'b' bij **Sika**, als je koos voor 'c' dan moest je de vraag oplossen die op het bordje stond. En als je koos voor 'd' dan moest je **Seriema** zoeken door ja-nee vragen te stellen. Tijdens het zoeken van **Seriema** kwam naar boven dat **Zeno Leupe** ook een erge drang heeft om te winnen, want toen iedereen om de beurt een vraag stelde babbelde hij er constant door met zijn eigen vragen.

Door het rondhossen van de ene naar de andere foute plek, kregen de VG's een hongerig gevoel, en dan kwam het vieruurtje net op tijd. Tijdens het vieruurtje werd er een morsebattle georganiseerd.



Waarna er een paar mensen in de schijnwerpers kwamen te staan. **Michiel Fransoo** antwoordt namelijk zo snel de letter 'Z' dat **Pongo** niet eens de kans kreeg na te denken. Uiteindelijk wint **Podenco** en krijgt hij een extra wafel. Maar ondertussen blijven **Miro Leupe** en **Zeno Leupe** verder battelen, maar uiteindelijk blijkt toch dat **Miro** beter is en zweert **Zeno** hem terug te pakken.

Hierna werden de VG's in twee groepen verdeeld. De eerste groep deed morele opvoeding bij **Sika** over data die wordt opgeslagen door social media. De tweede groep deed kleine spelen, waarna de twee groepen wisselen. Maar één van de twee groepen kwam gehavender terug dan de anderen. Zo wint **Rami Amlali van Vos**, **Max Albers** spuugt bloed en **Zeno Leupe** zijn neus en lip bloeden. Gelukkig waren het enkel kleine strijdwondes en kon iedereen nog lachen! Het was alweer tijd voor het avondeten.

Bij het wassen bleken **Pongo** er even niets van te snappen, hij was namelijk zijn haar aan het uitspoelen toen de jongens er ongemerkt een voor een extra shampoo bij deden waardoor zijn haar maar niet uitgespoeld geraakte. Het haar 12 keer gewassen, en een enorme shampooeur van **Pongo**, begon iedereen aan het avondspel. Want Shrek was ontvoerd, en iedereen werd in vier groepen verdeeld. Twee groepen voor het doden van Shrek, twee groepen voor het bevrijden van Shrek. Door een vlag te maken, de locatie vrij te spelen, wapens verzameld te hebben en hun mikkunsten geperfectioneerd te hebben, konden ze gaan strijden voor Shrek. Elke groep moest Shrek om ter eerst in zijn kamp krijgen. Uiteindelijk won het team van de gelaarsde kat en belandde Shrek netjes terug in zijn huisje en de VG's in hun bedje.



Zaterdag 13 augustus

Alweer een nieuwe dag, een ochtendgymnastiek, ontbijt en inspectie. Hierna was het tijd voor technische omloop. Voor sommige patrouilles de kans om patrouille van het kamp te worden en voor iedereen om je fysieke en mentale krachten te bewijzen. Technische omloop bestond zoals gewoonlijk uit morse, EHBO, MBSZH, azimut en knopen. Plus natuurlijk ook het veelbesproken

commandokoord. Tussen de postjes en het commandokoord was ook nog plaats om eten te maken in de patrouillehoeken, want we mochten geen vuur op de grond maken, wegens code rood.

De **Piranha's** startten al direct met een klein foutje, want ze liepen naar de verkeerde hoek van de heide. Ze deden er dan wel maar 17 minuten over op het commandokoord. Het snelste van al de patrouilles. De rest van de patrouilles beschikte dan weer over meer kennis van technieken. En soms werd er zelf kennis doorgegeven van de ene naar de andere patrouille.

Daarmee heeft iedereen het commandokoord 'gebeast'. Zelfs **Anna Bondarenko** die nog maar net in de scouts zit, ging zonder probleem over, ook bij **Jana Goedertier**, **Konijn**, **Hauki** en **Zeehond** verliep het vrijwel vlekkeloos. **Steenbok** ging extra hard, hij vloog erover en ging voor de korte pijn. Na het commandokoord waren de VG's erg blij dat ze konden douchen. Hierna volgde de langverwachte BBQ, een gezellige avond net voor overgang. Gebabbel, gelach en alleen maar sfeer. Met dit alles in het achterhoofd, kropen de Verkenners hun bedje in.

Zondag 14 augustus

Joepie, overgang! De dag dat er een glimp wordt gegeven van het nieuwe jaar, waarop er mensen in de bloemetjes worden gezet en er afscheid wordt genomen van sommige leiding.

"VG's opstaan, in perfect uniform!" Natuurlijk was iedereen benieuwd en een beetje nerveus, want op overgang veranderen er zo veel dingen. Na een wel erg snelle ochtendgymnastiek, een snel ontbijt en een te snelle inspectie, stond iedereen klaar om mars te zetten richting de grote u-formatie. Eenmaal daar, was het eerst tijd voor groepsfoto's per tak en van de eenheid. Dan was het tijd voor de prijzen, brevetten en het afscheid nemen.

Na vele takken was het eindelijk aan de VG's. De patrouille van het kamp was geworden, de **Stieren**. Hier eindigde het niet want ook de patrouille van de tochten zijn dit jaar de **Stieren**, proficiat! Dan over naar de belangrijkste prijs van het jaar: VG van het jaar. Dit jaar ging de eer naar **Alces**! Als prijs kreeg hij een machete, hopelijk kan hij deze volgend jaar gebruiken op bomendag. Hierna volgde nog de jaarlijkse sportprijzen met op de derde plaats **Michiel Fransoo**, **Arend Schuermans** op de 2de plaats en **Bonobo** op de 1ste plaats. Owowowowow! Bovendien is er bij de VG's ook plaats om badgen af te leggen, hierbij behaalden een paar mensen hun zilveren kroon. Proficiat aan **Pongo**, **Podenco**, **Jaguar**, **Alces**. Een nog grotere proficiat aan **Steenarend** voor het behalen van haar gouden kroon!



Ook werd er afscheid genomen van **Fennek** en **Fitis**, want deze twee kanjers stoppen na maar liefst zeven jaar leiding te geven. Verder namen we afscheid van sommige leiding omdat de leiding verandert van tak, of omdat de VG's overgaan. En natuurlijk ook iets leuker nieuws want **Sika** en **Oehoe** blijven bij de VG's en **Seriema** gaat mee naar de Seniors.

Na traantjes en lachjes was het tijd om de dag verder door te brengen in een andere/veranderde tak. Bij de nieuwe Seniors dronken **Bonobo** en **Hauki** iets te veel water, wat hun buikpijn bezorgde en maakten ze hun eigen avondspel. Bij de VG's speelden ze een Stratego middagspel en een Hide and Seek vechtspel in de avond. De nieuwe VG's werden van harte welkom geheten in de groep aan de hand van een klassieke doop. Ook de nieuwe leiding ontsnapte hier niet aan, welkom bij de VG's **Kapucijnaap** en **Maki**!

Na een speciale dag met allerlei emoties door elkaar, kropen de VG's hun bedje in, allemaal op een ander tijdstip, want de nieuwe Seniors mochten voor het eerst een leidersraad bijwonen.

Maandag 15 augustus

De Verkenners staan rustig op, napratend over de vorige dag, die bij sommige verbazend goed in de smaak viel. En na de ochtendgymnastiek was het tijd voor een verwenontbijt Aas verrassing voor **Fitis** van haar mama omdat ze na 7 jaar leiding geven stopt, wat superlief is en meer dan verdiend, iedere voorbijganger was terecht jaloers!

Na de inspectie werden de vuurshelters en eetshelters door de leiding afgebroken, terwijl de Verkenners per patrouille moppen bedachten voor de kampvuuravond. Later was het tijd voor het middageten, gevolgd door siësta en een middagspel. Niet zomaar een middagspel, maar een eenheidsmiddagspel. Iedereen moest samenwerken om het toverbos te redden, want het toverbos was zijn magie verloren. Hiervoor moesten we

allemaal opdrachten doen om ingrediënten voor het toverdrankje te krijgen. Op het einde was er een groot eindgevecht tegen de heksen. Uiteindelijk waren alle heksen geveld en de dieren van het toverbos gered.



Moe van het vechten tegen de heksen was het tijd voor moppen tappen en vieruurtje eten. De moppen bleven getapt worden tot het avondeten. 's Avonds was het tijd voor het avondspel, een switchspel, samen met **Jacana** (centrale post), **Alpaca** en **Vos** (dalbos), **Moé** en **Klipdas** (2de vijver). Het spel beeldde het traject van iemand die in de scouts zit uit. Zo moest je op een spelbord stapjes zetten en per zone hoorde je bij een bepaalde tak, waar dan weer bepaalde opdrachten aan gekoppeld waren. Bijvoorbeeld, als je bij de JVG's was moest je een driepikkelsjorring leggen. Het doel van het spel was om eenheidsleider te worden en daar zo lang mogelijk te blijven zitten.

Na een paar grappige opdrachten was het tijd voor het avondlied, deze keer met andere leiding, daarna kropen we onze bedjes in.

Dinsdag 16 augustus

Na een rap ontbijtje begon iedereen vuurtafels en eettafels af te breken en uiteraard ook een beetje te oefenen voor de kampvuuravond. Na het middagmaal mocht iedereen voor de laatste keer douchen, en daarna werden de douches afgebroken. Maar omdat het de laatste keer douchen was, wou iedereen tot het groot ongenoegen van veel mensen extra lang douchen, wat natuurlijk niet goed uitkomt. Er was nog veel werk om te doen voor de kampvuuravond, dus werkte iedereen goed door en deden er drie patrouilles terreinkruis terwijl er een vierde patrouille moppen overliep bij **Oehoe**, en ook eventueel nog een mop van **Oehoe** voorgeschoteld kreeg.



Tijdens het avondeten deed iedereen zijn sketches al eens voor elkaar, om zich voor te bereiden, en een half uur later was het zover, tijd voor kampvuuravond, eigenlijk lampvuuravond. Waarop **Caraya** en **Ouistiti** iedereen verwelkomen op de lampvuuravond. Ze breien met veel humor de sketchjes van de verschillende takken aan elkaar. Het viel vooral op dat er veel diersoorten naar voor werden geroepen, in de plaats van veel specifieke mensen. De humor was all over de place, een grote ow ow ow voor al de takken, voor de seniors in het bijzonder met hun creatieve geest.

Na een avondje met liedjes, een schorre stem en mooie sketches, was het tijd voor de VG's en al de andere takken om de oogleden te laten rusten en knus en gezellig in bed te kruipen. Want na al die lampen was de warmte te zoeken onder dekens, kussens en slaapzakken.

Woensdag 17 augustus

De voormiddag verliep erg speciaal, alle VG's stonden eigenlijk apart van elkaar op, sommige vroeger omdat ze de balken moesten gaan terugbrengen naar scouts De Hinde die zo lief waren om ze aan ons te verhuren, nogmaals bedankt!

Bij het ontbijt was het eraan te zien dat sommige mensen erg moe waren, zo goot **Michiel Fransoo** de melk grandioos 180° verkeerd, totaal niet in de buurt van zijn kom. Na het ontbijt amuseerde de rest van de Verkenners zich met tenten afbreken en putten camoufleren. Omdat het begon te gieten, moesten de VG's helpen met een nieuw zeil over de materiaal tent te trekken, tegelijk schuilden de meeste VG's daar.



Toen gebeurde er een wonder, voor het eerst in jaren werd er op de laatste dag middageten geserveerd dat iedereen echt mega lekker vond: kipcorn tussen een broodje. Zeker blijven doen. Bij het dessert maakte **Podenco** een zeer opmerkelijke opmerking: "Die slagroom van op die pudding is brokkelig!" Dit hield hem niet tegen om de rest met smaak op te eten. Net na het middageten vertrok er nog een groepje VG's om de ULDK-tenten weg te brengen.

Even later was het tijd voor de kleintjes en de JVG's om de bus terug naar huis te nemen, er werd vaarwel gezegd en er werden patrouille- en nestkreten gedaan. Nakamp begon.

Direct na het uitzwaaien kropen al de VG's in hun slaaptenten en werd er op verschillende plekken zangles gedaan met **Bonobo**, geslapen en vooral veel plezier gemaakt. Zo veel plezier dat **Podenco** werd gekieteld, en vervolgens een erg grappige lach uitstootte.

Er werd plots PL's gefloten, maar omdat sommige mensen aan het slapen waren verschenen alleen de **Pythons** en de **Piranha's**, en erg laat gevolgd door de **Condors** waardoor de **Stieren** de kraantjes moesten afbreken. Na veel gelach was het tijd voor de kaas en wijnavond en een erg mooie zonsondergang.

Nog later kroop iedereen voor de laatste keer zijn bedje in. Iedereen sliep samen in twee tenten verdeeld. Tot er plots een kreet klonk van de meisjes die beweerden dat er een hand in de tent kwam aan het gezicht van **Zeehond**. Het enige wat werd

geroepen was: “Sla daarop, bijt daarin!” Binnen de twee seconden stond al de leiding rond onze tent. We werden gerustgesteld door het feit dat het **Steenbok** bleek te zijn. Na een onrustig beginnende nacht sliep iedereen diep in.

Donderdag 18 augustus

Na een turbulente nacht stond iedereen met kleine oogjes klaar voor een rap ontbijtje, gevolgd door het vullen van de camions, om dan in twee shiften met de trein terug te gaan. Eén van de camions stond wel in panne, maar niet getreurd. Er stonden nog 3 camions klaar om uit te laden! Er werd voor de laatste keer gedag gezegd aan de groep en elkaar, en toen sloeg iedereen zijn vleugels uit. Op weg naar een volgend jaar.

Graag een grote dankjewel aan de Stam en de leiding voor het kamp en aan alle VG's: jullie waren geweldig en tot volgend scoutsjaar!

Fervente Steenarend

Nette Vanhee

VG-leiding 2021-2022

Doordachte Fitis

Bescheiden Sika

Bedrijvige Fennek

Rechtvaardige Oehoe

Uitbundige Seriema

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je niet naar een vergadering kan komen gelieve Sika (sika@dezwaluw.org of **0471/99.68.29**) dan een week op voorhand te verwittigen zodat wij onze activiteiten goed kunnen plannen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is het niet zo, dan wordt dit tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €1,00 voor het vieruurtje mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 3 september 2022, 14u00 tot 17u30

Whoehoe de eerste vergadering van het jaar! We delen de patrouilles in en spelen veel spelletjes.

Zaterdag 10 september 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag nemen we onze patrouille koffers onder de loep en spelen we veel spelletjes.

Zaterdag 17 september 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we op ruitocht! Wij zorgen voor de eitjes. Openen en sluiten in Pierkespark!

Zaterdag 24 september 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 1 oktober 2022, 10u00 tot 17u30

Vandaag leggen we uit hoe badge waterrat in elkaar zit en bekijken we de techniek knopen en sjoeren. We spelen ook spelletjes.

Zaterdag 8 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

We spelen veel spelletjes en herhalen onze favoriete techniek, jaja jullie kunnen het al raden, het is tijd voor morse!

Zaterdag 15 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

We maken extra tijd vrij voor het afleggen van technieken en badges, daarnaast spelen we nog nooit eerder gespeelde spelletjes!

Zaterdag 22 oktober 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 29 oktober 2022 tot woensdag 2 november 2022

HERFSTKAMP!!!

Zaterdag 5 november 2022

Geen vergadering ☹️

Bescheiden Sika
 Marthe Theunissen
 Takleidster VG's
sika@dezwaluw.org
0471/99.68.29

Artikel Seniors Groot Kamp 2022

Maandag 1 augustus

We verzamelen aan ons terrein om 8u. **Anioema** merkte al snel op dat ze als enige in uniform stond en laat dan ook verbaasd weten dat ze helemaal niet wist dat het uniform niet verplicht was bij vertrek op voorkamp. Eenmaal de camion was ingeladen, stappen we naar het treinstation in Evergem. We maakten een tussenstop waar we nog snel wat nodige inkopen konden doen. Onderweg gaf **Chinchilla** ons wat tips voor woudloper die we dit kamp moesten trotseren (jammer genoeg hebben we haar tips niet kunnen gebruiken door de droogte). Voor we het wisten stonden we al aan het station van Lommel. Onderweg naar ons welbekende Kattenbos stelde **Kato Cosijns** een super nuttige vraag aan **Cavia**: “Gaan we eigenlijk wandelen op 3-daagse?”. Natuurlijk niet, **Kato**. 3-daagse doen wij al kruipend, duuhh. Eenmaal aangekomen op ons kampterrein zat rusten er niet in, want de camion moest ook terug geleegd worden. Nu kon de opbouw beginnen. We eindigden de eerste werkdag met een lekker soepje en een mooie zonsondergang aan tafel.



Dinsdag 2 augustus



We werden vandaag gewekt door een vreemd geluid. We dachten dat er een dier naast onze tent stond, bleek het gewoon **Mus** te zijn die wat rare geluiden aan het maken was, gelukkig maar. We besloten zo veel mogelijk af te hebben vandaag. Terwijl sommige een licht bomendag hadden, zetten andere de tenten en de eetshelter op. Ook de douches werden gebouwd en de afvalput werd gegraven. Lekkere

lekkere soep als avondeten, maar door een groot aantal wespen dronken **Jaklin Grela** en **Anioema** hun soep al rechtstaand op.

Woensdag 3 augustus

Het leek een normale ochtend als elke andere, maar vandaag werden we wakker met 2 nieuwe dieren in ons midden. Welkom aan **Anoa** (Kato Cosijns) en **Zeepaardje** (Anna Meyskens). De rest van de dag was wel een dag als de andere. De afvalput werd afgewerkt. Als 4-uurtje hadden we een lekker ijsje. **Anoa** en **Zeepaardje** hadden moeite met hun totemband aan te houden rond hun hoofd. **Jako** en **Kariboe** gaven een morele opvoeding over groepsdruk. Tijdens de morele opvoeding wou **Anioema** niet praten aan tafel dus stond ze recht naast de tafel, iedere keer als ze iets te zeggen had. Het was een lastige dag, iedereen goed gewerkt, dus gingen we vroeg ons bedje in.



Donderdag 4 augustus



De ochtendgymnastiek liep de vierde dag al wat moeilijker. We begonnen aan de JVG-poort aangezien wij zo snel hadden gewerkt aan ons terrein dat het al klaar was. Weee Seniors beesten! **Ouistiti** hielp ons een handje en las daarna een boekje op onze afgewerkte poort, ow ow ow. We hielpen de materiaal tent wat op te ruimen en sorteerden het gereedschap, zodat iedereen alles makkelijk zou terugvinden. Een scout is ordelijk.

Vrijdag 5 augustus

“Doe maar jullie uniform aan”, klonk het door de tent. Vandaag was het blijkbaar tijd voor badge cartograaf, waar niet iedereen op voorbereid was. De dag begon dus al met een paar lange gezichten en wat stress. Jammer genoeg kon **Kariboe** niet mee op dit avontuur, aangezien hij zijn enkel had verstuikt tijdens het voetballen. Dat deze dag voorbij was, was een opluchting voor ons allen. **Zeepaardje** en **Anioema** probeerden de sfeer terug te brengen met een paar mooie dansjes, wat een show, ow ow ow. Maar aangezien we nog geen uitslag hadden en nog een tweede EN DERDE deel moesten doen van cartograaf, namen we wat gezonde stress mee toen we ons bedje in kropen.



Zaterdag 6 augustus



Offday!! We beginnen de dag met inspectie, maar de Seniors maken hier een feestje van! **Zeepaardje** klaagde de hele ochtend over het scheurtje in haar tong door de dagelijkse zakjes chips die ze consumeerde. Zwemgerief lag al klaar want... we gingen zwemmen! De meesten besloten het vuil te laten afweken in een (toch niet zo heel warm) bubbelbad. In de avond werd er wat geëxperimenteerd met de henna van **Chinchilla** en **Hoopoe**. Na wat artistieke talentjes te ontdekken gingen we slapen.

Zondag 7 augustus



Bezoekdag, vandaag komen de kindjes zich aansluiten bij ons. Iets waar we allemaal op aan het wachten waren en de eerste zes dagen hard voor hadden gewerkt. Terwijl elke tak hun kinderen verwelkomde, hielpen de Seniors mee bij de Stam. Door het afwasteam **Anoa**, **Zeepaardje**, **Kariboe** en **Mus** en onze 3 obers **Jaklin Grela**, **Jako** en **Anioema** hielden we elke bezoeker tevreden, allee dat hopen we toch. **Jakhals** had een ontsteking aan zijn enkel, dus moest hij het wat rustig aan doen, wat voor hem een moeilijke opdracht was. We zeggen dag tegen de ouders en bekomen van een drukke dag. Als afsluiter van de dag speelden we het avondspel van **Anoa** en **Zeepaardje**. Tijdens een van de opdrachten molesteerde **Cavia** (per ongeluk natuurlijk) een

sprinkhaan waardoor die handicap werd en niet meer kon springen. Toen noemde **Anioema** de sprinkhaan “haan” want springen ging niet meer lukken. Misschien vind jij dit niet grappig, maar zichzelf lag hier 20 minuten van plat.

Maandag 8 augustus



Goeiemorgen!! Eerste officiële dag van kamp. We stonden op met een zonnetje en begonnen rap aan de ochtendgymnastiek, aangezien sommigen zo snel mogelijk gevoerd moeten worden om geen ochtendhumeur te krijgen. Ik noem geen namen. Tijdens de turnles merkten we al snel dat **Jakhals** hier niet voor is weggelegd maar dat is oké, iedereen zijn kwaliteiten. Na het ontbijt en de inspectie zorgde **Mus** voor een leuke activiteit, we gingen brood bakken. Het liep wat stroever dan verwacht maar we hebben uiteindelijk

toch een paar lekker broodjes kunnen eten bij het middageten. In de middag gaven **Jako** en **Anioema** hun actueel middagspel genaamd “spiking”. Bij één van de opdrachten moest **Zeepaardje** een rijmpje maken en beweerde ze dat ‘telefoon’ op ‘eekhoorn’ rijmt. We kunnen al raden wie er niet heeft gewonnen. Tijdens het middagspel vroeg **Mus** ons of tabasco pikant is, na een proefrondje besloot ze van wel. We hielden



een eenheidsavondspel waarin alle Seniors ook een rol speelden. Op het einde van de avond sloot **Wouw** zich ook aan bij de groep, waardoor we helemaal compleet waren.

Dinsdag 9 augustus



Opstaan in uniform. Weeralll?!! Ondertussen begon bij de meesten de scouts-T-shirt toch al een geurtje te krijgen. We vertrokken op 3-daagse. We vulden onze rugzakken en waren klaar om wat kilometers te trotseren. Jammer genoeg zonder **Jakhals**, die stomme enkel toch. Na een goede 3 uur te stappen kwamen we aan op de eerste activiteit... we gaan kanoën. Schoenen uit en vertrekken maar. We maakten een boottochtje door een heel mooi natuurgebied. **Anoa** viel in het water tijdens haar zoektocht naar haar verloren peddel. Toen we aankwamen bij het eindpunt van onze kanotocht hadden we een hongertje en aangezien wij terug de echte tijd volgden was het

tijd voor een 4-uurtje. Volgens **Anioema** had **Wouw** een schrijn op zijn gezicht i.p.v. een grijns. **Mus** had niet goed geluisterd naar **Cavia's** advies, dat we ons goed moesten insmeren, daardoor was ze dan ook helemaal verbrand aan



haar rug. Eentje ging op haar buik moeten slapen de volgende nacht. We kwamen aan op de camping waar we gingen overnachten. Terwijl de tentjes werden opgezet, begon de rest al met koken. Het was pasta pesto, lekkerr. **Anioema** haar hartje brak toen ze zag dat de spaghetti moest gebroken worden om in de gamellen te kunnen. Door een gebrek aan bestek at **Kariboe** zijn pasta op met een kaartje uit zijn portemonnee. Vraag ons niet hoe.

Woensdag 10 augustus

Op het gemakje opstaan in de bakkende tenten die roken naar allemans zweet. **Kariboe** vond een slimmere manier en heeft 's nachts half in de tent, half uit te tent gelegen. **Anoa** en **Zeepaardje** vergaten hun extra rugzakje op 3-daagse dus maakten ze van een vuilniszak een totebag, goede poging voor hun badge crea. Onderweg naar de eerste activiteit van de dag, leerden de moderators ons de vlaggenroet aan,



aangezien de Seniors na dit kamp leiding worden. Daar liep het bij **Anioema** al mis: "k Zweer trouwheid aan de overheid" (i.p.v. eenheid), **Zeepaardje** vond dit ook maar moeilijk taalgebruik. Waterskiën???? De afkoeling die we nodig hadden. Na wat lachen, een goeie work-out, **Cavia** die haar broek bijna verloor, **Wouw** die het grootste deel al zittend heeft gedaan, **Jako** die na 16 rondjes last zal hebben van spierpijn aan de armen de volgende dag en **Zeepaardje** die het record pletsen heeft verbroken, was het alweer tijd voor middageten. Hierna kwamen **Jakhals**, **Cholo** en **Lynx** ons vergezellen. Als volgende activiteit gingen we zwemmen dus dit kon **Jakhals** wel meedoen. Het zwemmen was niet voor iedereen een ontspanning. De nieuwe glijbaan uittesten zorgde voor wat stress bij **Zeepaardje**, zij zat vast en moest via een luik de glijbaan verlaten. Sommigen verlieten het zwembad wat vroeger om te genieten van een lekker warme douche. We namen opnieuw afscheid van **Jakhals** die terug richting kampterrein vertrok. Op zoek naar avondeten kwamen we verschillende diertjes tegen en ooh wat



waren de Seniors enthousiast. Na ons buikje vol te proppen gingen we terug naar onze tentjes. Terwijl sommigen genoten van de vallende sterren in de lucht, waren anderen al vertrokken naar dromenland.

Donderdag 11 augustus



Op het gemakje opstaan en de tentjes beginnen afbreken. Het was al de laatste dag van onze 3-daagse. Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert! Niet veel later wordt er gegild in de toiletten. **Anioema** haar ogen stonden helemaal opgezwollen en ze verschoot zich een ongeluk toen ze dit zag in de spiegel. Vandaag legden we onze

kilometers op een andere manier af. Er stonden fietsen op ons te wachten. Bij de ene lukte het fietsen met een zware rugzak al wat beter dan bij de andere. We waren nog geen 10 minuten vertrokken en het liep bij **Cavia** mis. Ze nam een zware val en moest op bezoek bij het ziekenhuis. Danku aan **Cholo** om haar te komen halen en aan **Grizzly** om voor **Cavia** in te vallen! **Jaklin Grela** gebruikte de tijd waarin we aan het wachten waren op **Cholo** en **Grizzly** nuttig en deed een klein powernapje. Aangekomen bij onze laatste activiteit vulden we eerst ons buikje. Daarna stond het klimparcours helemaal klaar voor ons. Ten slotte trotseerden we nog de laatste paar kilometers terug naar ons kampterrein. Aangekomen zagen we **Cavia** in een gips, zij besloot dan ook dat het beter was thuis uit te rusten zodat ze snel zou genezen. Helemaal uitgeput van de 3-daagse vielen de Seniors snel in slaap.



Vrijdag 12 augustus



In normale omstandigheden zouden de Seniors zich nu klaarmaken om op woudloper te vertrekken, maar door de extreme droogte ging dat niet door. Volgend jaar beter. De moderators besloten er dus maar een rustige dag van te maken. Jammer genoeg moesten we ook van **Mus** afscheid nemen vandaag, veel succes met je herexamen! Doorheen de dag moesten we allerlei bizarre opdrachten doen. Die maakten deel uit van een spel dat zich over meerdere dagen ging verspreiden. We maakten allemaal een eigen fluitkoord. Dat nam zeer veel tijd in aangezien het touw wat te dik was. In de avond namen

we deel aan de zangles van de Teerpoten.

Zaterdag 13 augustus



Jako en **Anioema** misten hun dagelijkse portie cafeïne dus besloten vandaag wat vroeger op te staan om koffie te maken. Na het ontbijt was het tijd voor ene goede koude douche en een propere inspectie. We hielpen mee bij de VG's, zij konden wat hulp gebruiken bij hun technische omloop. Hierna speelden we het middagspel van **Kariboe** en **Jaklin**. **Jakhals** liet zijn dartskills zien. Doorheen de dag gingen we verder met de bizarre opdrachten. Iedereen werd blij toen we hoorden dat het BBQ was vanavond. Tijdens de BBQ was **Anoa** aan het



nadenken over het feit dat ze goed kan nadenken op kamp. We zijn blij dat kamp jou helpt hiermee! Na een warme dag verdienen de hersenen wel wat rust. Slaapwel.

Zondag 14 augustus



Opstaan in uniform! Het is overgang. We komen te weten waar we volgend jaar leiding zullen geven en met wie. Spannend!! Zoals elk jaar was overgang een emotionele rollercoaster. We moesten afscheid nemen van de leiding die dit jaar besloten zich bij de Stam aan te sluiten, maar ook van elkaar. Dat zorgden voor traantjes. We legden allemaal onze eed af aan de vlag en geloof het of niet, maar iedereen legde de eed correct af! Vanaf volgend jaar staat **Zeepaardje** leiding bij de Teerpoten, **Kariboe** en

Anioema bij de Welpen, **Jaklin Grela** en **Jako** bij de Wolven en **Anoa** bij de JVG's, **Mus** moeten we volgend jaar missen want zij gaat een jaar naar Canada, maar ook daarna komt zij het leidersteam aanvullen. Ow ow ow. Tijd om de traantjes weg te vegen en de eerste dag bij onze nieuwe tak door te brengen. In de avond hadden we veel om over bij te praten. Iedereen vertelde hun dag en hoe vreemd het was om na al die jaren niet meer bij elkaar te staan. Als afsluiter van de dag gaven we een dikke dikke groepsknuffel en kropen in onze slaapzak.



Maandag 15 augustus



Het einde van het kamp begint te naderen. In de voormiddag hielpen de Seniors de Teerpoten mee met hun inspectie, terwijl de TP-leiding het eenheidsmiddagspel voorbereidde. Toen moest de eenheid samenwerken om de krachten van het toverbos terug te zoeken. Na een vermoeiende zoektocht was het tijd om te eten. In de avond werd alle leiding door elkaar gemixt en kreeg iedereen een avondspel

van een andere leidersploeg. Dankuwel aan **Koedoe** en **Kapucijnaap** voor jullie actueel avondspel over politiek.



Dinsdag 16 augustus

We beginnen met afbreken, valiezen maken en verhuizen naar één tent. Alles wat we de eerste dagen hebben opgebouwd moeten we nu terug afbouwen. We beginnen eerst met ons eigen terrein, maar we merken als snel dat dit rapper gedaan was dan we hadden verwacht. De Seniors beginnen de eerste camion in te laden. Vandaag veranderen we ook terug naar echte tijd. Oops, het is vandaag "lampavond" (aangezien we geen vuur mochten maken). Dat waren we even uit het oog verloren. Gelukkig kwamen we op het goede idee om van onze sketch een recap te maken van de andere takken. Origineel eh!? De avond werd geleid door **Ouistiti** en **Caraya**, bedankt voor de goeie zangles en leuke sfeer ow ow ow!



Woensdag 17 augustus

Vandaag nemen we afscheid van de kindjes en **Jaklin Grela**. Iedereen die vertrekt, en nu zeg ik het voor de laatste keer, staat op in perfect uniform en maakt zijn rugzak klaar. Vanaf de bussen aankomen beginnen we alle valiezen in te laden. Als iedereen heeft gegeten en de terreinkuis en evaluaties zijn afgerond, beginnen we, zoals elk jaar, aan het afscheidslied. We laten voor de laatste keer nog eens allemaal zo luid mogelijk onze nest- en patrouillekreten horen en zwaaien de bussen uit. Terwijl de bussen zijn vertrokken, begint het natuurlijk enorm te regenen, dus de verdere afbraak gebeurt kletsnat. Als de avond eraan komt, begint de keuken de kaas-en-wijnavond voor te bereiden en genieten we nog van onze laatste avond samen.

Donderdag 18 augustus

Vandaag is het ook voor de VG's, Seniors en leiding tijd om naar het thuisfront te vertrekken. We geven alles om die laatste camions zo snel mogelijk in en (in Wondelgem) terug uit te laden. Volgens mij zijn er zelfs snelheidsrecords gebroken. Iedereen heeft super goed meegeholpen waardoor we allemaal snel naar huis konden om dat badje te nemen waar we allemaal op wachten.



Een dikke ow ow ow aan **Zorgzame Cavia** en **Verstandige Wouw** die na vele jaren leiding geven de Stam vervoegen. Wij zijn super blij dat wij deel mochten uitmaken van jullie laatste jaar leiding/moderator. Jullie waren een super voorbeeld voor ons allemaal en jullie zullen dan ook enorm gemist worden! Danku guys om dit jaar zo goed voor ons zorg te dragen (ja **Jakhals** jij ook natuurlijk). Natuurlijk zullen we jullie nog veel zien op de kampen als Stam.

Uw verslaggeefster van dienst

Vurige Anioema

Seniormoderators 2021-2022

Zorgzame Cavia
Verstandige Wouw
Slimme Jakhals

Programma Seniors

Zaterdag 3 september 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we hoe we een grootspel maken.

Zaterdag 10 september 2022, 14u00 tot 17u30

Een spelletje of twee, daar doen we het vandaag mee.

Zaterdag 17 september 2022, 14u00 tot 17u30

#Seeftheturtles, River Cleanup Gent

Zaterdag 24 september 2022

Geen vergadering. Weekendje sjoeren met Kameleon.

Zaterdag 1 oktober 2022, 10u00 tot 17u30

Met een appel en een ei is iedereen blij, want vandaag gaan we op ruiltocht.

Zaterdag 8 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

Pim pam pet, vandaag slaan we met een raket. We gaan squashen!

Zaterdag 15 oktober 2022, 14u00 tot 17u30

Vandaag verkopen we pannenkoeken deur aan deur.

Zaterdag 22 oktober 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 29 oktober 2022 tot woensdag 2 november 2022

//.../_._//

Zaterdag 5 november 2022

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 12 november 2022, 10u00 tot 17u30

Techniek tocht maken.

Zaterdag 19 november 2022, 14u00 tot 17u30

Carwash voorbereiden.

Seniormoderators 2022-2023

Spitsvondige Raaf

Jannes Depoortere

Seniormoderator

raaf@dezwaluw.org

0468/23.04.14

Uitbundige Seriema

Mel van Rompay

Seniormoderator

@dezwaluw.org

0475/73.82.23



Restaurant Karel de Stoute
Vrouwebroersstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 224 17 35
welkom@restkareldestoute.be



WINITHAN

DAKWERKEN - RENOVATIE - SANITAIR - CV

0477 / 31.35.39.

